

...darbe ile olağanüstü hal arasında sıkıştırılmış bir ülkenin karanlığı...



Fatih KAYMAKÇIOĞLU
EMO Ank. Şubesi 23. Dönem YK Başkanı
fkaymakcioglu@gmail.com

Değerli Meslektaşlarımız, Bilindiği üzere olağanüstü günlerden geçiyoruz. Siyasal iktidarın Türkiye'yi getirdiği nokta, darbe ile olağanüstü hal arasında sıkıştırılmış bir ülkenin karanlığından başka bir şey değil. İhbarcılık ve işbirlikçilik gündelik hayatın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Geleceği hakkında kuşku ve korku içinde yaşayan bir toplum haline geldik.

Gece yaraları yayınlanan ve kimse hakkında tek bir kelime edemediği Kanun Hükmünde Kararnamelerle suçsuz binlerce kişinin hayatı karartılıyor. Bu arada çok sayıda kamu emekçisi asılsız ihbarlarla sorgusuz sualsiz cezalandırılıyor veya görevlerinden el çektiliyor.

Ortada ne suç ne de yargılama yok iken nasıl oluyor da ihraç edilerek ceza kesilebiliyor. Bilindiği üzere bu ceza, Kanun Hükmünde Kararnameyle kesiliyor. Gerekçesi olağan üstü hal. Olağan üstü halin gerekçesi ise darbe girişimi.

Darbe girişimiyle emeği ve mesleki kazanımları için mücadele eden de-

mokratik kitle örgütleri arasında bir bağlantı olmadığını herkesin bildiği gibi idarenin ve yargının da bildiği açık gerçeklerdir.

Olağanüstü hal uygulamasının gerekçesini bir yana bırakan siyasal iktidar; emeğin ve emekçinin yanında olanları da Kanun Hükmünde Kararnamenin içine sıkıştırmaktadır. Böylelikle çalışanlara gözdağı vererek korkutmakta bir yandan da çalışanların şimdiye kadar kazandıkları hak ve kazanımlarına el koymak istemektedir.

Masumiyet karinesini görmezden geldikleri gibi, bağlı olduğumuz Uluslararası sözleşmeler, İLO sözleşmelerini de görmezlikten gelmektedirler. Hukukun askıya alındığı böylesi dönemlerde kendimizi ve haklarımızı koruyabilmenin yolu adaletin siya-

sallaşmadan işlemesidir. Adalet yürüyüşü haksızlığa uğrayanlara, acaba diyip umut kapısını aralamıştır.

İşte bu noktada adalet nasıl işleyecek yani "sap ile samanı ayırmak" gibi darbeciler ile konuyla bağlantısız muhalif kişileri birbirlerine karıştırmamayı başarabilecek mi? OHAL'in ilan edildiği tarihten bugüne kadar 26 KHK çıkarılmıştır. Darbe girişimiyle herhangi bir bağlantısı olmayan KESK üyesi 3942 kamu çalışanı, DİSK üyesi ikibine yakın işçi, TMMOB üyesi üçbinin üzerinde mühendis, mimar ve şehir plancısı ve 3315 hekim ihraç edilmiştir. Bu arada Semih ve Nuriye'nin yaşamını ortaya koyduğu açlık grevleri devam etmekte. İnsanlar ölmesin yaşayabilsin istiyoruz. Halen bu insanların hangi suçtan

ihraç edildikleri belli değil. Suç unsuru isnat edilmeden işlem yapılmaya son verilsin. İnsanlar mağdur duruma düşürüldükten sonra özür dilense de yaşamda geriye dönüş yoktur.

Gelelim son dönemdeki gelişmelere: Ankara Tren



Gari'nda 10 Ekim 2015 tarihinde gerçekleşen bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden 102 can, katliamın 22. ayında anıldı. Katliamda yaralananlar ve hayatını kaybedenlerin yakınlarının katıldığı anmada, yitirilenler için anıt yapılması ve katliamın gerçekleştiği meydanın adının "10 Ekim Barış Meydanı" olarak değiştirilmesi talebi bir kez daha dile getirildi. 22 ay sonra geldiğimiz nokta: Katliam anında yaralılara ve onlara yardım etmek isteyenlere gaz sıkıncılar, ambulanslar önce TOMA gönderenler sadece vicdanlarda mahkûm edilmesiyle mi kalmalıydı...

Emek örgütlenmesine gelince; Türkiye'de işçilerin yüzde 90'ı sendikasıız; yüzde 95'i toplu sözleşmesiz...

Ülkemizin ekonomi ve siyasal gidişine bakarsak; "Şimdi biz yeni bir devlet kuruyoruz, beğenin beğenmeyin bu yeni devletin kurucu lideri..." söylemini iktidar patisinin eski yöneticisi rahatlıkla televizyon ekranlarında konuşabilmektedir. Geldiğimiz noktada müftülere nikâh kıyma ve şortlu kadınlara saldırı sıradan olay haline dönüşmüştür.

İç borçlanma hızla artmaktadır. Hazine Müsteşarlığı'nın verilerine göre Temmuz ayında 11.4 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 16.4 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirildi. Müsteşarlığın açıkladığı toplam iç borç çevirme oranı ise Temmuz ayında yüzde 144.2 oldu. Dış

borca burada hiç girmeyeceğim. Borcu borç ile yönetemeyeceğiniz gibi kamu borçla dönmez. Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre; 15 yılda gerçekleştirilen özelleştirme uygulamalarının toplam tutarı 59 milyar 558 milyon 255 bin ABD dolandır. Doğal olarak kamunun varlıkları satılarak elde edilen paranın nereye gittiğini de sorma hakkımızın olduğunu biliyoruz.

Kazanımlarımıza gelince; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca sekiz yıl önce yayınlanan ve bakanlığa bağlı personelin görevleri gereği katılmak zorunda oldukları toplantılar dışındaki her türden panel, seminer ve konferansa katılımlarını yazılı izne bağlayan talimat hakkında Birliğimiz tarafından açılan dava sonuçlandı.

Uygulama hukuka aykırı bulunarak iptal edildi. Sonuç da bilimsel ve mesleki toplantılara katılım için bakanlığın izni yargı kararı ile kaldırıldı.

Mesleki denetimin kaldırılması haksız rekabeti geliştireceği, imzacı veya sahte mühendislerin çoğaltacağı açık ortadadır. Proje ve etüt hizmetleri bilimsel ve teknik verilere göre yapılması mühendisliğin bir gereğidir. Rant ve kar hırsına teslim olmamalıyız.

Tüm haksız uygulamalar artık durdurulsun istiyoruz. Biz her koşulda bugüne kadar yapılan hak ihlallerine karşı mücadele ettik, bundan sonrada etmeye devam edeceğiz. Kardeşçe yaşadığımız özgür, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti için mücadelemizi sürdürürken tüm meslektaşlarımızı en içten sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

"Ortada ne suç ne de yargılama yok iken nasıl oluyor da ihraç edilerek ceza kesilebiliyor. Bilindiği üzere bu ceza, Kanun Hükmünde Karamameyle kesiliyor. Gerekçesi olağan üstü hal. Olağan üstü halin gerekçesi ise darbe girişimi."

