

"BİR YANGININ KÜLÜ ve SU GİBİ SU KULLANMAK ÜZERİNE"

Dr. Mustafa Artar

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası MYK Üyesi

Çevrenin ve Ormanın bakanının suyun profesörü olduğuna inanıyorsun da, vatandaşın da suda hakkı olduğunu neden kabullenmiyorsun be zihniyet? Diye sorarlar. Neden vatandaş isyan ettiriyorsun?

Karadeniz İsyanda, Loç Vadisi İsyanda, Senoz Vadisi İsyanda... Halinden mutlu olan yatırımcı ve yatırımcının önünü açandan başkası değil. Memleketinin bir karış toprağına sahip çıkanlar vatan haini, vatanın her karış toprağını satanlar memleket sevdalısı.

Suyun ticarileştirileceği zamanlar elbet gelecekti bu memlekette. En azından niyetlerin öyle olduğunu son 20 yılda şişelenen, şişelenmiş gibi yapılan yeraltı sularımızın hunharca kullanımından zaten sezinlemiştik. Ama karşımıza HES (Herhali ile Edepsizce Satış) belasının bu denli çıkacağı ve son on yılda hükmedenlerce sayılarının binleri aşacağını tahmin edemezdik. Bu kadar çok yönlü bir saldırının, toprağımıza-suyumuza, ardından havamıza, yerimize yurdumuza göz koyacağını bilemezdik.

Birgün ellerinde GoogleEarth'den indirilmiş haritalarla memleketimizde dere kenarından nerede olduğunu dahi bulamayan genç mühendislerin HES Başvuru Dosyası için çalışmalar yaptığını göremezdik, göremedik. Ama şimdi görüyoruz. Talanın nasıl olduğunu, olabileceğini biliyoruz. Farkındayız ve onun için ses veriyoruz.

İnsan vücudunda nasıl bir kılcal damarın önüne set çekemez iseniz, çektiğinizde neler olacağını biliyor iseniz, derelerimiz üzerine de kurulacak HES'lerin doğal yaşamın kılcal damarlarını keseceğini, yaşamın önünü alacağını, buna da karşı çıkmanın bir vatandaşlık görevi olduğunu hatırlayacaksınız. İşte o yüzden LOÇ Vadisi'nde genç-yaşlı herkes hayatlarında daha önce hiç akıllarına gelmediği biçimiyle direniyorlar. Bunun bir çevre mücadelesi olmadığına öyle farkındalar ki, naif de bir hali var direnişin. Yurdun

dört yanından da destek alıyorlar. Karadeniz'i isyan ettiren bu gelişme elbette Su Kullanım Anlaşmaları ile arzu ettiği yolda ilerliyor, ama bir o kadar da direnç görüyor. Daha geçenlerde Bartın'ın Kumluca Beldesinde 6 köy muhtarı ve vatandaşlar ÇED Halkın Katılımı toplantısını yaptırmadı. Devlet dediğimiz babanın birgün sularına ortak olabileceğini onlar da bilmiyorlardı, ama görünce projenin abesle iştiagal hayatlarına ortak oluşunu ses verdiler. Bu sesler en yüksek Karadeniz bölgesinden geliyor, gelmeye de devam edecek gibi görünüyor.

Sinop'ta yıllar önce başlayan yangın, Gerze'de havasına, Amasra ve Ereğli'de toprağına sahip çıkmak çıkmak isteyen ülkenin gerçek sahiplerine rağmen devam ediyor. Termik santral yangınlarının küllerini koyacak yer bulamayacak yatırımcı elbette bahtı kara Karadeniz'e salıp kirlilik kaynaklarını, vatandaşın bir soluk nefesine ortak olma niyetinden vazgeçmiyor. Çok yönlü bir saldırının içinde halk çaresiz ama güçlü, olanakları kısıtlı ama gururlu yapısı ile "İstemeyiz" nidalarını yükseltmeye devam ediyor.

Eskiden "su gibi su kullanmak" deyimini, "su akar Türk baka" söylemlerinden öte, "Su Boşa Akmaz" çığlıkları daha zihinlerde yerini bulmuş durumda. Hangi meslek grubundan, hangi siyasi oluşumdan olursa olsun, suyun bu denli değerli bir unsur olduğunu, can suyundan dahi yoksun bırakılmış derelere yakın yaşayanlar daha sesli anlatmaya başladılar.

Ülke yangın yeri, bunu söndürecek suya dahi yabancı sermaye göz koymuş durumda. Savaş başlamış, kuşanacak sanki birkaç kap, biraz da memleket sevdasına gereksinme var.

Suyuna sahip çıkan, havasına-toprağına sıkı tutunan, çevreci olmaktan imtina eden, yaşamına sahip çıkan dostlar. Birgün hepimiz bir yerde buluşacağız.