

60 YILLIK TARİHİMİZİN BİRİKİMİ VE ONURUYLA,
HALKIN VE HAKLININ YANINDA, DOĞAL VE KÜLTÜREL
ZENGİNLİKLERİMİZİ KORUMAK İÇİN

39. GENEL KURULUMUZU GERÇEKLEŞTİRİYORUZ !

Değerli Meslektaşlarımız,

Sizlerin güvenoyu ve büyük desteği ile yönetim kuruluna seçtiğimiz günden bu yana iki koca yıl geçti. Bu iki yıl gerek ülke gündeminin, gerekse de meslek alanımız ve odalarımız açısından oldukça yoğun, meşakkatli ama bir o kadar da güzel, mücadele dolu ve umut vericiydi. Öncelikle bu süreçte yanımızda olduğunuz, çağrılarımıza yanıt, sesimize ses verdiğiniz, etkinliklerimizde salonlarımızı doldurduğunuz ve odalarımıza yönelik saldırılara karşı mesleğimize, emeğimize, örgütünüze sahip çıktığınız için sonsuz teşekkür ediyoruz.

İlk ayını geride bıraktığımız yeni yılın sizlere, ülkemiz ve dünya halklarına umut, barış, refah içinde bir yaşam getirmesini diliyoruz.

Sevgili Meslektaşlarımız,

Bu yıl Odamızın kuruluşunun 60. yıl dönümü. Elektrik Mühendisleri Odası'nın 60 yıllık serüvenine bakıldığında meslek odamızın, mühendislik alanının düzenlenmesi ve ülke kaynaklarının kamu ve halk yararına kullanılmasına için vermiş olduğu müthiş çaba tarihsel bir örnek durumundadır. Odamız kurulduğu günden bu yana yüz yüze kaldığı

tüm baskı ve olumsuzluklara, darbelere ve kimi iktidarların ağır saldırılarına karşın her dönemde alınırın aklıyla ve üyelerinden aldığı güçle ayakta kalmayı başarmış ve bu toprakların üzerinde yaşayan sadece mühendislerin değil bütün halkın umut pınarlarından biri olmayı sürdürmüştür, sürdürmeye de devam edecektir. 60 yıldır, rant için değil halk için mühendislik şiarını bayrak edinmiş örgütümüz, eğilip bükülmeden, bağımsız kimliğini koruyarak meslek alanlarımıza karşı saldırılara, özelleştirmelere, kamu kaynaklarının özel kasalara aktarılmasına, doğamızın rant uğruna katledilmesine, plansız enerji politikalarına karşı mücadele etmiştir.

Bizler bu koca mirasın son dönem temsilcileriyiz. Elbette eksikliklerimiz, hatalarımız, yaptıklarımız/ yapamadıklarımız var. Elbette daha çok gidilecek yolumuz, ulaşılacak meslektaşlarımız, düzenlenecek etkinliklerimiz mesleğimize için yapmamız gereken çalışmalar var. Ama eminiz ki; 60 yıldır binlerce üyesi, yüzlerce yöneticisiyle birlikte, büyük emek ve özveriyle, ağır bedeller ödeyerek bugünlere taşınan örgütlerimiz her koşul ve şartta, sonsuz inançla ve azimle çalışmaya devam edecektir.



Önümüzdeki dönem göreve gelecek yönetim kurulumuzun daha büyük çaba ve daha büyük birikimle çalışmalarını sürdüreceğine inancımız sonsuzdur. Çünkü 60 yıllık süreçte biriken deneyimiyle, kadroları ve köklü tarihiyle EMO, onlarca hükümetin değişmesine rağmen dimdik ayakta duruyor.

Sevgili Arkadaşlar,

Ayrıntılarını dosyamızda bulacağınız üzere geçtiğimiz dönem, Anayasa ile kamu yararını gözetmek ve mühendislik alanlarını düzenlemek ile görevlendirilen Odalarımız, bu çalışmalarını yürütmeye çalışırken, bir dizi baskı, yasal düzenleme ve sınırlama ile karşılaşmış ve ne yazık ki enerjisinin ve çabasının bir kısmını varlığını ve yetkilerini koruyabilmek için harcamak zorunda kalmıştır.

AKP iktidarı yangından mal kaçırırcaasına yıllardır yapamadıklarını devlet denetleme raporları, kanun hükmünde kararname, genelgeler, gece yarısı yapılan düzenlemeler ile yapmaya çalışmış; kendilerini ne kadar “denetledikleri” 17 Aralık’tan bu yana iyice gözler önüne serilmişken, ne tesadüf ki aynı gün Odalarımızın idari ve mali denetimini yolsuzlukların baş aktörü konumundaki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlamak istemişlerdir. İstifa eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın da söylediği; ‘Tüm bu yolsuzluk iddialarının göbeğindeki projeler Başbakanın bilgisi dahilindedir ve diğer tüm sorumlular gibi Başbakan da istifa etmelidir’ çağrısı belki de bizim ilk defa Bakanın görüşlerine katıldığımız bir gerekliliktir.

AKP iktidarının ve sermayenin bu dönem neden bu kadar TMMOB’u hedef aldıklarını anlamak için yolsuzlukların nerelerden çıktığına, TMMOB ve Odalar’ının geçmişte ve günümüzde açmış oldukları davalara, engel olduğu rant projelerine bakmak yeterli olacaktır. Yıllarca “politika” yapmakla suçlanan odalarımızın aslında bu halkın, emekçilerin ceplerinden alınan vergilerin ayakkabı kutularının içine konulmak için değil, halkın ve kamunun yararına kullanılmak için olduğunu savunmuştur, kamunun yararına olan budur ve bu sorumluluk odaları yöneten bizlerin aynı zamanda anayasal görevidir. Bu sorumlulukla, bir kere daha ilan ediyoruz ki, tüm baskı ve yıldırma politikalarına rağmen Odalarımız aklın ve bilimin ışığında çalışmaya yürütmeye, mühendisliğin onurunu savunarak, kamu yararı gözeterek halkımızın çıkarlarını korumak için kullanmaya devam edecektir.

Sevgili Üyelerimiz,

İki yıllık süreç içerisinde sizlerin verdiği görevi, gücümüz yettiğinde yerine getirmeye çabaladık. Meslek alanımıza yönelik bir dizi paneller, etkinlikler, seminerler düzenlemeye çalıştık. Üyelerimizin yaşam koşullarını iyileştirmek, meslek standartlarımızı daha yukarıya taşımak için çaba sarf ettik. Mühendis asgari ücreti çalışmasını hayata geçirmek için ilk adımları attık. Sosyal etkinlikler ve söyleşiler ile mesleğimizin duayenlerinin ve kültür-sanat alanının aydınlarının birikimlerini sizlere sunmaları için olanak yaratmaya çalıştık. Yeni mezun üyelerimize ve son sınıf öğrencisi meslektaş adaylarımıza meslek hayatında kendilerine

yol gösterecek eğitimler düzenledik. SMM üyelerimizi uluslararası sermaye şirketlerinde ücretli çalışanlar haline getirmek isteyen yasal düzenlemelere karşı çıktık. Kadın üyelerimizin iş yaşamında karşılaştıkları ayrımcılığa, mobbinge karşı sesi olmaya; fazla mesaisiz, sendikasız, uzun çalışma sürelerinden odaya gelebilecek zamanları dahi olmayan ücretli çalışan meslektaşlarımızın haklarını savunmaya giriştik.

Kimi zaman AKP iktidarının saldırıları karşısında gücümüzü ve bağımsızlığımızı koruyabilmek için hem mali olarak hem de iradi olarak sizlere başvurduk. Üye aidatlarını ödemeniz için çağrılar çıkardık. Hak gasplarına, enerji alanındaki yağmaya karşı sizleri alanlara çağırdık. Sonuçta şunu gördük ki, doğru işler yaptığımızda, meslek alanımıza sahip çıktığımızda, haklı ve meşru talepler ekseninde mücadele yürüttüğümüzde siz sevgili üyelerimizin desteği ve yüreği hep yanımızda oldu.

Gezi’nin ruhuyla mücadeleye, ilerlemeye devam

Geçtiğimiz yılın en güzel günleri Haziran günleri idi. Ülkemizin dört bir yanında, Cumhuriyet tarihinin en direngen, en yaratıcı, en mücadeleci, en renkli ve en güler yüzlü direnişine tanık olduk. Her birimiz açısından bilincimizi tazelediğimiz, umudumuzu yenilediğimiz, mücadelemizi daha da sahiplendiğimiz bir süreç yaşadık. Toplumun her kesiminden insanlar kol kola ranta, yağmaya, yok sayılmaya, her neden şikayet ediyorsa ona karşı mücadele etmek için sokaklara çıktılar. “Gezi ruhu” diye tabir edilen, mücadelenin, dayanışmanın, direnmenin, hoşgörünün ruhu bu ülke topraklarının tümüne yayıldı. Bu direnişte bizleri en mutlu eden şey ise, yıllardır söylediklerimizin toplum tarafından kulak arkası edilmediğini, TMMOB’un halkımız için ne anlam ifade ettiğini bir kez daha görmek oldu. İmar Yasasındaki değişikliğe ve yöneticilerimizin gözaltına alınmasına karşı “DİREN TMMOB” diyerek sokaklara çıkan on binler, yürüdüğümüz yolun, verdiğimiz mücadelenin ne kadar doğru bir eksende olduğunu bize gösterdi ve cesaret verdi.

Gezi bize çok şey öğretti dedik; birliğin ve kolektif bir tarz ile mücadele etmenin, yeninin ve yeniden öğrenmenin kıymetini anladık. Farklılıklarımıza rağmen bir arada yürümenin önemini ve güzelliğini bir kere daha kavradık. 22 Şubat’ta 39. Genel Kurulumuza giderken Gezinin bize çizdiği bu rotada ilerlemek niyetindeyiz. Siz sevgili üyelerimizden de dileğimiz; bu güzel, umut dolu yolculukta, bizlerle omuz omuza aynı rüyanın yolcuları olmanızdır.

Emeğimize, mesleğimize, örgütümüze, ülkemize sahip çıkmak için sizleri meslek odamıza sahip çıkmaya, hep birlikte daha güzel günlerin şarkısını söylemeye çağırıyoruz. Geziden beri söylüyoruz, görülüyor ki daha çok yineleyeceğiz... Bu daha başlangıç mücadeleye devam...

**38. Dönem Yönetim Kurulu Adına
Yönetim Kurulu Başkanı
Beza Metin**