

YENİ BİR YILA MERHABA DERKEN...

'Düne ait ne varsa söylenmiş ya da söylenememiş,
Bıraktım hepsini orada
Çünkü şimdi yeni şeyler söylemek lazım
Her gün bir yerden göçmek ne iyi
Her gün bir yere konmak ne güzel
Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş
Dünle beraber gitti cancağızım
Ne kadar söz varsa düne ait
Şimdi yeni şeyler söylemek lazım'
Mevlana



H. Ali YİĞİT
Elektrik -Elektronik Mühendisi
ayigitttr59@yahoo.com

Sevgili meslektaşlarımız,

Şubemizin 23. Olağan Genel Kurulu'nu yapalı iki yıl geçmiş. Ne çok acı yaşadık iki yılda. Ne kadar çok kötülük sığdırdık iki yıla.

Katliamlar yılı 2016

7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinin 'sonucunun beğenilmeyerek' 1 Kasım 2015'te tekrarlanan seçimlere giderken önce Suruç'ta gençlerimizi kaybettik, ardından 10 Ekim 2015'te tarihimizin en büyük ve 103 canımızı kaybettiğimiz Gar katliamının şokunu üzerimizden atamadan yeni yıla da peşpeşe bombalı saldırılarla girdik.

12 Ocak 2016'da Sultanahmet'te başlayan saldırı furyası 31 Aralık 2016 Reina saldırısıyla yılı tamamladı.

Yine 15 Temmuz başarısız darbe girişimini ve 21 Temmuz Karşı Darbe'sini ve bir buçuk yıldır devam eden OHAL'in ilanını yine 2016 yılında yaşadık.

2016 yılı ülkemizde en çok bombalı saldırının yaşandığı yıl olarak tarihimizde kara bir leke olarak yer aldı.

Aralarında eş genel başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da olduğu 12 HDP'li milletvekilinin 4 Kasım 2016'da tutuklanması, 2017'nin 2016'dan daha kötü olacağı habercisiydi.

2017 yılında KHK'larla yüzlerce emekçi haksız hukuksuz bir biçimde ihraç edildi. 2017 yılı "işten atılmalar" yılı oldu. Yine seçilmiş Belediye Başkanları peşpeşe aynı yıl içinde görevden alındı.

Ülkemiz evrensel demokratik değerler ve insan haklarından kopuyor!

Merkezi Londra'da olan Özgürlük Evi - Freedom House 2017 Raporu'na göre, Türkiye özgür ülkeler kategorisinde değil. Kısmen özgür ülkelerden. Ama raporun en ilginç yanı şu: Türkiye son on yıl içerisinde, özgürlük alanında en çok gerileyen ikinci ülke. 10 yılda 28 puan gerilemiş. Birinci, 30 puanla Merkezi Afrika Cumhuriyeti.

Aynı kuruluşun raporuna göre, Türkiye'de basın özgürlüğü yok. Oysa 2007 Raporu'nda Türkiye basın özgürlüğü bakımından 'kısmen özgür' ülkeler arasındaydı.

Özgürlük Evi 2017 Raporu'nda Türkiye analizindeki en çarpıcı cümle ise her şeyin özeti durumunda; 'Başarısız darbe girişiminden sonra Erdoğan açık bir otoriterliğe kucak açtı.'

Yasaların adil bir biçimde uygulanıp uygulanmadığını inceleyen Dünya Adalet Projesi'nin 2016 hukuk ve adalet endeksine göre, Türkiye adalet bakımından 8 sıra düşerek 113 ülke arasından 99. sıraya oturdu. İran, Tanzanya, Myanmar, Moldova adalet endeksinde Türkiye'nin önündeki ülkelere bazılarını.

Bütün bu raporlar, Türkiye'nin demokrasi, özgürlük, hukuk devleti alanlarında bir gerileme süreci içinde olduğunu gösteriyor.

Türkiye hızla evrensel demokratik değerlerden kopuyor ve demokratik devletler topluluğu üyesi

olmaktan çıkıyor. Daha çok içine kapanıyor ve otokratik Müslüman devletler topluluğunun mensubu olmak yolunda ilerliyor.

Genel kabul gören yaklaşım olarak faşizm, '**güçlü ve sürekli milliyetçilik, insan haklarının aşağılanması ve hor görülmesi, sürekli düşman ve günah keçisi üretme, ordunun ve militarizmin yüceltilmesi, cinsel ayrımcılığın tırmanması, kitle iletişim araçlarının denetimi ve sansür, ulusal güvenlik takıntısı, din ve yönetimin iç içeliği, iktidarı destekleyen özel sermayenin korunması, emek gücünün baskı altına alınması, aydınların, sanatçıların ve bilim insanlarının küçümsemesi, suç ve cezalandırma ile baskı altına alma, adam kayırma ve yozlaşmada sınır tanımama, hileli seçimler**' şeklinde tanımlanmaktadır. Bugün ülkemizde bunların hepsi yaşanmaktadır. Bu tanımlara tüm kitle örgütleri, sendikalar, meslek kuruluşlarını denetim altına almaya çalışma gibi ülkemize has uygulamaları da ekleyebiliriz.

Ülkemizin bu durumdan çıkışı için tüm demokrasi güçlerinin yanyana gelmesi ve ortak bir demokratikleşme programında birleşmesi gerekiyor.

Bugün her zamankinden daha çok bir arada durmaya, birbirimize inanmaya ve güvenmeye ihtiyacımız var. Mücadele edebilmek ve başarmak ancak dayanışmayla mümkün olacaktır. 2018 yılının ülkemizin kara bulutlarının dağıldığı Barış yılı olması dilekleriyle, sevgi ve dostlukla...

