

Ortadoğu Savaşı ve Türkiye

Alaattin Ali YOLCU

Elektrik Mühendisi
EMO Ankara Şubesi 23. Dönem Yazman Üyesi
alaattin.yolcu@emo.org.tr

Ortadoğu yanıyor... Ateş, silah, bombalar ve ölüm kol geziyor. Suriye’de, Irak’ta, Yemen’de her gün savaş, bombalar ve ölüm artık “hayatın olağan bir akışı” haline geldi. Irak üç parçaya ayrılmış durumda. Yukarıda Barzanistan, ortada İşid, aşağıda Bağdat veya Şiiistan. Emperyalistler Ortadoğu’ya “demokrasi”yi böyle getirdi.

İki parçaya bölünen Yemen; Kuzey Yemen, Güney Yemen birbirini boğazlıyor. İkisi de Allah adına ve cihat için savaşıyor.

Gelelim Suriye’ye: 2011 Mart ayından itibaren başlayan ayaklanma ve isyanlar, iç muhalefet ve dışarıdan taşınan “muhafif” unsurlarla desteklenerek yıkılmak istenen Esad rejimi. Sonuç: Ülke harap ve savaş devam ediyor. Büyük devletler de saflarını netleştirdiler. Türkiye, Rusya uçağını düşürerek Suriye savaşında birden denklem dışında kalakaldı. Uçak uçuramaz pozisyona düştü.

Peki ya bu sırada, savaş ikliminde Türkiye’de neler oluyor? Sadece 3,5 ay içinde olanları hatırlayalım: Karaman’da Ensar vakfına ait bir kiralık evde 45 çocuğa istismar, taciz ve tecavüz edildi. Ve buna benzer olaylar Türkiye genelinde çıkmaya başladı.

Çocuklarımızı korumakla görevli dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu “bir kere böyle bir olayın gerçekleşmesi o kurumun suçlu olduğu anlamına gelmez” diyerek ‘bir kereden bir şey olmaz’ demeye çalışıyor. Liselerin durumuna gelince; her birinin birer imam hatibe dönüştürülme çabası devam ediyor.

Türkiye’nin en nitelikli liseleri, en zeki öğrencilerin 500 tam puanla girdiği okullarda yöneticilerine “yeter artık” diyerek sırtlarını dönüyorlar. Özgürlüklere, Cumhuriyete, sanat ve kültüre karşı çıkan yöneticilerine isyan ediyorlar. Galatasaray Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi vs. Türkiye’nin değişik liselerinden bu sesler yükseliyor.

Milletin Meclisi’nde yargıyı komple kendine bağlamak için yasalar hazırlanıyor. Yargıtay ve Danıştay’ın tüm üyelikleri düşünülerek önce 300 üyeye sonra 200 üyeye düşürülecek. Aynı iktidar partisi, çok değil 10 yıl önce kendisi artırmıştı.



Ülkemizde hızla değişen gündemi yakalamak mümkün değil. Meclis’te gündeme getirilen ve ülkemizdeki mimar ve mühendisler karşısında yabancı mimar ve mühendislere ayrıcalık getiren, meslek kuruluşlarının denetimini ortadan kaldıran, denetimsiz, kuralızsız hizmet sunumunu öngören tasarı ile kuralızsızlık bir kez daha

ülke topraklarında boy atacak; işsiz mühendislerin sayısı artacak, denetimsizliğin, kuralızsızlığın adı “piyasa sistemi” olarak halkın kafasına kazınmaya devam edecek.

TMMOB, EMO ve Meslek Odaları olarak; mesleki standartlar ve kurumsal altyapı oluşturulmadan yabancı mimar ve mühendislerin Türkiye’de serbestçe hizmet sunumlarına akademik ve mesleki yeterlilik kriterleri aranmaksızın ve karşılıklılık ilkesi gözetilmeksizin olanak tanıyan, haksız rekabet ortamı yaratacak olan Uluslararası İşgücü

Kanunu`nun yasallaşmaması için çabalarımız sürüyor. Yasa tasarısına karşı düzenlediğimiz imza kampanyasına EMO Ankara Şubesi sayfalarından ulaşabilir, mesleğinize, meslek onuruna, ülkenize sahip çıkmak için metni imzalayarak Hükümet



yetkililerine gönderebilirsiniz.

Meslek alanımıza yönelik bu saldırının şokunu yaşarken ülkemiz yeni bir karanlık döneme doğru hızla sürüklenmektedir.

Bir yandan hükümet tarafından yıllarca kollanan; bürokraside, siyasette, orduda kadrolaşan Fethullah Gülen Cemaati'nin Meclis'i bombalayacak kadar gözünün dönmesi ve darbeye kalkışması, öte yandan bu kalkışmayı bahane ederek otoriter rejimi başkanlıkla taçlandırmak isteyen bir iktidar.

Buradan TMMOB'nin 15 Temmuz darbe girişimi ardından yaptığı basın açıklamasından çok önemli gördüğümüz bir paragrafı almak istiyoruz, "... Şu an süren kavga bizim için verilen bir kavga değildir. Bizim kavgamız aynı zamanda bu kavganın tarafları iledir. Bizim kavgamız sömürü, baskı, zulüm, işsizlik, yoksulluk düzeniyle, bağımsızlık, cumhuriyet, laiklik, demokrasi, emek ve barış düşmanlarıyladır.

NE DARBE NE DİKTA, YAŞASIN BAĞIMSIZ DEMOKRATİK TÜRKİYE...

Bu nedenle, ne AKP karanlığına teslim olacağız, ne de çözümü darbelerde arayacağız.

Ülkemizin doğusu yanıyor, yıkılıyor... Batısı ise

evden dışarı çıkamıyor. Sokakta buluşamıyor. Çünkü canlı bombaların ne zaman nerede patlayacağı belli değil.

Ülke karanlık bir kuyudan geçiyor. Böyle bir durumda hepimize kolay gelsin. Gün bir olma günüdür. Karanlığa karşı koyma günüdür.

Liseli çocuklarımızın yanında, önünde, arkasında olma günüdür. Ölümün, karanlığın üstüne yürüme günüdür. Gün birlik olma, karanlığı yıkıp, aydınlığa ulaşma günüdür.

