

YAZ SAATİ OYUNLARINDA YENİ PERDE

Yargı kararıyla hukuksuz olduğu ortaya çıkan yaz saatinin kalıcılaştırılmasından vazgeçmeyeceğini açıklayan hükümet, bugün yayımladığı Bakanlar Kurulu kararıyla 28 Ekim 2018 tarihine kadar yaz saatini uygulayacağını, bu tarihten sonra ise bütün yurttaki saatlerin bir saat geri alınacağını bildirmiştir. Aynı hükümet, bu hafta Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlar Kurulu'na yaz saati uygulaması konusunda verilen sınırlı yetkiyi genişletmeye yönelik bir yasa değişikliğini Torba Yasa'ya eklemiştir. Ya hükümet ne yaptığını bilmemekte ya da halkı ve yargıyı kandırmaya dönük bir oyun oynamaktadır.

AKP Hükümeti, geçen yıl kalıcı hale getirdiği yaz saati uygulamasının hukuksuz olduğunun Danıştay kararıyla saptanmasının ardından yargı kararını aşmak üzere yeni oyun arayışına girmiştir.

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu'nun 23 Ekim 2017 tarihli kararıyla, hukuksuz olduğu tespit edilen 7 Eylül 2016 tarihli kararla başlatılan yaz saati uygulamasının devam ettirileceği açıklanmıştır. Bu kararda 28 Ekim 2018 tarihinde saatlerin bir saat geri alınacağı belirtilerek, yasadaki süre sınırına uyulduğu gibi bir görüntü yaratılmak istenmiştir. Kamuoyunda tepki çeken yaz saatinin kalıcılaştırılması uygulamasından sanki 2018 yılında vazgeçilecekmiş gibi algılama yaratmak üzere, yani hem yargıyı hem de insanları kandırmak amacıyla yapılmış bir düzenleme ile karşı karşıya bulunuyoruz. Bu bir niyet okuma değil, açıklanan bu karar ile Torba Yasa'ya aynı gün ekledikleri yasa düzenlemesi arasındaki çelişkinin açık sonucudur.

Bakanlar Kurulu'nun 28 Ekim 2018'e kadar devam ettirip, bu tarihten sonra yaz saatini kaldıracığına ilişkin kararının tarihi 23 Ekim 2017'dir. Aynı gün TBMM'de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen Torba Yasa'ya 697 sayılı Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun'da değişiklik yapan bir düzenleme önergeyle eklenmiştir. Komisyonunda yaz saati uygulamasının kalıcılaştırılması savunularak yasadaki değişiklik yapılmak istendiği, Danıştay'ın farklı algılamasının önüne geçilmek istendiği söylenmiştir. Ama aynı gün Bakanlar Kurulu'nda Danıştay kararını yok sayan ve mevcut yasal düzenlemeyi aşmaya çalışan bir kararın imzalandığı anlaşılmaktadır.

Yaz saati uygulamasının tasarruf sağlamadığı tam tersine tüketim artışına yol açtığını resmi elektrik tüketim verileri açıkça gösterirken; ne olduğu, neye dayandığı ve veri setleri kamuoyuna açıklanmayan bir rapora dayanılarak tasarruf iddiasıyla yaz saatinin sürdürülmesinde ısrar edilmektedir. Bu inatlaşmanın vardığı nokta kamuoyunu ve yargıyı yanıltacak kararlar almaya kadar varmıştır. Saat ayarlarıyla ilgili yapılan tüm bu oyunları kınıyoruz. Bir an önce bu oyunlara son verilerek, Türkiye'nin enerji tüketimi açısından kamu yararını dikkate alacak şekilde ve tüm dünya ile saat uyumunu gözeten normal saat uygulamasına geçilmesini, tasarruf amacıyla yalnızca yaz aylarında yaz saati uygulanmasını istiyoruz.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

YÖNETİM KURULU

28 Ekim 2017



MELİH GÖKÇEK HALKA HESAP VERECEK!*

Melih Gökçek geçen 23 yılın ardından 28 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirdiği rant ve talan projeleriyle övünerek yaptığı basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebini yerine getirdiğini belirterek görevinden istifa etti. Melih Gökçek'in övünerek anlattığı projelerine karşı; yasa ve yönetmeliklere aykırı, kentsel planlamadan, bilimsellikten uzak ve halk için değil rant için gerçekleştirdiği, TMMOB'ye bağlı Odalarımız ve Şubelerimiz tarafından tespit edebildiğimiz 1400'ü aşkın konuyu yargıya taşıdığımızı ve 100'ün üzerinde de görevi kötüye kullanmaktan dolayı suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyu ile paylaşmak isteriz.

Cumhuriyetin tüm değerlerine saldırırken, gerici, neoliberal, piyasacı politikaları uygulamaya koyarken arkasına AKP iktidarının gücünü alan Melih Gökçek istifa etti ama bu istifa Ankara'nın kurtuluşu anlamına gelmiyor. Çünkü biz biliyoruz ki, Gökçek gitse de, iktidarın politikalarını sürdüren yerel yöneticiler ve yandaş sermaye grupları, rant ve talan projeleriyle kentimizi, sakinlerini sömürmeye devam edecek.

Melih Gökçek'in gidişine üzüldüğümüzü söyleyemeyiz elbet, ancak üzüldüğümüz önemli konular var. Üzüldük; çünkü elektrik kesintileri, trafoya giren kediler ve nice olaylarla "galip geldiği" seçim yerine, saray iradesiyle gitti. Bizler Gökçek'in Ankaralılara hesap verdiği, parsel parsel satılan kamu arazilerini açıkladığı; kentimizi ranta, talana, kıyıma nasıl kurban ettiğini anlatırken görmek isterdik.

Hukuk ve adaletin diktaya, bilim ve tekniğin yağma ve talana üstün geldiği günlerde;

Robottan dinozora, meydan saatlerinden kapılara harcanan milyonların hesabını sormak isterdik,

Ankaralılara reva görülen susuzluğun, "şehir dışına misafirliğe gidin birkaç hafta" fikrinin, Gerede Projesi'nin neden iptal edildiğinin arkasındaki gerçekleri açıklamalarını isterdik,

ODTÜ ormanlarının, Atatürk Orman Çiftliği'nin talanının, kimlere peşkeş çekildiğini anlatmasını isterdik,

Havagazı Fabrikası'nın, Etibank Binası'nın, Çubuk Barajındaki Su Süzgeci Binası'nın, Çubuk Göl Gazinosu'nun kimleri rahatsız ettiği için hangi çılgın projelere kurban edildiğini, kimlere ihale edildiğini anlatsın isterdik,

Çok övündüğü 312 köprülü kavşağa rağmen neden işimize, evimize saatlerce ulaşmaya çalıştığımızı, bu konunun kent yönetimiyle doğrudan alakalı olduğunu bilip bilmediğini öğrenmek isterdik,

Bir ulaşım aracı olarak metroya, genel de ise toplu taşımaya karşı bu kadar mesafeli olmasının altında yatan gerçeği de halkımız ile paylaşmasını isterdik,

27 milyon lira harcanan Cumhuriyet Kulesi'nin inşaatının neden durdurulduğunu, tadilat yaptırılan tarihi İller Bankası Binası'nın neden yıktırıldığını, Büyükşehir Belediyesinin ihale ettiği projelerde çalışanların neden iş cinayetlerinde katledildiğini, bunun da fitrat mı olduğunu sorgulamak isterdik,

İrade de dahi bu kadar yerli ve milliliği elden düşürmeyenlerin Afrika'dan getirtilen tropikal ağaçlarla, Çin'den getirtilen mermerlerle, Ankapark Projesi'yle hangi değerlerini hatırladıklarını; memleketten sadece kendi çıkarlarını korumayı anlayacak kadar yerli ve milli oldukları gerçeğini bir hatırlatan olsun, yüzlerine de söylenebilsin isterdik,

Melih Gökçek sorularımızı yanıtlamadan, hal-kin merak ettiklerini anlatmadan, açıklamadan istifa etti. Ama biz biliyoruz ki, onun temsil ettiği değerler, değil çeyrek asra yaklaşan Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde, iki buçuk asırdır dünyanın her yerinde halklara zulmünü sürdürüyor. Kendisi koltukta olmasa da temsil ettiği ideoloji sarayda yaşamına devam edecek.

Melih Gökçek de bu istifadan kendi payına düşen adaletsizliğe sırtını dayayarak gidiyor. Hesap vermeden, yargılanmadan, Türkiye'nin ve dünyanın en zengin belediye başkanları listesinde ilk sıraları bırakmadan, harabeye çevirdiği Ankara'yı arkasında bırakarak gidiyor. Ne onu, ne de zulmünü Ankaralılar unutmayacak. Gökçek söyleyeceklerini de, söylememesi gerekenleri de şuursuzca ve pişkince söyledi.

Gökçek bilsin ki, istifa ederek kurtulamayacak. Ne onun peşini bırakınız ne de halkın parasını sermayeye, cemaatlara peşkeş çekip, rant için her türlü usulsüzlüğü, yolsuzluğu yapanların. Elbet hesabını soracağız!

* Basın açıklamasının tam metnine web sayfamızdan ulaşabilirsiniz.