

2. ÜLKEMİZDEKİ YAKLAŞIMLAR

Maalesef şu anda ülkemizdeki yaklaşımlar “İthalatın zorunlu olduğu” varsayımına ve / veya yargısına dayanmakta ve geleceğe dönük senaryolar bu kabul ve varsayımdan hareket edilerek hazırlanmaktadır. Eski ETKB Sayın Zeki ÇAKANın Şubat 2002 deki “Enerji Günleri” panelindeki “*Doğal kaynaklarımız ihtiyacımız olan enerjiyi karşılamaktan çok uzak bir durumdadır. Ülkemiz net bir ithalatçı durumundadır*” ifadesi bunun açık kanıtıdır (Daha önceki ETKB Sayın Cumhur ERSÜMERin de benzer açıklamaları vardır). Şu andaki ETKBmız Sayın Hilmi GÜLER de 11. 12. 2002 tarihindeki “Ulusal Enerji Forumu” nda 2001 yılında kullandığımız enerjinin sadece % 25 inin yerli kaynaklardan üretildiğini ve durumun gittikçe kötüleştiğini ifade etmiştir.

2001 2005 dönemini kapsayan 8 nci 5 yıllık Beş Yıllık Kalkınma Planının

- 1414 ncü maddesinde “*Hidrolik santrallardan % 70 verim alınabilmesi bir sorun olarak gündemde bulunmaktadır*”;
- ve 1423 ncü maddesinde “*Sektör kaynakları arasında doğal gazın özel bir yeri bulunmaktadır. Fiat, verimlilik ve çevre açısından avantajlarıyla doğal gazın tüketim payının artırılması amaçlanmaktadır*”

denilmektedir (ERE, 2001). Bu argümanlar aşağıdaki Bölümlerde tartışılacak ve kabul edilmelerinin mümkün olmadığı gösterilecektir. Kişisel görüşüme göre hareket noktasının “*Önce mevcut doğal kaynaklarımızı değerlendirelim, ondan sonra ithalatı düşünelim*” olması gerekmektedir. Sayın Ekrem PAKDEMİRLİ ETKB olarak ilk doğal gaz anlaşmasını imzalamadan önce ABD Büyükelçisinin kendisine “*Sovyetlere bağımlı olacaksınız*” diye muhalefet ettiğini, kendisinin ise “*Siz Rusyadan alacağımız gazın %5 fazlasına dahi bize LNG satın, biz de gazı sizden alalım. Yoksa insanlarımız ölecek*” dediğini belirtmektedir (Petro-Gaz dergisi, Mart 2002, s. 43). Bu açıklama enerji sektöründe dışa bağımlılığın ne derecede önemli bir faktör olduğunu ve konu üzerinde çok titiz davranılması gerektiğini açıkça göstermektedir.