

1 Mayıs



Yaşasın

Mayıs

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ

TMMOB

Her yer Taksim her yer direniş!

1 Mayıs 2014 Perşembe günü İstanbullular seyahat özgürlüklerinin kısıtlandığı bir sabaha uyandılar. Şehrin Avrupa ve Anadolu yakasını birbirine bağlayan deniz ulaşımı, Beşiktaş, Karaköy, Eminönü iskelelerinin resmen, Kabataş, Üsküdar ve Kadıköy iskelelerinin de fiilen kapatılması yanısıra Söğütlüçeşme - Zincirlikuyu metrobüs seferlerinin iptaliyle neredeyse tamamen ortadan kaldırılmıştı. Avrupa yakasında da metro, metrobüs, tünel, funiküler, hızlı tramvay seferleri durdurulmuş; Dolmabahçe Caddesi, İstiklal Caddesi gibi birçok cadde, İstanbulluları Taksim ve civarına götürecek yollar trafiğe kapatılmıştı. Taksim meydanı ise bir önceki geceden başlayarak polis barikatlarıyla çevrilenip, Gezi Parkıyla birlikte sıkı bir 'koruma!' altına alınmıştı.

AKP iktidarı, her nasılsa "Emek ve Dayanışma Günü" olarak ilan ettiği 1 Mayıs'ta halkın ya-

Yenikapı sahilinde, ya Boğaz'da ya da Adalar'da piknik yapmasını ama Taksim ve civarına asla yaklaşmamasını buyuruyordu.

"Elindeki bütün olanakları kullanarak yolsuzluklarını, hırsızlıklarını, yağma ve talanlarını, üstlerini örterek meşrulaştırmaya çalışan, hayatın her alanını emekçilere, aydınlarla, öğrencilere, kendinden olmayan herkese dar etmek için, her şeyi mubah sayan yasaklı AKP iktidarının politikalarına karşı, 2013 Gezi Parkı direnişinin ateşlediği Haziran İsyanında gösterdiğimiz gücümüzle, işçi sınıfının Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü olan 1 Mayıs'a yürüyoruz!" çağrısını üyelerine duyuran EMO İstanbul Şubesinin Dikilitaş'taki binasının önü; TMMOB İstanbul İKK kararı uyarınca, 1 Mayıs sabahı Taksim'e yürümek üzere TMMOB'a bağlı odaların İstanbul şubeleri, İstanbul Tabip Odası ve İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nın

toplama noktası oldu. 30 Nisan'ı 1 Mayıs'a bağlayan gece, katılımcıların ulaşım yasaklarından önce toplanma yerlerine ulaşabilmeleri için Şehir Plancıları Odası ve Jeoloji Mühendisleri Odası ile birlikte şübemiz de sabaha dek açık tutuldu.

İstanbul Valiliği, o gün sadece Taksim'de değil İstanbul'un hiçbir yerinde toplanılmasına izin vermemek için özellikle Şişli, Mecidiyeköy, Beşiktaş, Okmeydanı ve civarındaki ana caddeler ve bu caddelere çıkan sokak başlarında TOMA destekli çevik kuvvet barikatları oluşturmuştu.

Direne direne kazanacağız

Bütün bu engellemelere karşı, işçi sınıfının birlik mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs'ta emekten, demokrasiden, adalet ve özgürlükten yana kitleler sokağa çıkararak, seslerini duyurmak ve haklı taleplerini haykırmak üzere toplanma noktalarına ulaştılar. DİSK'in Şişli'de bulunan merkez binası, EMO İstanbul Şubesi, Beşiktaş CHP İlçe binası bunlardan birkaçındı. Ellerinde flama ve pankartlarıyla DİSK, KESK, TMMOB, İstanbul Tabip Odası, siyasi partiler, kadın ve çevre örgütleri, demokratik kitle örgütleri, gruplar, toplandıkları noktalarda "Yaşasın 1 Mayıs", "Direne direne kazanacağız", "Faşizme karşı omuz omuza" sloganlarıyla seslerini yükselttiler.

AKP iktidarının tam saha pres uyguladığı baskıcı ve yasaklı, yağmacı ve talancı rejimi; kendisine karşı hiçbir itirazı kabul etmeyen, halktan korkan ve onu bastırmak için açık bir korku imparatorluğu kurmak isteyen bir polis devleti yaratarak varlığını sürdürmeyi tercih ettiğini bütün dünyaya gösterdi.

Anayasal ve insani haklarını kullanmak üzere 1 Mayıs'ta sokağa çıkan halka ve Taksim'e doğru yürüyüse geçmek isteyen DİSK kortejine; Beşiktaş'ta toplanan CHP, Çarşı Taraftar Grubu ve diğer demokratik kitle örgütlerine; Okmeydanı'nda toplanan demokratik kitle örgütleri ve siyasi gruplara; EMO İstanbul Şubesi önünde toplanıp Barbaros Bulvarı üzerinden Beşiktaş'a doğru yürüyüse geçen TMMOB ve bağlı odalar, İstanbul Tabip Odası ve İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası üyeleri ve kitleler üzerine TOMA'ları, gaz bombaları, plastik mermileri, coplarıyla saldıran 39 bin kişilik polis gücünün başlattığı şiddet gösterisi günboyu devam etti. Ara sokaklara dağılıp, barikatlar kuran göstericiler Taksim'e ulaşamasalar da İstanbul'un önemli merkezlerini "Her yer Taksim her yer direniş" şiarına uygun şekilde 1 Mayıs alanlarına çevirdiler.

EMO İstanbul Şube binası, günboyu kapılarını açık tutarak polisin gaz ve tazyikli su saldırısından etkilenen göstericilerin dirlendiği, çay, su vs. ihtiyaçlarını karşıladığı önemli bir mola yeri olarak dayanışmada bulundu. Sürekli havada dolaşarak gözlem yapan polis helikopterinin yönlendirmesiyle, önce Beşiktaş Yıldız'da konuşlanan bir TOMA'nın



sıklığı tazyikli suya maruz kalan şube binasına, daha sonra sokağa giren polisler tarafından gaz bombasıyla saldırda bulunuldu, atılan gaz bombası fişeklerinden biri Şube binamızın ön yüzündeki elektronik tabelaya isabet ederek hasar oluşturdu.

O gün akşam geç saatlere dek süren polis ve göstericiler arasındaki çatışmalar sonucunda İstanbul Tabip Odasının açıklamasına göre; çok sayıda insan polisin, cop, plastik mermi, tazyikli su, biber gazı ve gaz fişesiyle yaralandı. En az dört kafa travması, 1 kulak kesisi, 1 kol kırığı, 15-20 gaz kapsülü ile yaralanma, göz kaybına yol açabilecek göz travması ve yüzlerce gaza kaynaklı yaralanma olayı yaşandı. Çağdaş Hukukçular Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, üç avukat olmak üzere aralarında gazetecilerin de bulunduğu 173 kişi gözaltına alındı.

Taksim'e en çok rengarenk 1 Mayıslar yakışır

Öte yandan AKP iktidarının son kez olmak üzere lütfettiği Kadıköy Meydanı'nda Türk-İş, Kamu-Sen ve İşçi Partisi bir araya gelerek kendi aralarında 1 Mayıs'ı "kutladılar!"

İstanbul ne kadar büyürse büyüsün Taksim, onun en görkemli ve simgesel meydanıdır. 1 Mayıs 1977'de kontrgerillerin düzenlediği katliam saldırısında yaşamalarını yitiren 34 kişinin anısı her 1 Mayıs'ta yeniden tazelenir. 2013 yılında Gezi Parkı direnişle başlayan Haziran İsyarı süresince tüm Türkiye'ye yayılan, Taksim ve çevresinde devrimci, demokrat, emekçi, çevreci, kadın hareketleri, taraftar grupları dahil tüm muhalif oluşumların omuz omuza yarattıkları birliktelik ve "doğrudan yönetim filizlenmesi"nin, halkı "salt sandık demokrasisi"ne tatsak edenlere korkulu bir rüya yaşattığını hep birlikte gördük. Gezi Parkının ve Taksim'in hep gözaltında tutulması, orada yapılacak en küçük bir muhalif gösteriye bile izin verilmemesinin altında yatan en önemli neden budur. Ama şunu da gördük ki; Taksim, en çok işçi sınıfı, onun müttefiki olan devrimci ve demokratlara ve onların bir nehir gibi akıp gelen kitleler içinde, şenlikli, mücadeleci ve azimli, rengârenk 1 Mayıslarına yakışmaktadır.