



Bültenimizin 102. Sayısında Şubemiz Ayvalık Temsilcisi Elektrik Mühendisi **Mesut Nail AKIN**'i konuk ettik.

1- Kısaca kendinizi tanıtır mısınız ?

Anne tarafı 1912 yılında Bosna Hersek, baba tarafı 1913 yılında Selanik'ten Türkiye'ye göçmen gelen, Savaştepe Köy Enstitüsü mezunu anne ve babanın üç erkek çocuğunun ilki olarak, 1958 yılında Ayvalık – Küçükköy'de dünyaya geldim. İlk ve Orta eğitimi Ayvalık'ta tamamladıktan sonra Üniversite eğitimi için geldiğim İstanbul'da İDMMA Işık Mühendislik Fakültesini 1981 yılında bitirerek Elektrik Mühendisi oldum.

Askerliğimi Kasımpaşa İnşaat Emlak'ta Asteğmen olarak yaptım. O dönemde Tuzla Deniz Harp Okulu'nun inşaatlarının sürmesi mesleki açıdan tecrübe kazanmamı sağladı. Askerlik hizmetinden sonra Ayvalık'a tekrar geri döndüm. Yaklaşık 27 yıldır Serbest Mühendis olarak Ayvalık'ta çalışmaktayım.

İki çocuk babasıyım. Büyük oğlum, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliğinden mezun olduktan sonra Avustralya'da Mühendislik yönetimi üzerine yüksek lisans yapmakta. Küçük oğlum ise Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliğinde öğrenimine devam etmekte.

2- Oda ile tanışmanız ve Oda hakkındaki görüşleriniz ?

Benim ve arkadaş çevrem EMO ile ilk tanışması, 1980 yılında bitime projesi ve staj yeri temini konusunda yardım istemeye gittiğimiz İstanbul Şubesi kanalı ile oldu. O zamanın yöneticileri sorunlarımıza kısa sürede çözümler üreterek meslek dalında tek adres olduğunun sinyalini verdi. Bu mantıkla 1981 yılında mezun olur olmaz Ankara'ya gidip EMO'ya kaydımı yaptırdım. O günden itibaren EMO'nun aktivitelerine tüm gayretimle katılmaya çalışıyorum. 1990'lı yıllardan itibaren de Ayvalık Temsilciliği görevini sürdürüyorum.

Genel olarak EMO'nun Türkiye ve Dünya ile ilgili görüşlerinin doğru olduğuna inanıyorum. Ezenden değil ezilenden yana tavır almalarını ve Emekten – Emekçiden yana çıkışlarını takdir ediyorum.

Özel olarak Bursa Şubesini değerlendirmek gerekirse; Meslektaşlarının menfaatlerinin korunması, değişen teknolojik dünyaya ayak uydurabilmek için düzenledikleri mesleki eğitim kursları (Her ne kadar paralı olduğu için eleştirsemde), Şubenin kalıcı tesislere kavuşması yönündeki çalışmalarını teşekkürü hak ediyorlar diye düşünüyorum.

Bunun yanı sıra Şube yönetimlerinin en takdir ettiğim yönü ise; Görevlerini bir bayrak yarışı olarak algılayıp, dinazorlaşmaya fırsat vermeyerek, makamlarını genç arkadaşlara gönül rahatlığı ile devredebilmeleridir.

Şube çalışanlarını ise her sorunumuzda ailenin bir ferdi olarak canla başla çözüm üretmeye çalıştıkları için kutluyorum.

3- Çalışma hayatı dışındaki zamanınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Çok çeşitli sosyal etkinliğe katılmaya fırsat veren güzel bir ilçede, Ayvalık'ta, yaşıyorum. Ayvalık, büyük şehirlere yakınlığı ve tarihsel dokusuyla eskiden beri gözde bir tatil yeri konumunda. Dolayısıyla yerel etkinlikler bizim iş yoğunluğumuzun olduğu yaz aylarına denk geliyor. Buna rağmen fırsatları elverdiğince değerlendirmeye çalışıyorum. Kış aylarında ise büyük şehirlerdeki sanatsal sunumları takip ediyorum.

Geçtiğimiz dönem belediye meclisinde görev almam nedeniyle bütün sivil toplum örgütleriyle ilişki içindeyim. Belediye Meclis Üyeliğim sırasında kuruluş çalışmalarında aktif görev aldığım Kent Konseyinde başkanlık yaptım. Bu dönem EMO temsilcisi olarak çalışmalarına katılıyorum.

Gençlik yıllarımda faal olarak yelken sporu yaptığım için sportif alanlardaki faaliyetlerim yönetici olarak, yönetim kurullarında görev almakla sınırlı olarak devam ediyor. Ayvalık Gücü'nün vefakar bir taraftarı olarak hiçbir maçını kaçırmamaya çalışıyorum. Pazar günlerim genellikle sportif aktiviteleri takip etmekle geçiyor. Spor karşılaşmalarının olmadığı yaz aylarının pazar günleri balık yakalamak üzere denize açılmak en keyif aldığım hobilerimden biridir. Balık tutamasanız da temiz hava ve iyot o günlük kazancınız oluyor.

Benim en temel hobim kitap okumaktır. Kitapta genellikle konu seçmem. Elime ne geçerse okumaya çalışırım. Son zamanlarda felsefi kitaplar ilgimi çekiyor. Ama ne yazık ki birçoğunu bulamıyorum. İzmir'e gittiğimde mutlaka bir kitap evine uğrayıp bulamadığım kitapları soruştururum.

Tolstoy'un (Hayatta en büyük pişmanlık, pişman olurum diye yapmadıklarımızdır) sözünü gerçek yaşamıma uygulamaya çabalayan biriyim. Onun için fırsat buldukça yurtiçi ve yurt dışı gezilere katılıyorum. Gördüğüm yeni yerlerin ve insan yaşantılarının Türkiye'yi analiz edebilme açısından önemli olduğunu düşünüyorum.

4- Bültenimize konuk olduğunuz için teşekkür ederiz.

Sizin sayenizde hayatta en zor şeyin insanın kendini anlatması olduğunu öğrendim. Benim önceliklerimle sizin öğrenmek istediklerinizi çakıştırmak herhalde imkansız gibi bir şey. Onun için de biyografiler en az okunan kitaplar olarak raflardaki yerlerini alıyorlar. Bülteninizde yer almak benim için büyük zevkti. Hepinize teşekkür ediyorum.