

Enerji Özelleştirmeleri Devam Ediyor “ENERJİ HAKTIR, SAHİBİ HALKTIR” Basın Açıklaması

Özelleştirme masalı adı altında, halkımızın yaklaşık yüzyıllık iktisadi birikimlerinin emperyalizm ve AB-D ile onların yerli işbirlikçisi Sermayeye peşkeş çekme operasyonunun Uludağ EDAŞ ayağının sonuna gelmiş bulunmaktayız.



Bilindiği üzere, görev alanı Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerini kapsayan ve merkezi Bursa ilimizde bulunan Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 100 % oranındaki devlet hissesinin blok olarak, satış yöntemi ile özelleştirilmesi amacıyla ihaleye çıkmıştır.

Bugün yani 12 Şubat 2009 Cuma ilan edilen ihale için yeterlilik alan 16 adet firmanın son tekliflerini verecekleri gün olarak ilan edilmiştir. Yani şu anda, özelleştirilmesi düşünülen bu kurumun gerçek sahipleri olan bizler burada bu durumu protesto edip UEDAŞ'ın gerçek sahibine yani halka iadesini isterken, birileri bu kurumu alarak karlarına kar katmanın hesaplarını yapmaktadır. Uludağ EDAŞ'a teklif veren 16 firmanın içerisinde; deniz feneri davasında ismi geçen isimlerin sahibi olduğu şirketler ve siyasi iktidar ile yakın ilişkiler içerisinde bulunan hatta akrabalık ilişkileri içinde olanların şirketlerinin bulunduğu bilinmektedir. Tekel direnişindeki işçilere yetimin hakkını kimseye yedirmeyeceğini söyleyenler, halka ait olan UEDAŞ'ı kendi yandaşlarına ve akrabalarına altın tepşilerde sunmakta bir beis görmemektedir.

Kamu mülkiyetindeki mal ve hizmet üreten kuruluşların sermaye sahiplerine transferi olarak tanımlanan özelleştirme, çeşitli gerçek dışı söylemlerle ve ambalajlarla anlatılmaya çalışılmış ancak her özelleştirme

sonrası foyası biraz daha ortaya çıkmıştır. Sermaye sahipleri ve onun işbirlikçileri, kamu mülkiyetindeki işletmeleri iktidar güçleriyle kötü işleterek özelleştirme söylemlerine destek bulmaya çalışmışlardır.

Bugün iktidar partisi AKP eliyle sürdürülen özelleştirmeler ile kamu eliyle yürütülen hizmetler büyük oranda tasfiye edilerek, sermayenin serbestçe at koştuğu dilediğince fiyat belirlediği, gözünün kırpmadan çalışanları kapı önüne bıraktığı, gözlerimizin içine baka baka vergi vermekten kaçındığı bir noktaya gelinmiştir.

Özelleştirme düzeni, salt satış ya da devir şeklinin yanında serbestleşme, piyasalaşma gibi farklı stratejilerle devam etmekte, eğitim, sağlık, enerji, su gibi en temel yurttaş ihtiyacı olan alanlarda bile hızla uygulanmaya devam etmektedir.

Özelleştirme ve piyasalaşmanın teşvik edildiği sektörlerde yurttaş lehine tek bir gelişme yaşanmamıştır.

Şimdi sizlere soruyorum; Sağlıkta piyasalaşma yapılmış, sağlık hizmetlerinin kalitesi mi artmıştır? Eğitimde piyasalaşma teşvik edilmiş, eğitimimizin kalitesi mi artmıştır? Elektrik dağıtımında özelleştirme, piyasalaşma sağlanmış, elektrik fiyatları mı ucuzlamıştır?