

Turizmin Farkında Olmak

Fikret Şahin

fikret.sahin@emo.org.tr

Turizm amaçlı yapılan seyahatler açısından bakıldığında diğer ülkeler ile ülkemiz arasında dağlar kadar fark olduğu görülmektedir. Ne yazık ki bu fark, anlamsız ve yanlış ısrarlar nedeniyle kapanacağı yerde artmaktadır.

Ege Bölgesindeki yakın Yunan Adalarına turizm amaçlı seyahatlerin bir bölümü deniz ulaşımı ile sağlanmaktadır. Midilli (Lesvos) adası içinde Ayvalık' tan seferler yapılmaktadır.

Ayvalık Midilli arasındaki ulaşım sağlayan feribotlar genelde aynı saatte kalkmakta olup gümrük kapısında yoğunluk yaşanmaktadır. Bizim içinde bulunduğumuz feribotta saat 09.00 yerine 10.30' da kalkabilmiştir. Bir buçuk saatlik gecikme Ayvalık limanında yaşanırken Midilli' de yaşanmamıştır. Dönüş seyahatinde yine benzer şeyler olmuştur. Midilli sınıfı geçerken ne yazık ki Ayvalık sınıfta kalmıştır. Bu örnekten hareket ederek olayı inceleyelim.

Saat 08.00 da gümrük kapıları açıldığında yüzlerce yolcu işlem için bekliyordu. Peki, bu yolcu sayısı sürpriz miydi? Bir gün önceden sayı belli değil miydi? Tabii ki belliydi ve gerekli tedbirler alınabilirdi. Her hafta sonu benzer sorunların yaşandığı gümrükte çözüm üretilmemiştir. Örneğin görevliler 08.00 yerine 07.00 de göreve başlasalardı sorun kısmen çözülecekti.

Yine aynı örnekten yola çıkılırsa, bir gümrük görevlisi, bir harç pulu satan görevli ve önce iki polis saat 09.00 dan sonra da bir polisin görevli olduğu gümrük kapısında başından sorunun kendisiydi. Dönüşte de sayılarda değişiklik yoktu.

Gümrükteki görevli sayısı bu kadar olunca gidiş için oluşan kuyruk Ayvalık ana caddesinde yüzlerce metreyi bulmuştu. Dönüşte ise durum daha kötüydü. Sıra düzeni için



bile önlem olmadığından insanlar kapılara üşüştüler. Gereksiz tartışma ve kavgalar bunun kaçınılmaz sonucu oldu.

Ya Midilli'? Önce klimalarla serinletilen uzun bir holü olan yapıya giriyorsunuz, sıcaktan etkilenmeden. Yunan Gümrük Görevlisi sürekli dışarıda kalan insanlar için kuyrukların sıklaştırma için anons yaptırıyor. Giriş işlemleri tam 7 görevli tarafından yapılıyordu. Gümrük kontrolü için iki masa açılmıştı. Dönüşte aynı şekildeydi.

Bilindiği üzere pasaportların chipli olması istenmişti. Bu pasaportların bir okuyucu ile okunması gerekirken niçin bazı kapılarda giriş – çıkış kaşeleri basılmakta olduğunu da anlamış değiliz.

İlgili Bakanlıkların yurttaşlarına, hiç olmazsa başka ülkelerin gösterdiği kadar özen ve ilgi istiyoruz. Beklentimiz çok değildir herhalde.

Lesvos adası şirin bir ada. Adanın geçim kaynağı ise tarımın yanında turizmdir. İnanç, gezi ve doğa turizmi ön planda ve turistlere büyük önem verilmektedir. Örneğin Midilli' ye Türk turistlerin gelişindeki sayısal artışa bağlı olarak da' da ikinci dil olarak Türkçe öğrenilmeye başlanmıştır.

Ada' da turistik eserlerin büyük çoğunluğu korunmaktadır. Ancak Osmanlı dönemine ait eserlerin ise korunmadığı görülmektedir. Bunların bir kısmı da cami ve medreselerdir.

Bunun için ülkemizin gayret göstermemesi üzücüdür.

Ülkemizde turizmin gelişmediğini ya da geliştirilmediği bilinen bir konudur. Niçin gelişmediği ise biraz karışık olmakla beraber bunun başlıca sorumlusu kötü yönetimlerdir ve kötü yönetimler hala sürmektedir. Bunun için küçük bir örnek: Kültür ve Turizm Bakanlığı resmi internet sitesinde, Yahya Efendi' nin yenilenen türbesinin açılışı töreni. Törende Bakan Çelik yanındakilerle dua etmektedir. Bakan, açılış konuşmasında “ .. Yahya Efendi Hazretleri gibi zatların İstanbul'un asıl koruyucuları, muhafızları ve sahipleri olduğunun “ altını çizmektedir. Acaba korumuş olsaydı bu beyler koltuklarında oturabilirler miydi?

Peki biz tarihi eserlerimize sahip çıkıyor muyuz? Hayır çıkmıyoruz. Örnek mi, o kadar çok ki. Smyrna Antik Kenti' nin kazıları, İzmir Bayraklı gibi örnekler verilebilir. İzmir Kemeraltı çarşısında bulunan birçok tarihi ev ne yazık ki kendi kaderine terk edilmiş ya yanarak ya da yıkılarak yok olmaktadır.

Yerli veya yabancı gezginlerin ülke dışında veya içinde yaptıkları ziyaret sırasında duyacağı ihtiyaçları karşılanmasını sağlayan hizmetlerin tümü diye tanımlayabileceğimiz turizm, ülkemiz için hala “doğal” halde bulunuyor. Doğallığı ise” rant ve kıyak “ odaklı olmasından geliyor.