

DEĞERLİ ÜYELERİMİZ! SİZ 1997'YE BAKMAYIN;

1998'DE HERŞEY DAHA İYİ (Mİ) OLACAK?



otururken anda "sekiz yıllık kesintisiz eğitim" tartışması geldi. Hemen ardından da MGK'nın uyarısıyla "şeriatçı tehlikenin" farkına vardık!

1950'den beri kurulan tüm İmam Hatip Okullarını RP kurduğu, 12 Eylül idaresinin bu işi özel olarak engellemek istemesine rağmen ve bugün bu okullara karşı çıkanlar daha önce hiç İmam Hatip Okulu açmadıklarından; ülkemizde "şeriat tehlikesi ve sekiz yıllık kesintisiz eğitim" tartışmaları - bir ara tarihteki şeyhlerinin aşkları ve bir Amerikan vatandaşının malvarlığı tartışmaları zorlasa da - diğer gündemlerin ratingini aşarak uzun süre birinciliğini korudu!

RP, sanki muhalefette iken "özelleştirme yağmadır, biz iktidara gelince satılan KİT'leri geri alacağız" dememişçesine, Refahiyol kurulur kurulmaz Elektrik Dağıtım Şirketleri'nin işletme haklarının 30 yılına ve bazı termik santrallerin işletme haklarının 20 yılına devrine ilişkin "özelleştirmeye karşı" girişimlerini hızlandırdı. Ülkemizdeki tarihin "en büyük ekonomik reformunu" başlattı ve yandaşlarının da bu fedakarlığa katılması için kolları sıvadı.

Ne olmuştu da seçim öncesi tartışmaların aksine, RP bir anda özelleştirmeci olmuştu? Tek kutuplu dikensiz gül bahçesi yaratmaya çalışanlar, globalleşme adı altında başlattıkları uygulamaları, IMF ve Dünya Bankası yönetiminde kendilerine göbekten bağlı olan "emperyalizme ve en büyük düşman ABD'ye karşı olan RP'li iktidara" kolayca kabul ettirdiler. Hatta Sn. Erbakan bir elçisini ABD'ye göndererek enerji pastasına karşı ABD kredisini alma pazarlığına girdi. Ancak Refahiyol'un ömrü enerji pastasını yemeye yetmedi. Yüce meclisimiz "tarihsel görevini yerine getirerek" Refahiyol'un yerine kurulan Anadol-D'ye güven oyu verdi!

28 Şubat 1997 MGK toplantısıyla "tehlike ilan edilen şeriat" artık tehlike olmaktan çıkmış ve milletçe rahatlamıştık. Zaten yeni kurulan iktidar da ülkemizin başta "şeriat" olmak üzere "tüm tehlikeler-

Dünya güneşin etrafında bir kez daha döndü ve hepimiz birer yaş daha ihtiyarladık. 1997'den umduğumuzu bulmasak bile, yeni yılda hepimiz umut içerisindeyiz.

1997 yılına Susurluk kazası ve çete tartışmalarıyla girdik. Bazı "vatan haini" ve "bölücüler" her ne kadar bir takım çete ilişkilerinin açığa çıkması ve temiz siyaset için yıl içinde iki kez saat dokuzda ışıklarını söndürseler de "vatan için kurşun sikan vatanseverler" bunlara aslanlar gibi direndiler!

Refahiyol iktidar, ERBAKAN başbakanı, çalışanlar bu yıl olduğu gibi geçen yılda ücretlerine yapılan zamları beğenmemişlerdi. Meclisteki muhalefet de -ki o günkü muhalefet lideri bugünkü başbakanıdır- "bu zamma isyan etmeyen memurun insanlığından şüphe ederim" diyerek çalışanlara destek olmuştu.

Ülkede bir yanda çete-mafya tartışmaları gündemin ilk sıralarına

den" korumak üzere gelmemiş miydi? İktidar ilk iş olarak önüne demokratikleşmeyi koydu ve "demokratikleşmenin önündeki en büyük engel olan elektrik üretim santralleri ve elektrik dağıtım şirketlerinin" acilen özelleştirilmesi gerekiyordu! Ancak, bu tarihsel adımda bir sorun vardı. Devredilecek bölge ve santral sayısı buraları alarak "devletimizi kamburdan kurtarmaya çalışan" firma sayısından azdı. İktidar buna da çözüm buldu. Yine bir tarihsel görevi yerine getirerek "amanızda anlaşın öyle gelin" diyerek dünyanın "en şeffaf" ihalesini yapacaklarını ilan etti!

Zavallı Refahiyol kendi hazırladığı pastayı yiyemeden iktidardan inince en baştaki söylemine döndü ve "bunun adı yağmadır" dedi. Hatta Akit Gazetesi aracılığıyla EMO Yöneticilerine yeniden dava açma tavsiyesinde bulundu.

En son ABD Enerji Bakanı Frederic PENA ülkemizi ziyaret ederek her konuda olduğu gibi enerji özelleştirme problemimizi de çözmemizde bizlere yardımcı oldu!

Bu arada iktidar da vaatlerini birer birer yerine getiriyordu. Demokratikleşmenin diğer bir adımı olarak "tüm hak arayanları, öğrencileri, kamu çalışanlarını, gazetecileri" eşit şekilde dövmeye başladı. Gerçi dayak yeme konusunda öğrenciler biraz fazla pay almışsa da en azından "herkesin dövülebildiği demokratik bir ortam" yaratılmıştı. İşkence olayları ve diğer insan hakları ihlallerindeki başarılarıyla iktidar demokratikleşme paketini birer birer tamamlıyordu! Artık AB'ye rahatça üye olabilirdik! Fakat kötü niyetli Hristiyan Klübü bizim gibi "laik, müslüman ve demokratik bir ülkeyi" AB'ye aday üyeler arasına alamayacağını ilan etti. Bu konudaki üst düzeyde yapılan torpillerde fayda etmemiştir.

İktidar bu olaydan sonra tarihsel bir adım daha atarak "madem bizi AB'ye almıyorsunuz, biz de girmeyiz ha" diyerek tarihsel tehdidini savurdu. Ardından da "demokratikleşme paketini geri çekeriz ve hatta altı ay içinde AB'ye üyelik başvurumuzu da geri çekeriz" dedi! Ancak, bazı Avrupalı "dostlarımız" hemen araya girip "tarihsel düşmanımız Yunanistan'ın kendilerini kandırdıklarını" ilan ettiler ve "biz aslında sizi çok seviyoruz" diyerek ortamı yumuşattılar! Bu değerli katkılarının yanında Dışişleri Bakanımızın Yunanistan Dışişleri Bakanına faşist demesiyle Yunanistan'a bir kez daha ders verdi.

İktidar dışarıda yediği AB göfünün ofsayı olduğu tartışmasıyla zevahiri kurtarmaya çalışırken gündemi kendi lehine çevirme doğrultusunda bir adım daha atarak; "01.01.1998'den itibaren KİT ürünlerine zam yapmayacağım" dedi. Ancak, sürekli zamma almış olan halkımızın bu duruma itiraz etmesiyle sorun kökten çözüldü ve zamlarımıza yeniden kavuştuk! Bu arada iktidar, "sanal muhalefetin" desteği ile amacına ulaştı ve çalışanlara ilk altı ay için % 30 oranındaki "büyük ücret artışı" meclisten geçirmeyi başardı.

Anayasa Mahkemesi "ülkemizdeki şeriat tehlikesini sonlandırmak" için canla başla çalıştı. Ancak, 1997'de bu "tehlikeyi" önlemeyi başaramadı! Ramazanın başlamasıyla birlikte üniversitelerinde de-

mokrazi mücadelesi veren, parasız, demokratik ve herkes için eğitim hakkını savunan "bölücü" ve "vatan haini" öğrencilerle mücadele eden, onlara satırlarla saldıran, "vatansever tosuncuk" öğrenciler, bir de oruç tutmayan "bölücülerle" uğraşmak zorunda kaldılar ve bu büyük mücadele ilk meyvesini Malatya İnönü Üniversitesi'nde verdi ve "oruç tutmayarak bölücük yapan Ümit Cihan TARHO'yu" bıçaklayarak öldürdüler.

"Cumhuriyet tarihinin en büyük eğitim reformu olan 8 yıllık kesintisiz eğitim yasasını" çıkarırken "katkı payı" adı altında eğitimin tümünün özelleştirilmesinin ve paralı eğitimin önemli bir adımı yine 1997'de şahit olduk. Böylece bir taşla iki kuş vurulmuş oldu. "Hem 8 yıllık kesintisiz eğitimin hayata geçmesi ve şeriatın engellenmesi" sağlanmış hem de "kimseye hissettirmeden" eğitimin tümünden özelleştirilmesinin önu açılmıştı. Böylelikle kendi okulları için yeterli kaynağı bulamayan devletimizin de "hayırsever" vatandaşlar tarafından yaptırılan özel okullara yardım etmesinin de önu açılmış oldu.

1997'de de Güneydoğu'da kan ve gözyaşı dinmedi. Siz "barış isteyerek bölücülük yapanlara" bakmayın, Hükümetin 1998 için programı aynen 1997'de olduğu gibi devam edecek. Güneydoğu'da yine kan ve gözyaşı! Bu işler için bütçeden yeterli kaynak ayrılması durumunda.

Çalışanlar hiç üzülmesinler. İktidar yıl içerisinde mal ve hizmetlere çalışanların maaşlarından daha yüksek oranda zam yapmaya devam edecek. Siz sakın ola "bazı kötü niyetli" kişilere bakıp bu duruma karşı çıkmayın. Yoksa "şeriatı engellemek" için gelen bu iktidar gider de bir anda "şeriat" gelir.

Siz sakın ola elektrik dağıtım şirketlerinin yıl içerisinde ettikleri karlara kanıp "devletimize büyük yük olan bu kamburlardan kurtulmamıza" engel olmaya kalkmayın. Siz siz olun, 1923'de Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştiren Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kapıdan sopayla kovdukları emperyalistlerin özelleştirme adı altında ülkemizin kaynaklarına sahip olma imtiyazlarına sakın karşı çıkmayın. Hatta Anayasa'mızın 155. Maddesinin değiştirilmesine destek olun ki bu "iktidarın icraatına engel olan Danıştay" devre dışı kalsın ve Misakı Milli sınırları içinde "özgür dünyanın yasaları" geçerli olsun!

Siz iktidarın her şeyin fiyatını dolara endeksli kılmasına, ücretleriniz 1992'den beri dolar bazında % 50 erimesine de karşı çıkmayın! Unutmayın ki büyüklüğümüz hep bizlerin menfaati için çalışmaktadır!

Siz yukarıdaki "iyimser" tabloya bakarak yeni yıldan ve gelecekten ümidi kesmeyin. İnanın ki gelecek daha güzel olacak.

Sevgi ve dostlukla...

ALİ YIGİT

Yönetim Kurulu Yazmanı