



## HAADİ HAYIRLI TRAŞŞLAR ! ? . , ; \*

17 Ağustos 1999 Marmara depreminin üzerinden 7 yıl geçti. Bu konuyla ilgili olumlu birtek adımın atıldığını söylemek mümkün değildir. Her zamanki gibi yine TRAŞŞ yapılmıştır.

Önce , argo bir tabir olan başlığımızın Türkçe mealine bir göz atalım.

BÖYYÜKLERİMİZİN, HER TÜRLÜ MÜSAİT YA DA NAMÜSAİT DURUMLARDA, ZAMANLARDA, ŞARTLARDA; İNSANLARIMIZIN GÖZÜNÜN DİNGİNİNE, İÇİNE BAKA BAKA SÖYLEDİKLERİ “Yalan, dolan, hile ..... takiiye ve hatta senin, benim hayal bile edemeyeceğimiz vb.vb. ....türden sözlerdir.”

Burada “insan hakkı, din, vicdan, ahlak, çocuk, vatan, toprak, kamu, doğa, gelecek .....vb. türden hiçbir güzelliği bulamazsınız. Burada, amca, yeğen, sen, ben, bizim oğlan .....vb. lerine sunulan “Tüyük bitmedik yetim hakkı vardır.”

Amaan; sakın unutmayalım, buralarda zaman zaman söylenmiş DOĞRU ! sözlere de rastlayabilirsiniz. Fakat bu doğrular, hiçbir zaman “BOZUK BİR SAATİN, GÜNDE İKİ DEFA, ZAMANI DOĞRU GÖSTERMESİNDEN” daha doğru değildir. İsterseniz bu konuyla ilgili, çok yakında yaşadığımız bir olayı anımsatarak konuya girmeye çalışalım.

... bilmem ne bakanı KANSER VAKALARI ile ilgili bir araştırma yaptırıyor ve bunu basın önünde açıklıyor. “ÇERNOBİL FACİASI HİÇBİR ŞEKİLDE, BELİRLİ BÖLGELERDE KANSERE SEBEP OLMAMIŞTIR. HANİ DİYOR, SENİN CEBİNDEKİ O SİĞARA !

HA BRAVVOO... Sayın Bakan. Ne kadar bozuk saat varsa gelsin, böyle doğruyu gösterebilecek mi ? ! .. ; \*

Sayfayı doldurmadan konumuza geçelim. MARMARA DEPREMİNİ bizlere yaşatanlar, “Her şeyi çok iyi bilen fakat her zaman işine geleni yapan BÜYÜKLERİMİZDİR.” Çünkü Türkiye’nin I. Deprem kuşağında olduğunun Sağır Sultan bile farkındadır. Alınacak önlemler , yapılacak uygulamalar ise “Amerika’nın tekrar keşfini gerektirecek şeyler” değil. Dünyanın her tarafında uyulan gelen şeylerdir. Bütün

bunlara rağmen 17 Ağustos 1999 sonrasında apar topar ve gelişigüzel hazırlanan 595 sayılı KHK ile YAPI DENETİMİ 27 pilot ilde uygulanmaya başlandı. Alel acele hazırlanan 595 sayılı KHK kısa bir süre sonra iptal edildi ve yeni bir kanun çıkarma çalışmalarına hız verildi. Herşey gayet iyi bilinmesine rağmen, bazı hatırlı kişilerin istekleri göz önüne alınarak, kuşa dönmüş vaziyette 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu çıkartılarak 19 pilot ilde uygulamaya geçildi.

595 sayılı KHK döneminde, ilgili odalar kanalıyla Denetçi Belgelerini verme sorumlu luğunu alan, Kamu’dan yana duyarlılığı ve sağlıklı denetim yapılabilmesi yönündeki çalışmaları; çok bilen, hatırlı böyyüklerimiz gayretleriyle sulandırılınca TMMOB kötü uygulamalara alet olmamak için 4708 hazırlığı sürecinde ve devamında olayın dışında kalmayı tercih etmiştir. 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu’nun sigortayı kapsamaması ve bir yığın eksigi, yayınlanmasından kısa bir süre sonra yeni arayışları gündeme getirmiştir. Hatta son aşamasına gelen bir kanun, çıktı çıkacak derken yine hüsrana uğramıştır.

En son olarak; birilerinin de yardımıyla hazırlanan yeni Yapı Denetim Kanunu çalışmaları, 2006 yazına girilirken meclis kapanmadan mutlaka çıkartılacak denmesine rağmen başarısız olmuştur.

Bunların oluş nedenlerinin bazılarını göz atarsak;

- Hep Amerika’nın yeniden keşfiyle uğraşmıştır.
- T.C. Başbakanlık Proje Uygulama Birimi tarafından yürütülen ve Marmara Depremi Acil Yeniden Yapılandırma (MEER) projesi kapsamında yaptırılan “İMAR VE YAPI MEVZUATI ANALİZİ” ile ilgili kapsamlı çalışmalarla hazırlanan 135 sayfalık nihai taslak hiç göz önünde bulundurulmamıştır.
- Hep bazı grupların çıkarları göz önünde bulundurularak çalışmalar yapılmıştır.
- Şimdi; 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu sürecinde yapılan, çok güzel !!! uygulama lardan bazı örnekleri birlikte paylaşalım :
- Yapı Denetim Komisyonu, diplomalarını 12 yıl süreyle buzdolabında saklayan kişilere bile Denetçi Belgesi vermiştir.
- Bakanlık, hiçbir denetim yapmadığı gibi,

herhangi bir ihbar üzerine; gerekli araştırmayı yapmadan “Yakalanan kısırak harmanı döver” misali baskın cezalar vermiştir.

• Bu arada meydanı boş bulan bazı yapı denetim şirketleri ve onların yönlendirdikleri denetçiler neler yapmıştır;

• Belirlenmiş olan ASGARİ ÜCRET’ten, ben diyeyim %40-50, siz deyin %60-70 iskontolar yaparak, YAPI DENETİMİ YAPMAMAK ÜZERE, yapı denetim sözleşmeleri imzalanmıştır. Süreçte, iskontolarını bir an evvel almak isteyen mal sahipleri, zaman zaman ilgili idarelere ricacı olma noktasına bile gelmişlerdir.

Peki bu iskontoları yapan yapı denetim şirketleri, ne türden güzellikler! yapmışlardır. - Çok Güzel! Yapı Denetimi yaparak sağlıklı yapılar ! yapılmasını sağlamışlardır.

- Devlete olan borçlarını vergi, sigorta, vb. bir güzel ! ödemişlerdir.

- Çalıştırdıkları denetçi ve yardımcı kontrol elemanlarının sigara parasını bile bulmayan, yüksek ücretlerini fazlasıyla ödemişlerdir. Bu arada, yapı denetim şirketlerinde çalışan bazı Denetçi ve Yardımcı Kontrol Elemanları, yasak olmasına rağmen çoğunlukla tam mesai işlerde çalışmaktadırlar. Çalışmayan, fakat, hem Van Gölü’nde balık avlayıp, hem de İstanbul’da başarıyla! proje ve yapı denetçiliği yapan üstün yetenekli meslektaşlarımız da az değildir.

Şimdi belki soracaksınız: Hem tam gün çalışıp, hem de yapı Denetçiliği nasıl yapılır? Ya da Van Gölü’nde balık avlanır mı? Şapkasından tavşan çıkaran böyyüklerimizi görerek yetişen nesil, hem Tam gün çalışır, hem de DESTEK OLSUN düşüncesiyle üstlendiği denetçilik sorumluluğunu EKSİKSİZ! yerine getirir, ya da Van Gölü’nden balığı bir güzel çıkarır. Haaaaaa bu arada İstanbul’a nasıl gidilir gelinir? diye sorarsanız; özelleştirmenin getirdiği nimetlerden! uçak fiyatlarının düştüğünden herhalde haberiniz yok. Bütün bunları herkesin bildiği gibi, her zaman traşş yapan Böyyüklerimizde çok güzel bilmektedir.

Devam saygın büyüğüm. Traş sana yakışıyor! Doğruların seslendirileceği günlerin özlemiyse...