

36. GENEL KURULA DOĞRU...

Emekten, insanlıktan, özgürlükten ve bağımsızlıktan yana; insanını ve ülkesini düşünen ve çaba gösteren meslektaşlarımız ve tüm emekçi insanlarımız için, ülkemiz tarihinin, sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik açıdan en büyük saldırılarının yaşandığı bir iki yılı daha geride bıraktık.

Uluslararası tekellerin ve "global ekonomi"nin destekçiliğine soyunan siyasal iktidar; enerjiden, madenlere; eğitimden, sağlığa; çalışma hayatından sosyal hak ve güvencelere kadar bir çok alanda tasfiye, hak gaspı, baskı, tehdit ile ülkemizi ve insanlarımızı geri dönülmez bir cendere içine sokmaktadır. Tarihimizin en büyük borç sarmalında çırpınan ülkemiz; bütçesinden, bürokrat atamalarına; ekonomik tercihlerden, yatırımlara kadar, tamamen IMF ve Dünya Bankası'nın direktifleriyle yönetilen bir ülke olmuştur.

Meslek alanımız ve meslektaşlarımız da bu politikardan nasibini almış; enerji alanında ülkemiz uluslararası tekellerin ve özel şirketlerin insafına terk edilmiştir.

Kamu zararına olan sözleşmeleri feshedeceği vaadiyle iktidar olan hükümet, kamu zararına sözleşmeler yapmaya devam etmiştir. Enerji alanındaki bu sözleşmelere yönelik yargının verdiği kararları uygulamayarak, bu yargı kararlarını yok sayacak biçimde yeni yasalar çıkarılmıştır. Kamunun yatırım yapmasını yasaklayan 4628 sayılı Elektrik Piyasası Yasası'na biat edilerek, enerji alanındaki yatırımlar sekteye uğratılmıştır. Bu olumsuz gidişata karşın hiçbir önlem alınmamış, ülke karanlık tehlikesiyle baş başa bırakılmıştır.

Elektrikte arz güvenliği özel sektörün ticari tercihlerine terk edilmiştir. Doğalgaz nedeniyle dışa bağımlılığı yüksek olan Türkiye'nin bir de ithal kömür bağımlısı hale getirilmesi tehlikenin boyutunu daha da büyötmektedir. Türkiye'nin elektrik sıkıntısını çözmek için özel sektörün isteği doğrultusunda yapımı kolay ve görece ucuz olan doğalgaz santrallerine ve alım garantilerine göz kırılmıştır. Enerji alanındaki başı boşluk yalnızca üretim alanında değil, tüketim alanında da sürmektedir. Seçim öncesinde elektriğe zam yapmamak için IMF'ye "yatırım yapmama" sözü veren hükümet, dağıtım bölgelerinin özelleştirilmesi öncesinde elektriğe yüzde 19'lara varan zam yaparak özel şirketlerin talebini yerine getirmiştir.

Yıllardır nükleer enerji santrallerinin başta tehlikeleri olmak üzere, dışa bağımlılığı, ülkemiz borç sarmalına getireceği ilave yükü, maliyetinin yüksekliğinden kaynaklanan pahalı enerjiyi, atık sorununun çözülemediği olmasını, çevreye/ insanımıza vereceği zararları ve dünyanın vazgeçtiği nükleer santralleri bir çok kez anlatmamıza karşın; hiç bunlar söylenmemiş gibi nükleer lobilerin istekleri doğrultusunda çıkartılan yasayla, Türkiye Nükleer Çöplük haline getirilmek istenmektedir.

Bu gelişmelerin bilinciyle hareket eden şubemiz, iki yıllık yönetimimiz boyunca, üyelerimizin destek ve katkılarıyla, bu gidişe "dur" demek için, kamu yararı gözetilen politikalarından, etkinliklerinden; araştırmalarından, forum/sempozyumlarına kadar bir çok çaba içerisinde olmuştur. Bu anlamıyla, ülkemize, insanlarımızı, mesleğimize ve meslektaşlarımıza karşı iki yıllık süreç içerisinde bu sorumlulukla hareket ettik (Bültenimizde, yapılan faaliyetlerle ilgili özet bilgileri bulabilirsiniz).

Kuşkusuz eksikliklerimiz ve tamamlanması/olgunlaşması gereken konular olduğunu da bilmekteyiz. Dolayısıyla bilgi ve becerilerimiz, geleneklerimiz ve anlayışımız çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürdük.

İki yıllık bir sürece sığmayacak boyutları olan çalışmalar önümüzdeki süreçte de odamızı beklemektedir. Kurumsal ve devamlılığı olan bir anlayışla ele alınacak bu konular, bizleri ve şubemizi daha iyi bir geleceğe taşıyacaktır.

Uğraş ve çabalarımızın sizlerin katkısı olmadan suya yazılan yazı gibi kaybolup gideceğini de unutmamak gerekir.

15-16 Mart 2008'de yapılacak olan 36. Genel Kurulumuza, katkı ve katılımınızı bekler, esenlikler dileriz.

TMMOB
Elektrik Mühendisleri Odası
İstanbul Şubesi
Yönetim Kurulu Başkanı
Erol CELEPSOY

erol.celepsoy@emo.org.tr