

Ancak asıl çevresel etki türbin sayısındadır.

YİNE AYNI BAKANLIK! Sanayi ve enerji tesislerinin sökümü ve Kentsel dönüşüm alanları ÇED sürecinden muaf tutulmakta, Afet riskindeki alanların dönüştürülmesinde etki değerlendirilmesindeki yöntem Bakanlığa bırakılmaktadır! Bu yapıyla önerilen sistemin özeti şudur: Planı yapan Bakanlık, kentsel dönüşüme karar veren Bakanlık, icraata geçen Bakanlık, kendi faaliyetinde ÇED uygulayıp uygulamayacağına karar veren de yine aynı Bakanlık!

İnşaat Sektörüne Her Yol Mübah!

İnşaat sektörüne sınırsız olanak tanıyan, rantı genişleten, çevresel etkilerini hiçe sayan bir düzenleme gerçekleştirilmiştir. **Kentsel dönüşüme dair çevresel hassasiyet vurgusunun gerçeği olmadığı ortaya çıkmıştır.** AB uyum sürecinden uzaklaşıldığı da açıkça görülmektedir. AB ÇED uygulamasında halkın katılımı toplantısı en az 2 defa düzenlenmektedir. Yeni AB ÇED direktifinde halkın katılımı süreci 30 güne çıkartılmış yani halk ile 30 gün boyunca projeye dair görüşme yapılması zorunluluğu getirilmiştir.

AB direktifinde muafiyetler bulunmamaktadır.

Bütçe görüşmelerinde AB ile uyumlu bir ÇED düzenlemesi yapacaklarını belirten Sn. Bakan İdris Güllüce'nin dediklerinin doğru çıkmadığı görülmüştür. Artvin'de, Yırca'da, Alakır'da, Phaselis'te, Tuz Gölü'nde, Çanakkale'de, Kocaeli'nde, Manisa'da, Amasra'da yani ülkemizin dört bir yanında yaşanan çevre sorunlarına, halkın yararlarına merhem olunmayacağı bu yönetmelikte de görülmüştür.

Yönetmelikteki bazı değişikliklerin ise nokta atışı olduğu, belirli fabrikaları muaf tutmayı hedeflediği de akıllarda soru işareti yaratmaktadır. **Tartışma, projelerin yapılıp yapılmaması bile değildir. Projelerin**

etkilerinin değerlendirilmesinden dahi kaçılmaya çalışılmasıdır! Yukarıda sıralanan maddeler ışığında, yapılmak istenenin rantın peşinde olanların önüne dikensiz gül bahçesi yapmak olduğu gün gibi ortadadır.

Yönetmelikte sektör tekelinde olan alanlara ilişkin ismarlama yönetmelik anlayışının çevre etki değerlerini yönlendirdiği şekilde bir algı oluşmakta, kamu yararı öngörülmeyip **rantın tekeline su taşındığı kendisini bir kez daha göstermektedir.** Bu düzenleme ile ülkemizdeki çevre sorunlarının, kuraklığın, havza kirliliğinin, kentlerdeki toz miktarının daha da artacağını söylemek yerinde olacaktır. Öte yandan, hiç kuşkusuz halkı göz ardı eden bu düzenleme toplumsal olayları da arttırabilecektir. Bu politikaların doğal varlıklar üzerinde yarattığı baskı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Yeni yönetmelikle de ÇED sadece yatırımın veya bir faaliyetin gerçekleştirilmesi için gerekli izin alma prosedürlerinden biri olarak görülmekte, yaşam alanları üzerindeki baskı umursanmamaktadır.

Çözüm; insanın ve doğanın sömürsünün önüne geçecek, her alanda eşitliği, her alanda özgürlüğü sağlayacak yaşamı koruyacak, halkın da doğanın da haklarını gözetken ancak kamu yararını kendisine ilke edinen bir ÇED SÜRECİNİN tanımlanması, hukukun işletilmesi, kanunların, mahkeme kararlarının uygulanacağı politikaların hayata geçirilmesidir.

Biz akademik meslek odaları olarak, meslek ahlakı ve ülkemize karşı sorumluluğumuz gereği, doğal ve kültürel değerlerimizi kamu yararı gözettiği iddiasıyla ancak gözetmeksizin talana açan bu yönetmelik değişikliğinin karşısında olduğumuzu kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu

İŞ CİNAYETLERİ KADER DEĞİLDİR! YETER ARTIK! İŞ CİNAYETLERİNİ DURDURUN...

Her gün ortalama 176 iş kazasının yaşandığı, her gün 3 emekçinin yaşamını kaybettiği ve 5 emekçinin iş kazası sonucu iş göremez hale geldiği ülkemizde iş kazalarına, iş cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla DİSK, KESK, TMMOB ve BTO olarak Gemlik'te ortak basın açıklaması gerçekleştirildi.



Öncelikle 13 Mayıs 2014 tarihinde SOMA'da yaşamını kaybeden 301 maden işçisi ile birlikte son yıllarda ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi Balıkesir Dursunbey'de biri maden mühendisi, 13 maden işçisini; Bursa Kemalpaşa'da 19 maden işçisini, İstanbul Tuzla'da, Davutpaşa'da, Ankara Ostim'de, Zonguldak Karadon'da, Maraş Elbistan'da, İstanbul

Esenyurt'ta, Bursa'da ve saymakla bitiremeyeceğimiz iş cinayetlerinde yaşamını kaybeden tüm emekçileri saygıyla anıyoruz.

30 Haziran 2014 tarihinde Gemlik'te özel bir liman işletmesinde, sapanıcı olarak bir taşeron firmada çalışan Bülent HAN isimli işçimiz de, işveren tarafından alınmayan önlemler sonucu iş cinayetine kurban edilmiştir. Bülent HAN'ıda tüm diğer emekçilerimiz gibi saygıyla anıyor, ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği bütün çalışanları ilgilendiren, çalışma yaşamının en temel unsurlarından biridir. İşçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin göstergeler, temel insan hakları, çalışma yaşamı ve ülkelerin gelişmişliklerine ilişkin önemli göstergeler sunmaktadır.

Siyasi iktidar DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin gibi Emek-Meslek Örgütlerinin sözünü dinlemek, algılamak ve daha önemlisi hayata geçirmek zorundadır.

İş cinayetleri kader değildir! İş cinayetleri engellenebilir, yeter ki bilim ve teknolojinin gereği yapılsın! Yeter ki; her çalışmanın öznesi insan ve yaşam olsun! Kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz.

DİSK – KESK – TMMOB – TTB