

# BASIN ve KAMUOYUNUN DİKKATİNE !



**5 Haziran Dünya Çevre Günü**, 5 Haziran 1972 yılında Stockholm' de toplanan "Birleşmiş Milletler Çevre ve İnsan Konferansı"nın yıl dönümüdür.

Bu konferansta Birleşmiş Milletler "Temiz ve Sağlıklı bir çevrede yaşamın temel bir insan hakkı olduğunu" karar altına almış, o tarihten bu yana çevre sorunlarına kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla dünya genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenmeye başlanmıştır.

"Önce insan, önce çevre" anlayışının yerine ne yazık ki "önce tüketim, önce kâr" anlayışının egemen olduğu günümüzde, tüm dünya ile birlikte ülkemizde de DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ törenlerle kutlanıyor.

Oysa dünyanın doğal dengesinin korunması için insan ve doğal varlıklara öncelik veren bir anlayışın ortaya konulduğu Çevre Konferansı'ndan günümüze geldiğinde, kapitalizmin kâr hırsı, havamızı, suyumuzu ve toprağımızı tahrip etmektedir.

Fosil yakıtların neden olduğu küresel ısınma ve iklim değişikliği, su varlıklarının ve su hizmetlerinin özelleştirilmesi, genetiği değiştirilmiş organizmalar ve gıda krizi, nükleer enerji, açlık, yoksulluk ve aşırı tüketim nedeniyle doğal yaşamımız tehlike altındadır.

Ülkemize geldiğinde ise iklim değişikliği, su varlığımızın azalması ve kirlenmesi, biyolojik çeşitliliğin yok olması, çarpık kentleşme, doğal ve kültürel varlıklarımızın tahribi birer çevre sorunu olarak öne çıkmaktadır.

Yaşadığımız kente gelirse;

- 1.Yanlış enerji politikalarının bir sonucu olarak Gemlik' te yapılması planlanan Termik Santral Girişimi,
- 2.Dünya Bankası ve IMF' nin tarım politikalarının bir sonucu olarak ülkemiz tarım alanlarının sanayileşmeye açılması, tarım alanlarının amaç dışı kullanımı ve bunun örnekleri olarak Yenişehir, Karacabey, Bursa ovalarına kurulmak istenen Çimento Fabrikaları,
- 3.Birinci sınıf tarım alanı üzerinde kurulu olduğu ve İznik Gölü' nden günde binlerce ton su çektiği için hakkında açılan 9 davanın tümünde mahkûm olan, şimdiki hükümet ve geçmiş hükümetlerin yasa üzerine yasa çıkararak korumaya çalıştıkları, Genetiği Değiştirilmiş Gıda İşleyen CARGILL,
- 4.Bursa' da içme suyundan, tarımsal amaçlı sulamaya, endüstriyel kullanıma kadar tüm alanlarda yararlanılan, uluslararası çıkar çevrelerinin de ele geçirmeye çalıştığı, göllere kadar çıkarılan borularla her gün binlerce litre hortumlanan ULUDAĞ'IN SULARI,
- 5.Kaçak yapılaşma, kirlilik ve doğal alanlara yapılan müdahalelerin etkisiyle

hızla niteliğini yitirmekte ve turizm adına cinayetler işlenmekte olan 1. ve 2. Gelişim Bölgeleri Peyzaj Planlama, Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Fikir Yarışmasıyla Milli Park özelliğinden uzaklaştırılmak istenen, Bursa'nın su ve temiz hava deposu ULUDAĞ,

**6.Bölgedeki sanayi tesislerinin, tarımdan kaynaklanan kimyasalların ve çevrede yer alan kentsel alanların arıtma tesisi olmadan atık sularını göle vermelerinden dolayı yoğun bir kirlilik yaşayan, dünyanın en önemli sulak alanlarından biri olan, uluslararası öneme sahip Sulakalanlar Sözleşmesi (RAMSAR) ilkelerine göre korunan ve dünyada yaşayan göller listesi içerisinde yer alan ULUBAT (APOLYONT) GÖLÜ,**

7.5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanununda mutlak tarım arazisi ve dikili tarım arazisi olarak tanımlanan, Bursa Kestel Çataltepe mevkiinde yaklaşık 600 hektarlık alanda BESOB ve Başbakanlık TOKİ' nin ortaklaşa yürüttüğü Sanayi Sitesi yapma girişimi,

8.Maden ve Çevre Yasalarındaki değişikliklerle maden arama faaliyetlerinin Çevresel Etki Değerlendirme kapsamından çıkarılması ile Bursa kentinin çevresine çöreklenmiş yüzlerce taş, maden ve Mermer Ocağı, **9.Avrupa Birliğinin sosyal maliyetleri yüksek kirlenici tesislerinin ülkemiz topraklarını kirlenmesi anlamına gelen Mustafakemalpaşa İlçesi İnatlar Köyünde yapılmak istenen endüstriyel ve tıbbi atık ve atıktan enerji dönüşüm tesisi,**

**gibi tesisler, Bursa kentinin başına musallat olmuş çevre facialarının örnekleridir.**

**İnatlar Köyündeki tesisle mücadele ederken , benzeri bir tesisin Yenişehir İlçesi' ne yapılmak istendiğini Dünya Çevre Günü' nde öğrenmiş olmak mücadele inancımızı pekiştirmekten başka bir sonuç yaratmayacağı gibi 5 Haziran Dünya Çevre Günü' nü bir mücadele günü olarak algıladığımızı, toprağımıza, havamıza, suyumuz ve insanımızın yaşamına kastedecek her türlü girişimin karşısında, tüketim ve kâr hırsına teslim edilmiş bir çevre değil, sağlıklı temiz ve yaşanabilir bir dünya için mücadele kararlılığımızı ve hukuk zemininde hak arama savaşımızı sürdüreceğimizi, Basına ve Kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz.**

05.06.2009

TMMOB

Bursa İl Koordinasyon Kurulu