



İdris EKMEN

EMO Diyarbakır Şube Yönetim Kurulu Başkanı

Sevgili meslektaşlarım,

Şube bültenimizin yeni bir sayısında sizlerle buluştuğumuz bu günlerde bir taraftan örgütsel etkinliklerimize olanca hızıyla devam ederken, öte yandan bütün ülkenin gündemini işgal eden 2011 genel seçimlerinin heyecanını yaşamaktayız.

21-22 Ekim 2011 tarihlerinde düzenleyeceğimiz Mezopotamya Enerji Forumunun hazırlıkları, forum yürütme kurulumuzun olağanüstü gayretleri ile devam etmektedir. Mezopotamya Enerji Forumuna giderken yerellerdeki çalışmalarımız da tamamlanma aşamasına gelmiş bulunuyor. Sizlerin de takip ettiğiniz gibi, 17 Aralık 2010 tarihinde Elazığ temsilciliğimizde düzenlediğimiz Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl İlleri enerji forumundan sonra, Batman'da Batman, Siirt, Şırnak İlleri enerji forumunu gerçekleştirdik. Bültenimizin sizlere ulaşacağı tarihlerde muhtemelen 20 Mayıs'ta Mardin'de 21 Mayıs'ta Urfa'da düzenleyeceğimiz panellerle gerçekleştirmeyi düşündüğümüz Mardin, Şanlıurfa İlleri Enerji Forumunu da tamamlamış olacağız. Son olarak Mezopotamya Enerji Forumundan önce Van İl Temsilciliğimizde Van, Bitlis, Muş, Ağrı, Hakkâri İlleri Enerji Forumunu da Temmuz ayının başında gerçekleştirerek MEF hazırlıklarını ciddi bir aşamaya getirmeyi hedefliyoruz. Bütün arkadaşlarımızın, yürüttüğümüz çalışmalara ilgisini ve katılımını beklediğimizi buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Çünkü yaptığımız bütün çalışmalar, siz üyelerimizle anlam kazanmaktadır ve sizlerin olmadığı yerde biz eksikiz. Üyesi için, üyesi ile birlikte var olan bir oda bizim temel vazgeçilmezimizdir; bu nedenle üyelerimizle birlikte olmak, paylaşmak ve üretmek bizler için hayati önemdedir.

MEF hazırlıklarını ve ön çalışmalarını olanca hızıyla yürüttüğümüz bu süreçte yine mesleki birtakım başka etkinlikler, seminerler, paneller, teknik geziler organize ederek yolumuza devam ediyoruz. Bununla birlikte çeşitli sosyal organizasyonlarda üyelerimizle bir araya gelerek hayatın farklı alanlarında üyelerimizin bir araya gelmesini sağlamaya, üyelerimizin birbirleriyle daha çok kaynaşmalarını teşvik etmeye çalışıyoruz. İnaniyorum ki, üyelerimizi ne kadar çok bir araya getirebilirsek, o kadar çok bir arada tutabiliriz. Bu işlevi yerine getirmeye çalışmanın da mutluluğunu yaşadığımızı paylaşmak istiyorum.

Sevgili arkadaşlarım;

Bizlerin diğer bir önemli gündemi de seçim sürecidir. Demokrasinin eksiksiz tesisi için çok önemli bir süreç olan seçim süreci, şekli bir yaklaşımla yürütülmekten çok bir demokrasi şölenu havasıyla ve demokrasiye hizmet edecek bir anlayışla yürütülmelidir. Ülkemizin demokratik standartlarının geri olduğunu ve önümüzdeki dönemde anayasa çalışmalarının ana gündem maddesi haline geleceğini düşündüğümüzde, bu seçimlerde sandığa gitmenin ve oyumuzu verirken yapacağımız tercihlerin bu ülkenin geleceğini şekillendirmede çok önemli bir işlev göreceği açıktır. Seçim sürecine giderken askeri operasyonların hız kazandığı ve evlerimize her gün cenazelerin geldiği; her türlü etkinliğin ciddi saldırılarla engellendiği bir ortamda tercihimizi savaşa karşı barıştan, baskılara karşı özgürlüklerden, insan haklarının ve demokrasinin eksiksiz tesisinden yana koymalıyız. Bütün siyasi organizasyonların seçim bildirelerini incelenerek insani kaygılarla tercihlerimizi yapmak durumundayız. Siyasi partiler yasası, seçim barajı,

anadil yasağı, örgütlenme özgürlüğü önündeki engeller, tekçi anlayış, baskıcı sistem, artık aşılacak durumundadır. Üyelerimizin de çoğunluğunun emeğiyle geçinen bir kitle olduğu göz önüne alındığında, emeğin hakkının verildiği, modern kölelik yöntemlerinin terk edildiği, insana, doğaya, tarihe, kültüre saygılı bir anlayışın hayata geçmesini sağlamayı vaadeden partiler ya da adaylar öncelikli tercihimiz olmalıdır. Kim seçim bildirelerinde bu hususlara yer veriyorsa bu ülkenin geleceğinin teslim edilebileceğini ifade etmek gerekir. Unutmayalım ki, bu sefer vereceğimiz oylar ülkemizin en az 25 yıllık yönelimini otaya koyacaktır. Soru çok basittir; bütün toplumsal, sınıfsal, siyasal, etnik, dini kesimler için eşitlikçi, özgürlükçü, insanca bir yaşam mı, ya da statükonun devamı mı? Cevabı bizde ve geleceğimizin anahtarı ellerimizde. Bu sefer oyumuzu kendimiz için, kendimize verelim ve güzel bir geleceğin kapılarını hep beraber aralayalım.

Sevgiyle ve barışla kalın.