

Yerel Yönetim Seçimleri

Yerel Yönetim Seçimleri (son anda seçmen kütüklerinden kaynaklanan bir nedenle ötelenmezse) 29 Mart 2009'da yapılacak. Seçimler, bütün dünyayı sarsan ve bizi de "teğet geçmediği" can yakıcı biçimde açıklık kazanmış olan küresel ekonomik kriz ortamında yapılıyor. Buna ek olarak bir süreden beri toplumda dinci-laik ikilemi ve ardından da Ergenekon Operasyonları - Davası eksenindeki yapay kutuplaşmaların vulgarize ettiği bir siyasi ortamın sığıldığı içerisinde seçimler yapılıyor. Zaten yasal çerçevenin kısıtları ve lider belirlemeci yerleşik uygulamalar da gözetilince seçimlerin adil ve demokratik olması koşullarının ortadan kalktığını söylemek abartı sayılmamalıdır. Partilere yapılan hazine yardımının yol açtığı haksızlık da bu seçim adaletsizliğinin tuzu biberi olmaktadır.

Öte yandan, uzunca bir süredir genel ve yerel tüm seçim çalışmaları, halkın hiçbir şeyi sorgulamasına fırsat vermeyen şovlar, göz boyamacılıklarla geçiştirilmektedir. Her şeyin sermayeden yana şekillendirildiği bir zeminin varlığının yanı sıra tek başına bu durum bile seçimlerin sermaye ve çıkar çevrelerinin güdümüne girmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Yeniden düzenlenen seçmen kütükleri bile tek başına seçimlere halkın iradesinin yansıtılması yerine manipülasyonların gölgesini düşürmektedir. Listeler kasıtlı olarak denetimi güçleştirecek şekilde soyadına göre düzenlenmiştir. Seçmenlerin soyadına göre kendi ismini listeden bulması kolay olmaktadır. Ama gerçeğe aykırı olarak soyadı başka kişilerin de kendi hanesinde seçmen olarak kaydedildiğini saptaması mümkün olamamaktadır. Yine 170 konutluk bir sitede oturan veya 32 dairelik apartmanda oturan bir yurttaşın sitesine-apartmanına eklenmiş 10 tane fazla konutun veya 3 tane fazla dairenin ve oralarda yaşayan gösterilen sahte seçmenlerin varlığını bireysel çabasıyla saptayabilmesi mümkün olamamaktadır. Nitekim yapılan ayrıntılı incelemelerde böylesi durumların varlığının tespiti ve seçmen sayısındaki şüphe çeken artışlar, seçimlere altyapısı özenle hazırlanmış böylesi bir hileler dizisiyle gidilmek durumunda olduğunu göstermektedir.

Küreselleşme sürecinde ulusal, sosyal devletin niteliklerinin aşındırılmasında yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, sanki demokrasinin yerellere-tabana yayılması; yerinden yönetim açılımıymiş gibi gösterildi. Oysa bu yerelleştirmenin, aynen özelleştirmenin olduğu gibi, küreselleşmenin önünü açan bir araç olarak kullanılmakta olduğu artık bugün iyiden iyiye açığa çıktı.

Kapitalist sistem ve uluslararası sermaye, kent yönetimlerini ulusal devletleri aradan çıkararak yeni pazar alanları yaratmak ve dünyayı yönetmek için uygun araçlar olarak görmektedir. Bu nedenden ki

yerel yönetimlerde yerel kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi ticarileştirilmesi- taşeronlaştırılması, kamu arazi ve arsalarının - kentsel dönüşüm projelerinin birer rant kapisına dönüştürülmesi... yaygın bir belediyeçilik işletmeciliğine dönüşmüştür. Belediyeler ticari işletmelere, kentliler de müşteriye dönüştürüldü. Yerel yönetimlerde halkın temsiliyeti bütünüyle göz ardı edilerek; yerel meclislerde yerel ticari ve ekonomik yaşama egemen olan özel sektör unsurlarının, arazi sahiplerinin temsiliyeti yerleştirildi. Kentin asli sahiplerini, onların ihtiyaçlarını-istek ve denetimlerini bütünüyle dışlayan; kendi kentine yabancılaşmış yapılar ortaya çıktı. Haliyle bu yapılar yaygın olarak yağma,talan,yolsuzluk ve rüşvet üstünden yürür hale geldi. Bu durumun da proje belediyeçiliği, anlamsız rekabetler, küresel kentler gibi yapay hedefler arkasına gizlenmeye çalışıldığı gözleniyor.

Sorgulayıcı, yaşadığı kente, kamu kaynaklarına ve haklarına sahip çıkma bilincinde olan kent sakinlerinin, kadınların, gençlerin... emekçilerin, aydınların, demokratların böylesi bir belediyeçilik anlayışına karşı çıkmamaları düşünülemez. Yaşadıkları kentin gerçek sahibi olduklarının bilinciyle odağına insanı kent halkını koyan; karar, uygulama ve denetim süreçlerine sistemli ve örgütlü olarak katılabilmelerine olanak tanıyan; kamu(kentli) yararı ve kamu hizmeti anlayışını benimseyen; kentsel gelişimin ortaya çıkardığı rantları kamunun ortak değeri olarak gören ve ortak ihtiyaçlar-ortak kararlar yönünde kullanılmasını hedefleyen; kentin bugününü ve geleceğini ortak akıl-ortak katılımı planlayan; çevreyi doğayı ve tarihi-kültürel dokuyu koruyan; kentli dayanışmasını önemseyen bunu pekiştirici demokratik mekanizmaları-ortak kültürel ortamları geliştiren; bilgi akışına açık-şeffaf; emekçilerin, ezilenlerin, yoksulların, düşkünlerin, kadınların, yaşlıların, gençlerin ve çocukların,engellilerin ihtiyaçlarını,özlem ve beklentilerini karşılayan... bir yerel yönetimin gerçekleşmesinin kent halkının kendi tavır alışlarındaki tutarlılık ve kararlılık ölçüsünde mümkün olabileceği bilinmelidir.

Yerel Yönetim Seçimlerinin eşliğinde çıkarmakta olduğumuz Bültenimizin bu sayısının dosya konusunu "Yerel Yönetimler" olarak belirledik. Genel belirlemelerin yanı sıra EMO Ankara Şubesi olarak kapsama alanımıza giren ve üyelerimizin büyük çoğunluğunun yaşadığı kent olarak Ankara'ya ilişkin değerlere ağırlık verdik. Bu çabamızın seçimlere giden süreçte doğru sorular sorulmasına ve sağlıklı parametrelerin etkinleşmesine katkı sunacağını umuyoruz. Benzeri mütevazı çabaların hayatta buluşması ve onu değiştirme gücüne dönüşmesi ölçüsünde daha iyi yerel yönetimlerin oluşmasına olumlu etkiler taşıyabileceğine inanıyoruz.