

Başımız

Sağolsun...



Remzi Yıldız

Remzi Yıldız 29. 03. 1963 tarihinde Elazığ'ın Maden ilçesinde doğdu. İlk ve orta okulu Maden'de tamamladıktan sonra 1981 yılında Diyarbakır Endüstri Meslek Lisesi'nden mezun oldu. 1982 yılında girdiği Yıldız Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünü 1987'de bitirdi. Mezun olduğu yıl DSİ Van ilinde göreve başladı. Bursa iline tayin olmasıyla DSİ'deki görevine 1995 yılına kadar devam etti. DSİ'deki görevinden

ayrıldıktan sonra Yıldız Mühendislik'te görevine başladı ve meslek hayatına Yıldız Mühendislik'te SMM olarak devam etti. Aynı zamanda kendisinin kuruculuğunu yaptığı ve sahibi olduğu ZEREM Tekstil firmasında da ticaret yaşamını sürdürdü.

24 Ekim 1987'de üyelerimizden meslektaşları olan Gulizar Yıldız ile yaşamlarını birleştirdiler. Remzi ve Gulizar Yıldız'ın biri kız biri erkek olmak üzere iki çocukları oldu. Bu yıl ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünde eğitime başlayan oğlu Özgün Yıldız, 06.07.1988 yılında dünyaya geldi. TED Koleji 4. sınıf öğrencisi olan kızı Bade Yıldız ise 12.11.1997'de doğdu. Gulizar Yıldız'ın ifadesiyle "Remzi Yıldız iyi bir eş, iyi bir baba, iyi bir iş adamı, iyi bir mühendis" olarak yaşamını sürdürdü. Bursa'yı çok sevdiği söylenen Remzi Yıldız'ın mühendis kimliğinin yanında Türk Halk Müziğine de özel bir ilgisi bulunuyordu. Şubemizin 14771 Sicil No'lu üyelerinden Elk. Müh. Remzi Yıldız'ın bir trafik kazası sonucu genç yaşında aramızdan ayrıldığı için çok üzgünüz. En başta ailesine, iş arkadaşlarına olmak üzere tüm EMO çevresine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Yıldız ailesi eşini ve babasını ülkemiz ise yetmişmiş bir mühendisini kaybetti.



Ali Rıza ÇAKIR

Ali Rıza ÇAKIR, 16.07.1966 tarihinde İstanbul Pendik ilçesinde doğdu. Ali Rıza ÇAKIR, 1989 tarihinde Uludağ Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Simga Şirketler Grubu bünyesinde çalışmaya başladı. Yıldız ÇAKIR ile evlendikten sonra biri erkek diğeri kız iki çocuğu oldu. Akpınar İlk Öğretim Okulunda okuyan Eren ÇAKIR 8 yaşında, kızı Ecem ÇAKIR ise henüz 4 aylık. Eşi Yıldız ÇAKIR'ın ifadesiyle, Ali Rıza ÇAKIR, araştırmacı üretmeyi seven bir mühendis ve ailesine düşkün bir eş ve babaydı. 24504 sicil nolu şubemiz

üyyesi Ali Rıza ÇAKIR'ın talihsiz bir kazayla genç yaşta aramızdan ayrılmasının acısını paylaşıyoruz.

Başta ailesine olmak üzere sevenlerine, dostlarına ve EMO camiasına başsağlığı dileriz.

Yolun Sonu Görünüyor*

Bana ne yazdan bahardan
Banane borandan kardan
Aşağıdan yukarıdan
Yolun sonu görünüyor

Geçtim dünya üzerinden
Ömür bir nefes derinden
Bak feleğin çemberinden
Yolun sonu görünüyor

Azrailin gelir kendi
Ne ağa der ne efendi
Sayılı günler tükendi
Yolun sonu görünüyor

Bu dünyanın direği yok
Merhameti yüreği yok
Klavuzun gereği yok
Yolun sonu görünüyor

Azrailin gelir kendi
Ne ağa der ne efendi
Sayılı günler tükendi
Yolun sonu görünüyor

Geçtim dünya üzerinden
Ömür bir nefes derinden
Bak feleğin çemberinden
Yolun sonu görünüyor

Azrailin gelir kendi
Ne ağa der ne efendi
Sayılı günler tükendi
Yolun sonu görünüyor

* Remzi YILDIZ'ın en sevdiği Musa EROĞLU türküsü



BÜYÜK TAARRUZ

Dinlediği tevhid kabeşerini duyordu
Yeşil dağlar, öyle isulü, öyle ferahlar ki
Bırakmışlar adan
nasılsın zaman ve meginin büneden
güzel bahar çiçeklere iniyordu
gülen bıyıklarıyla duruyordu in mavzerinin

birdenbire beş adım sağında onu gördü
pasalar önün arkasında daydılar

O, saanı sordu.

Pasalar: "Üç" dediler.

Sarısın bir kurda benziyordu.

Ve mavi gözleri çakmak çakmak.

Yürüdü ve zamanın basını kadar

egildi, durdu.

Biraksalar

İnce, uzun bacakları üstünde yaylanarak
ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak
Kocatepe'den Afyon ovasına atlayacaktı.

Nazım Hikmet

26 Ağustos'ta Üyelerimizle
Kocatepe' deydik.

30 Ağustos'ta sevk ve idare ettiğim
maharebe, Türk milletinin yanımda
bulunduğu halde, idare ettiğim ilk ve pek
çok son muharebedir. Bir insan kendini,
milletle beraber hissettiği zaman, ne kadar
kurvelli buluyor bilir misiniz? Bunu tarih
zordur. Eğer ben, açıklamakta zavt
kalırsam beni hoş görünüz."

Mustafa Kemal, 30.08.1928

TÜRK VATANINI EBEDİ ÖZGÜRLÜĞE KAVUSTURAN
BÜYÜK TAARRUZ
26 AĞUSTOS 1922 SAAT 4:30

20 Ağustos 1922 saat 16:00 Akşehir'de toplanan komutanlar 26 Ağustos'ta büyük taarruza karar verdiler. Baskomutanlık karargahı 23 Ağustos gecesi Akşehir'den Suhu'ya geldi. 24 Ağustos gecesi Kocatepe'ye hareket edildi. Aynı gece 30 Mehmetçikten oluşan öncü birlik ve muharebe birliği Kocatepe'ye çıktı. Baskomutan ve diğer komutanlar için siper ve gözetleme cukuru ve irtibat mekanı hazırlandı. 25 Ağustos gündüz kalecik köyü arka dağ eteklerinden ayaklarına keçeler sarılmış merkep ve katırların üzerinde bazen yaya olarak yaklaşık 8 saatte Baskomutan Mustafa Kemal Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa batı cephesi komutanı İsmet Paşa 1. Ordu Komutanı Nurettin Paşa 12 subay ve 35 erden oluşan karargahı 25 Ağustos'ta 26 Ağustos'a bağlayan gece saat 20'de Kocatepe'ye ulaştılar. Sabah saat 4:30'da büyük taarruz başladı. Düşmanın yıllarca uğrarak yaptığı tel engeller iki saat içinde parçalanarak asılmış. 27 Ağustos 1922 saat 18'de Afyon düşman işgalinden kurtulmuş ve Baskomutanlık karargahı Afyon'a taşınmıştır.

Büyük taarruzla başlayan büyük kükreyişle düşman Anadolu'dan kovulmuş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atılmış. Türk ulusu ebediyen özgürlüğe kavuşmuştur.

Yüce kahramanları minnetle...