

... Özelleştirme karşıtı platform

ÖKP Ne Amaçlıyor?

Özelleştirme Karşıtı Platform Ankara Bileşenleri adına sekreteryaya görevini yürüten EMO Nnkara Şubesi'nden YK Başkanı Ramazan Pektaş ve Enerji Sanayi Maden Sendikası 1. Nolu Şube'den YK Sekreteri Hasan Hüseyin Kaya anlatıyor...

Neden ÖKP? Şu an zaten gündemimizde Enerji özelleştirme var ve çok yoğun bir dönemden geçiyoruz. Telekom özelleştirmeleri, enerji özelleştirmeleri, dağıtım şebekelerinin işletmelerinin özel şirketlere devredilmesi, sonuçta bizim meslek Odamızın, üyelerimizin ve aslında tüm halkımızın genel problemi. ÖKP, bu anlamda, mücadele platformu anlamında şu an en öncelikli mücadele alanımız belki de. O yüzden, sizlerle röportaj yapma gereği duyduk. Burada TES-İŞ Ankara Şube Başkanı'nın da olması gerekiyordu; ama yoğun programı nedeniyle bulunamadı.

İsterseniz, Türkiye'deki özelleştirme sürecinden bahsedelim. Türkiye'de bu özelleştirme sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Hasan Hüseyin KAYA: Biliyorsunuz, 24 Ocak kararlarıyla neoliberal politikalar Türkiye'de uygulanmaya başladı ve Özal'ın iktidar olmasıyla birlikte de Türkiye'de yoğun bir propagandayla özelleştirme Türkiye'nin gündemine oturdu. Yoğun bir propaganda yapılırken tek taraflı olarak, özelleştirme konusunda birtakım şeyler söyleniyordu. Bunları özetleyecek olursak, mülkiyet halka yayılacaktı, zarar eden kurumlar kâr etmeye başlayacaktı; halk, ekonomiye doğrudan katılacaktı, ekonomiye canlılık gelecekti, sanayileşme hızlanacaktı, KİT'ler devlete yük olmaktan çıkacaktı, istihdam artacaktı, devletin vergi gelirleri artacaktı, yoksulluk ve işsizlik azalacaktı. Bunu daha uzatabiliriz.

Bunun ötesinde, şu söyleniyordu: "Devlet, bakkallık, manavlık yapmasın; devlet, asli görevlerini yapsın" deniliyordu. Devletin asli görevleri arasında da neler sayılıyordu diye bakacak olursak; sağlık, eğitim, adalet, sosyal güvenlik ve benzeri. Ama bugün geldiğimiz noktada, bir bakıyoruz, mülkiyet halka yayılmamış, zarar eden kuruluşlarda verimlilik artmamış, işsizlik artmış, halk ekonomiye katılmamış, ekonomiye canlılık gelmemiş, bilhassa dönemsel krizler hızlanmış, birçok kriz yaşanmış. Güya devletin borcu kalmayacaktı; oysaki, devletin borçları 500 milyar dolarlara çıkmış bugün gelinen noktada. Bir bakıyorsunuz, devletin asli görevleri denilen sağlık, eğitim, sosyal güvenlik, bunlar da özelleştirilmekte. Özellikle son Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortasıyla, sosyal güvenliğin de, sağlığın da özelleştirildiğini görmekteyiz. Bu anlamda, önümüzdeki dönemde de "Her şey piyasa için" diyen bir anlayışla, tüm kamu kurumlarını özelleştirmeyi hedeflemektedir.

Bunun ötesinde de, bugüne kadar görülmemiş bir şekilde, akarsular, otoyollar da hedefleri arasındadır. Hatta, bir-iki gün önce televizyonda, devletin, Danıştay'ın otoyollarla ilgili kararını, Özelleştirme İdaresinin kararıyla iptal ettiğini öğrenmiş

bulunuyoruz. İlgili Bakan bunu şu şekilde açıklıyor: "Biz bunu bekliyorduk. Buna göre yeni düzenlemeler yapacağız. Yasal düzenlemeler yaparak, yolumuza devam edeceğiz. "Mutlaka yaparız" diyorlar, bu anlamda da kararlılıklarını gösteriyorlar. Son 6 yılda yapılan özelleştirmelere bakacak olursak, tüm yapılan özelleştirmelerin yüzde 78'ini oluşturmakta. 2009 yılına gelindiğinde, özelleştirilecek kurumun kalmayacağı belirtilmektedir. Buna karşılık, bizim ÖKP'yi oluşturmaktan başka çaremiz kalmamaktaydı. Tüm özelleştirmeye karşı olanlarla birlikte buna karşı bir mücadele programı oluşturmak durumundaydık. Bu mücadele programımızı oluşturduk, mücadelemize devam etmeye çalışıyoruz.

Ramazan PEKTAŞ: Özelleştirmenin tarihçesiyle ilgili olarak belki en fazla üstünde durulacak konu, gerek bizim ülkemizde, gerek dünyanın diğer coğrafyalarında özelleştirme söylemleri hep aynı; "Rekabet gelecek, kalite artacak, fiyatlar düşecek, vatandaş ekonomik anlamda bu işletmelerin ortağı olabilececek, burada hissesi olacak, refah yayılacak" vesaire. Ama hepsinin bir kuyruklu yalan olduğu zaman içinde anlaşıldı. Gerek bizim ülkemizde, gerek dünyanın diğer ülkelerinde bunların hiçbiri olmadı tam tersi oldu. Aslında en büyük yalan da, bu rekabet sözcüğünden çıkıyor. Şöyle ki: Rekabet getirme adı altında yapılan anlaşmalarda alım garantisi veriyorsunuz. Yani bu nasıl bir rekabettir, bunu anlamak mümkün değil. Hem "Elektriği ya da bir başka hizmeti üretin, sizden her halükarda alacağım" diyeceksiniz, ondan sonra bunun rekabet getireceğini söyleyeceksiniz! Bir başka şey, aslında hep gözlerden bir şekilde kaçtı; ama esas üstünde durulması gereken noktalardan birisi de özelleştirme, halkın bu hizmetlerden yararlanmasına doğrudan ekonomik bir saldırı olduğu gibi aynı zamanda bu hizmetleri üretenlerin, bu alanda çalışanların çalışma yaşamına doğrudan ve daha acımasız bir saldırı. Görüyoruz ki, özelleştirmenin olduğu yerlerde çalışanların iş güvencesi hemen ortadan kaldırılıyor. Bunun ötesinde, burada çalışan insanlar daha uzun sürelerle çalıştırılıyor. Yani çalışma yaşamındaki sosyal hak kayıpları gerçekten inanılmaz düzeyde. Bunun yanısıra bu çalışmadan dolayı elde ettikleri gelirler daha düşük düzeylerde.



Bugün bunları söylüyorsak, bunun alternatifi de, kamunun mevcut hantal işleyişi ve bu mevcut hantal işleyişte bu işletmelerin kötü ve verimsiz çalışması değildir; yani özelleştirmeye karşı çıkarken, bu kötü işletme biçimlerini ve yöntemlerini savunuyoruz gibi bir şey asla olamaz. Öncelikle zaten ilk eleştirilen buydu. Yıllarca bunları diyen insanlar bu işletmelerin kötü işletildiğini; günün teknolojik koşullarına göre güncellemelerin yapılmadığını, söylediler. Zaten başlı başına bir komedidir. Bilmem hatırlıyor musunuz; özelleştirme gerekçelerini sunarken dönemin bakanları, başbakanları, "Buralar arpalık olarak kullanılıyor" der. Peki kim kullanıyor, ben mi kullanıyorum; sen kullanıyorsun, kullanma o zaman. Yani "Buralar arpalık olarak kullanılıyor" gerekçesiyle "Bunu özelleştirelim" demek, gerçekten inanılmaz bir komedi idi. Bu komediler yaşandı, ama halkımız bu komedinin farkına vardı diyemeyiz.

Bir şeyin daha altını çizmek istiyorum. Özelleştirmelerle ilgili hep anlatıldı, "Hazine'nin sırtındaki bu kamburu alacak özelleştirme" denildi. Ama bakıyorsunuz, özelleştirme gelirleri özelleştirme giderlerinden daha düşük; yani bir yeri satmak için, oradan elde edeceğiniz gelirden daha fazla harcama yapmışsınız. Bu bile özelleştirmenin aslında bir sermaye transferi olduğunu, kamunun elindeki ürün ve hizmet üretimi araçlarının ya da işletmelerinin özel sermayeye transfer edilmesi için bir ekonomik saldıracı olarak kullanıldığını net gösteren bir şey.

Kamu alanındaki hizmetin yeterince iyi olmamasından bahsettiniz. Bu, herkes tarafından kabul edilen bir şey. Bunun çaresinin özelleştirme olduğunu söylüyorlar özelleştirme savunucuları. "Özel işletmeleri devrederek, bu çözümsüzlükten kurtulabiliriz" deniliyor. Peki, özelleştirme karşıtlarının bu konudaki çözüm önerisi nedir?

Hasan Hüseyin KAYA- Bugüne kadar özelleştirilen kurumları kısaca özetleyip, ondan sonra çözüm önerilerine geçmek istiyorum. Bugüne kadar yapılan tüm özelleştirmelere bakacak olursak, arkalarında birer suç dosyası oluşturmuşlardır, hepsinin arkasında birer suç dosyası vardır. Özellikle birkaç tane örnek vermek istiyorum. Mesela, bir Afşin Elbistan örneği vardır. Afşin Elbistan'da 1994 yılında özelleştirme yapıldığında, özelleştirme ihalelerine giren ve kazanan Elkwenburg firması vardır. Bu firma, Bakanlar Kurulunun teklifinden 19 gün sonra kurulmuştur. Yani teklifi veriyor, teklifi veren firma ortada yok, kurulmuş böyle bir firma yok. Daha sonra devir yapılıyor, bu ortaya çıkıyor; ama herkesten gizleniyor bu. Aynı şeyi diğer şeylerde de görebiliriz; Telekom'un özelleştirilmesinde, ORÜS'ün özelleştirilmesinde, tüm özelleştirmelerde görebiliriz bunu. Özelleştirilmeden önce o kurulların içerisine koydurulduğunu, daha sonra, özelleştirme sonrasında bir bakıyorsunuz, verilen fiyatlar kadar kasasında parasının olduğunu görüyorsunuz. Sümerbank böyledir, ORÜS böyledir. Mesela, ORÜS'ün Merzifon'da çok büyük bir arazisi vardır; bu arazisiyle satılıyor, 21 milyon euroya satılıyor ve 3 gün sonra 364 milyar liraya satılarak, o şirket

feshediliyor. Et Balık Kurumuna bakacak olursak, Et Balık Kurumunun Yenimahalle'de 100 dönüm civarında arazisi vardır; bu 100 dönüm arazisinin 50 dönümü Migros'a 22 milyon dolara satılıyor bu arazi, o Et Balık Kurumu tesisleriyle birlikte. 50 dönümlük kısmı Migros'a satılıyor. Balkanlar'ın ve Ortadoğu'nun en büyük iş merkezi kuruluyor, 126 milyon dolara. Birkaç gün sonra geri kalan arazisi de 100 milyon dolara bir Alman firmasına satılıyor ve GİMAT denilen kooperatif, o işadamlarının oluşturmuş olduğu kooperatif kendisini feshediyor, o parayı aralarında pay ediyorlar. Bunlar hep örnekler. Buradan hareketle, tüm kamu kurumlarını özelleştirmek değil; kamu hizmeti halka kamusal hizmet, herkesin ulaşabileceği, kolaylıkla erişebileceği ve kaliteli şekilde olmalıdır diyoruz. Öncelikle kamu kuruluşlarının yapıları demokratikleştirilmelidir; demokratikleştirilerek, meslek kuruluşlarının ve çalışanlarının da söz sahibi olduğu bir yapıya kavuşturulmalıdır. Demokratikleştirilmeden, bugünkü yapılarıyla bu kurumları savunmamız mümkün değil. Yine bu kurumlar teknolojinin gereklerine uygun bir şekilde kendisini yenileyebilmeli, bilimsel verilere göre çalışmalıdır.

Ramazan PEKTAŞ: Birkaç şey daha söylemem gerekirse; Hasan Hüseyin Beyin bu dedikleri aslında tam da özelleştirmenin az önce bıraktığımız noktaya örtüşen bir şey. Özelleştirmelerin hemen hepsi zaten -tamam, bu bizim özelleştirmeye karşı çıkmamızın gerekçesi değildir, ama- özelleştirilen kurumların mevcut değerlerinin çok çok altında fiyatlarla satılmasıyla gerçekleştirilmiştir. Telekom, herkes biliyor, 6.5 milyar dolara verildi. İlk özelleştirme tartışmaları başladığında Telekom'un değeri 60 milyar dolar olarak belirlenmişti. Aradan birkaç yıl geçti, süreç uzadı, davalar, itirazlar vesaire. Çünkü arada, özelleştirme girişimlerinde hukuksuzluklar vardı mevcut yönetmeliklere göre. Bunlar süreci uzattı. En sonunda, 60 milyar dolarlık -ki, bu bile değerinin altında bir rakamdı- Telekom 6.5 milyar dolara satıldı. Sadece mal varlıkları itibarıyla 60 milyar doların zaten üstünde bir değerdedi Telekom. Bugün, Telekom'un Türkiye'deki birçok şehir merkezinin en değerli yerlerinde arsaları var, binaları var, 6.5 milyar dolara bunları bile alamazsınız. Gidin, İstanbul'da Gayrettepe'de, Sirkeci'de, Ankara'da Ulus'ta sahip olduğunuz arazilere bir bakın. Bırakın yeraltından giden kabloları, yerüstünden giden kabloları, radyolink hatlarını, telefon santrallerini veyahut da bunlardaki dağıtım tesislerini; bu 6.5 milyar dolarla o arazileri, binaları bile alamazsınız. Ama göz göre göre, o "Babalar gibi satırım" diyen anlayış, pek babalar gibi olmamıştır, ama bunları ne yazık ki satmıştır. Orada, yine sadece Telekom'dan örnek verirsek; hatırlarsınız, Telekom özelleştirildikten bir süre sonra, geriye yönelik borçlara af çıktı. Telekom satılırken, örneğin bunlar hiç hesaba katılmamıştı. Geçen yılki Telekom grevi de, çalışanlar boyutuyla özelleştirmelerin nasıl sonuçlar yaratacağını göstermiştir. Bir başka şey, yine aynı kurumdan ki benzer başka kurumlarda da aynı şeyler olmakta; havuza atma, başka kurumlara gönderme gibi şeyler ve bu çalışanlar kurum değiştirdikçe, gittikleri yerlerde de belli sıkıntılar, özellikle eşit işe eşit ücret konusunda sıkıntılar yaşamakta ve orada

••• Özelleştirme karşıtı platform

çalışma yaşamında da huzursuzluklar ortaya çıkmaktadır.

Tabii, özelleştirme, demin de söylendiği gibi, hayatın her alanında oldu; eğitimde oldu, sağlıkta oldu, iletişimde oldu, enerjide oldu, ki şu anda enerjideki özelleştirme onlar için altın vuruş aslında, Şu anda yapılan o. Yine orman ürünlerinde oldu, Et Balık Kurumunda, Süt Endüstrisi Kurumunda oldu. Ama bunların hepsinde de, bütün yaşanan örnekler, "Devletin ya da Hazinesin sırtından kamburu aldık" söylemiyle yapıldı. Ama bugüne kadar kambur denilebilecek ya da o şekilde niteledikleri hiçbir kuruluş satılmamıştır. Her bir kuruluş satılmadan önce, gerek o sektördeki hizmet bedeli ayarlamaları -daha doğrusu bunlar yükseltilmiştir- düzenlemeleriyle, gerekse oranın çalışanlarına yönelik sosyal güvencelerin ortadan kaldırılması düzenlemeleriyle zaten Hazineye yük gelmiştir, ilave bir yük daha gelmiştir ve ondan sonra, kaymaklı ekmeğe kadayfı haline geldikten sonra bu işletmeler her seferinde sermayeye ısrarla ve ısrarla peşkeş çekilmiştir. Bunun başka bir adı yoktur.

Özelleştirmeler sonucu, daha fazla sömürü, ucuz işgücü, taşeronlaştırma, sendikasız çalışanlar, haklarını talep edemeyen insanların olduğu bir ortam söz konusu. Halkın direkt mağduriyeti nasıl olacak? Mesela, otomatik elektrik zammı sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz?

HASAN HÜSEYİN KAYA- Özelleştirme sonrasında elektrik faturalarının artacağı herkesçe biliniyor. Bir de küçük yerleşim birimlerindeyse, vatandaş, o arzının giderilmesini kendi çabasıyla yapacak. Bunun ötesinde, o alanlara bakım hizmetinin gitmeyeceğini düşünüyorum. Çalışanlar açısından ise, örgütsüz oldukları için, iş güvenceleri kesinlikle yok. İş güvencelerinin ötesinde, insanca yaşayabilecekleri bir ücret almaları mümkün değil. Çalışma koşulları alabildiğine ağırlaşacak diye düşünüyorum. Çalışma saatlerinin 10-12 saate çıkabileceğini, hatta bazı meslek gruplarını haftanın belirli günlerinde, belirli saatlerinde çalıştıracağını düşünüyorum. Sürecin çalışanlar açısından iç açıcı değil diye düşünüyorum. İkincisi, kamu çalışanları açısından da, yüzmesini bilenler belki istedikleri havuzlara/yerlere girebilecekler, bilmeyenler ise hiç beklemedikleri başka kurumlarda çalışmak zorunda kalacaklar. Ücretleri dondurulacak ve birkaç yıl ücretlerine zam alamama durumları da söz konusu.

Ramazan PEKTAŞ: ÖKP mücadelesiyle ilgili olarak bizim deşifre etmemiz gereken bazı şeyler var. Yani insanlara gizlenen her şeyi anlatmamız gerekiyor ki, şu anda onu yapmaya çalışıyoruz. Diğer illerdeki yerel ÖKP bileşenleri, Bursa'da, Kocaeli'nde, İzmir'de, İstanbul'da bunu yapmaya çalışıyorlar. Bu da şu: Özelleştirme dediğimiz olayın gerçek yüzü nedir? Aslında hiç o kadar geriye dönüp, "O zaman şöyle oldu, arsa fiyatına alındı" filan demeye gerek yok; bizzat Başbakan tarafından, 2007 yılı Ocak ayında itiraf edilmiştir. Özelleştirme nedir, ne demişti Sayın Başbakan; "Seçimden önce bu dağıtım bölgelerini satmayalım. Bunlar zam yaparsa, biz de seçimlerde



az oy alırsınız" demişti. Özelleştirmenin bundan daha güzel bir itirafını bugüne kadar duymadım. Bunu bizim vatandaşlara anlatmamız lazım.

EMO Ankara Şubesi olarak, enerjiyle ilgili her platformda benzeri şeyleri söylemeye çalışıyorum. Geçtiğimiz yıl yaptığımız İÇEF yerel forumlarında da, "Bu mahalle baskısını tersine doğru kırmak lazım" derken, o anlamda adımlar attık. Başarılı olmuştur, olmamıştır, onu başkalarının değerlendirmesine bırakıyorum; ancak, Erzurum'da, Konya'da, Aksaray'da, Sivas'ta, Eskişehir'de, Kastamonu'da, "Ey insanlar, siz kandırılıyorsunuz" dediysek, bu mahalle baskısını, insanların kafalarındaki bulanıklıkları kırmaya yönelik bir adımdı. Biz, bu adımlara EMO Ankara Şubesi olarak zaten devam edeceğiz. Özelleştirme Karşıtı Platformun yerel bileşenleri de bunu yapmaya çalışıyor. Ne yapmaya çalışıyor; halka, bu işten nasıl zarar gördüğünü anlatmaya çalışıyor. Bir broşürümüz çıkacak. Bunu halka dağıtacağız Ankara'da. Diğer ÖKP bileşenlerine de bunu önereceğiz. Belki onlar daha güzel çalışmalarla bu broşürleri zenginleştirebilirler, ama bizim insanlara anlatmamız gerekiyor. Bu arada, ben bir şeyi fark ettim. Aslında iyi anlatılırsa, zamlara ve özelleştirmeye karşı çıkabilir halkımız. Elinde çok güçlü bir silah var. Bu yıl yapılan zamlar yüzde 46, AKP'nin aldığı oy da yüzde 46. Eğer belediye seçimlerinde vatandaşlar bu Partiye oy vermezlerse, önümüzdeki yıl yapılacak zamlar sıfır olur. Bu da bizim elimizdeki en büyük silahtır diye düşünüyorum. Kendi kaderlerini kendileri tayin edebilirler, kendi zamlarını da kendileri belirleyebilirler.

Şöyle bir sorun var: Sonuçta, ÖKP, siyasi anlayışı değiştirecek güçte değil. Bugün özelleştirmeler sistemli olarak yapılan bir saldırı ve insanları özelleştirmeye mahkum eden bir siyasi anlayıştan bahsediyoruz. Yapılması gereken heralde şu artık: Siyasi anlayışı değiştirecek gücü harekete geçirmek ki, bu halkın gücü. ÖKP'nin bu anlamda çalışmalarını değerlendirmesi gerekiyor. Bunun uzun ve zor bir süreç olduğunu biliyoruz. Aslında önümüzde çok da vakit yok, ama hızlı çalışılması gereken bir süreç. Örgütlerinizin ve ÖKP'nin güvencelerini bizimle paylaştığınız için teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.

ELEKTRİK FATURA BİLDİRİMİ

GİTTİ GİDİYOR
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Fax:

Kaçak İhbar Tif:

E-mail: babalargibi@satarim.com

Telefon:

İşletme Adı	AKP (ARTIK KARANLIKTASINIZ PARTİSİ)		
İşletme Kodu	IMF-DB EMİNERİ	Dosya No	60. HÜKÜMET
Abone No	72.000.000	Sıra No	1
Abone Grubu	KAZ	Dönem	HER DAİM
Tarife Kodu	ÜSTTEKİLERE HAN HAMAM, ALTTAKİLERE DİN İMAN		
AKP'Yİ SÖNDÜR GELECEĞİNİ AYDINLAT			
PER. SAT. BED.	AKTİF	ENDÜKTİF	KAPASİTİF
Sayaç No.	AKP-03 KASIM 2002		
Marka/Tip	AKP-22 TEMMUZ 2007		
Çarpan	IMF VE DÜNYA BANKASI		
Son Endeks	00011		
İlk Endeks	00010		
(+/-) Kwh	01000		
Trafo Kaybı	01000		
Tüketim	02001		
Birim Fiyat	% 46,7		
Tüketim Tutarı	46,7 RİYAL		
Son Endeks	GÜNDÜZ	PUSU	GECE
İlk Endeks			
(+/-) Kwh			
Trafo Kaybı			
Tüketim			
Birim Fiyat			
Tüketim Tutarı			
Birim Fiyat	Per.Sat.Hiz.Bed.	Net.Sis.Kul.Bed.	Dağıtım Bedeli
Tutar			
Sözleşme Gücü	DEMAND		
Demand (Kwh)	Çarpan		
Güç Aşımı	Gösterge		
Güç Tutarı	Güç Birim Fiyatı		
Güç Aşımı Tutarı	G.Aşımı Birim Fiyatı		
E.Amade K. Bed.	Gerilim Trafo Oranı		
Enerji Tutarı	Alım Trafo Oranı		
Enerji Fonu	Günlük Ort. Tüketim		
TRT Payı	İlk Okuma		
Bel. Tük. Mer.	Son Okuma		
(+/-) Tutar	Okuma Saati		
K.D.V.	Tebliğ Tarihi		
Teşvik İndirimi	Ekip		
Kira Bakım	Sonrakı Okuma Dön.		
Güç Bedeli	Yuvarlama		
FATURA TUTARI	146,00 USD		
ÖZELLEŞTİRME TAR.			
Eski Borç Gecikme Zammı Hariç			

SÖNME YERLERİ:
SABAN DİŞLEK BANKASI ŞUBELERİ
İ. MERİH GÖKSEK BANKASI RANTKENT ŞUBESİ
NOHUT MERCİMEK İSLAM BANKASI SÜLEYMANİYE ŞUBESİ

ZAMLARA TEPKİ İÇİN
AŞAĞIDAKİ NUMARALARI ARAYABİLİRSİNİZ:

BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
0 312 294 42 00

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI
0 312 430 45 60

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
0 312 287 25 60

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

- * BEDAŞ'ın 2007 yılı kayıp kaçak oranının % 8,68 olduğunu ve Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu, Zonguldak, Bartın ve Karabük olmak üzere 7 ilde toplam 3.000.000 (üç milyon) aboneye hizmet götürdüğünü biliyor musunuz?
- * 3.000.000 (üç milyon) aboneden biri olarak, sizlere sorulmadan katılım bedeli, iştirak bedeli, güvence bedeli vb. adlar altında ödediğiniz trafo ve alt yapının, işletme hakkının devredilmek istendiğini biliyor musunuz?
- * İşletme hakkı devir bedelinin, 5 yılda elektrik tarifelerinin içinde enerji alım maliyeti adı altında kwh başına 3,00 YKR olarak sizlere ödettilerini biliyor musunuz?
- * Belediyeler tarafından ödenmeyen cadde, sokak aydınlatma alacağının, özelleştirme sonrasında abone başına 3,00 YKR olarak enerji alış maliyetine yansıtılacağını; yani 2009 yılından itibaren aboneler tarafından karşılanacağını biliyor musunuz?
- * Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'nin yıllık gelirinin 30'da 1'i fiyatına işletim hakkının devir edilmek istendiğini biliyor musunuz?
- * Otomatik fiyatlandırma yöntemi ile petrol ve doğalgaza gelen her zam sonunda elektriğe de zam geleceğini, bu zamlarla özelleştirme sonucu dağıtım bölgelerini alan şirketlerin kârlarını artıracacağını biliyor musunuz?
- * Özelleştirme gelirleri ile mevcut borçların kapatılacağı yalanlarına karşın özelleştirmelerden sonra Türkiye'nin toplam borcunun hızla artarak 500 milyar dolara ulaştığını biliyor musunuz?
- * Özelleştirme gelirlerinin, özelleştirme giderlerinden daha az olduğunu biliyor musunuz?
- * Özelleştirmeler sonucunda çalışanların daha fazla ve daha ucuza çalıştırıldığını veya işten çıkarıldığını biliyor musunuz?
- * Otomatik zamlar sonucunda abonelerin mum ışığında oturmaya, çalışanların başka kurumlarda çalışmaya zorlanacağını, bu sayede devir alacak şirketin herhangi bir risk almadan abonelere daha pahalı enerji satarak daha çok kâr edeceğini biliyor musunuz?
- * Özelleştirmeden hemen önce, 2008 yılı başında ve ortasında yapılan zamlar sonucunda elektrik faturasının %46 zmlandığını biliyor musunuz?
- * 4 kişilik bir ailenin asgari yaşam standardı için gereken 230 kwh elektrik faturasının, 2007 yılında 36,4 YTL iken son zamlardan sonra 52,6 YTL'ye ulaştığını biliyor musunuz?

Çözüm mevcut varlıkların işletme haklarını devretmek değildir!

Elektrik enerjisi merkezi olarak planlanmak zorundadır!

Bu yüzden kamusal bir hizmet olarak görülmeli ve tek bir kurum haline getirilmelidir!

ÖZELLEŞTİRME KARŞITI PLATFORM
ANKARA BİLEŞENLERİ

www.ozellestirmekarsitiplatform.org