

bu sayı da...

Elektrik Mühendisliği Dergisi'nin 404. sayısında, ağırlıklı dosyayı "Türkiye Bilgi Toplumu'nun Neresinde?" tartışması oluşturuyor. 'Bilgi Toplumu' kavramının dillere pelesenk olduğu bir dönemde, bu öngörülen/varsayılan toplum tasavvurunun ve/veya realitesinin teknik altyapısını oluşturan mühendislerin (elektrik, elektronik, bilgisayar) Meslek Odası'nın dergisinde bu olguya çok yönlü yaklaşım vazgeçilmez bir önem taşıyor. Dosyada Mete Kavuncu arkadaşımız, "sanayileşmiş ülkelerin sahip oldukları ekonomik gücü korumak, büyümelerini sürdürmek ve küresel boyuta yayılan rekabette üstünlük sağlamak amacıyla enformasyon toplumuna geçiş sürecini başlattılar." saptamasını yapıyor. Ve bunun ilk aracı olarak da ulusal enformasyon altyapılarını kurmak için somut adımlar atmış olduklarına dikkat çekiyor. Kavuncu, bu yazısında "sanayileşmiş ülkelerin aralarındaki ekonomik ilişkileri kuracakları ulusal enformasyon ağlarının uluslararası düzlemde entegrasyonu ile 21. Yüzyılın ilk çeyreğinde yeniden tanımlanmış olacaklar. Bu süreç er ya da geç dünya üzerindeki bütün ülkeleri etkileyecek" diyor. Peki bu yarışta Türkiye nereye oynanmalı? sorusunu gündeme getiren Kavuncu, enformasyon altyapısını oluşturacak mal ve hizmetlerin yalnızca akılcı bir kullanıcısı mı olmalı, yoksa bunların üreticisi olmak için bir atılım mı yapmalı? ikilemini irdeliyor. Bu yazıdaki temel tartışmanın önemli bir tamamlayıcısı da Türkiye Ulusal Enformasyon Altyapısı Proje Yürütücüsü ve üyemiz Haluk Zontul ile yapmış olduğumuz söyleşi. Zontul, bu söyleşide Türkiye'nin iletişim alanındaki kurumsal altyapısının genel çizgileriyle bir dökümünü çıkarıyor. Türkiye açısından geliştirilecek stratejilerin başarısı için TUENA projesinin önemi ne dikkat çekiyor. Ulusal enformasyon altyapısı tartışmasının başka bir boyutunu telekomünikasyonun özelleştirilmesi süreci oluşturuyor. Arkadaşlarımız Funda Başaran ve Önder Özdemir'in 'Telekomünikasyonda Özelleştirme' başlıklı çalışmaları KİGEM tarafından basıldı. Sayfalarımızda Rukiye Özcivelek'in 'Telekomünikasyonda Özelleştirme' kitabının temel tartışma noktalarını özetleyen yazısını bulacaksınız. Yine aynı dosya içerisinde Nurcan Törenli'nin 'Uluslararası İletişimin Teknolojik Boyutu - Ulusal Egemenlik Erozyonu' başlıklı yazısı yer alıyor. Törenli, yazısında iletişim teknolojilerindeki değişimin ulusal egemenlik kavramını aşındıran özelliklerine dikkat çekiyor. Şimdi "Ülkemiz Satılık Değildir" deme Zamanı başlıklı yazıda, Porto Rico'da özelleştirme ve özelleştirme karşıtı mücadelenin "küresel kapitalizm"e karşı konumu irdeleniyor. Türkiye'nin kamu varlıklarının bir yanda mafya-tarıkat çetelerinin, öte yandan yabancı sermayenin kontrolüne geçtiği bu günlerde Porto Rico'lu emekçilerin "ülkemiz satılık değildir" şiarı ülkemiz için daha yakıcı bir önem kazanmıştır. Akkuyu nükleer santral ihalesinin sonuçlanmak üzere olduğu sırada Ferit Attar ve Aslan İnan'ın yazısı alternatiflerle birlikte nükleere ihtiyatlı bir bakış geliştiriyor. Henen belirtelim nükleer santral ihalesine katılan firmaların kendi ülkelerinde durumları parlak değil. Enerjide özelleştirme uygulamaları Çok Taraflı Yatırım Anlaşmaları ile daha da içinden çıkılmaz bir hale gelecek gibi görünüyor. Uluslararası tahkim talebinde bulunan yabancı sermayenin, iç hukukumuzda meydana getirmekte olduğu aşırma Avukat Gökhan Candogan'ın yazısına konu oluyor. Yeni bir yılda, yeni bir yayında görüşmek üzere...

