

basın açıklamaları...

“19 EYLÜL TMMOB MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLÂNCILARI DAYANIŞMA GÜNÜ”

19 Eylül 1979 tarihinde TMMOB tarihinin en önemli günlerinden biri yaşanmış ve TMMOB günün koşulları doğrultusunda birlikte davrandığı emek örgütleri ile birlikte 1 günlük bir iş bırakma eylemi düzenlemişti. TMMOB üyesi mühendis, mimar ve şehir plâncılarının katıldığı eylemin amacı, insanca yaşam ve grevli-toplu sözleşmeli sendikal hakların elde edilmesiydi. Dönemin TMMOB Başkanı Teoman Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyelerinin yargılanmalarına da neden olan iş bırakma eyleminin TMMOB tarihinde çok özel bir yeri bulunmaktadır.

O gün eylem alanlarında diğer emekçilerle kol kola giren mühendis, mimar ve şehir plâncıları kendi yaşam koşullarının belirlenmesinde söz ve karar sahibi olma mücadelesi verirken dönemin Başbakan Yardımcısı'nın “Teknik personelin yasal olmayan siyasi amaçlı davranışlara itibar etmeyecekleri inancını taşıyorum” yönlü aba altından sopa göstermesine karşı direnerek 55 ilde 740 iş yerinde iş bırakma eylemini başarı ile uyguladılar.

Aradan geçen 32 yıl sarfında sermaye yanlısı, uluslararası şirketler ve onların iktidarlarının sözcüleri yine benzer şekilde TMMOB`yi dize getirmek, kendilerine karşı seslerini yükselten kaleleri birer birer zapt etmek için benzer yöntemlerle harekete geçtiler. AKP iktidarı genel seçimlerden önce 8 Haziran 2011 tarihli Resmi Gazete`de bir düzenlemeye giderek bazı bakanlıkları kapatırken bazı yeni bakanlıklar oluşturdu.

**TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
Ankara Şubesi Yönetim Kurulu**

19.09. 2011

“DÜNYAYI KİN VE ŞİDDET DEĞİL, SEVGİ VE BARIŞ GÜZELLEŞTİRECEKTİR”

Ortadoğu'da sadece küresel kapitalist odakların canını sıkın ülkelerde yürütülen ve Arap Baharı denilen “yalancı devrimler” ile bütün Ortadoğu yeniden şekillendirilirken, bu şekillendirmeye taşeronluk yapılması ülkemiz açısından tehlikeli bir maceraya davetiye çıkarmaktadır. Bu maceranın senaryosunu yazan odakların kendi çıkarları dışında bir düşünceleri olması söz konusu değildir. Libya ve Suriye'de, ABD ve işbirlikçilerinin ajanları tarafından kışkırtma ile çıkarılan isyanlarla bu ülkelerin içişlerine müdahale edilmektedir. Bu kışkırtmalara ve taşıma isyanlara destek vermenin, ülkemize Ortadoğu tarzı bir eylem olan bombalı günler getirmesi olasılığı da yüksektir ve bu çok ciddi bir tehlike olarak karşımızda durmaktadır. Vatandaşlarımızın can güvenliği ve gündelik yaşamı, “BOP Eşbaşkanı” olma uğruna tehlikeye atılacak kadar basit ve ucuz değildir.

Ağacı Kanla Sulamayın, Dalları Sizden İntikam Alır (*)

Yitirilen her can toplum vicdanını yaralamakta, son dönemde sivillere yönelik artan saldırılar barış içinde bir ülke beklentilerini zora sokmaktadır. Geçtiğimiz günlerde tırmanmaya başlayan gerilim, Ankara'da patlayan bomba, Siirt'te kadınları hedef alan saldırı, karakol baskınlarının art arda gelmesi yüzlerce yıldır bu topraklarda sürmekte olan birarada yaşamı da tehdit etmektedir. Sivil ya da asker hiç bir ölümün kabul edilmeyeceği gibi ölümlerin siyasete malzeme yapılması da asla kabul edilemez.

**TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
Ankara Şubesi 20. Dönem Yönetim Kurulu**

27.09.2011

“BİLİME DÜŞMAN, RANTA DOST BELEDİYE”

EMO Ankara Şubesi, Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, Gazi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü ve Kırıkkale Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü yaklaşık bir yıldır sürdürmekte olduğu bir çalışma ile akademik ve teknik bir program çerçevesinde bilimsel bir etkinlik olan “Elektrik Elektronik Mühendisliği Günleri” etkinliğini yapma noktasına gelmiştir. Bu çalışma esnasında bize destek veren bütün kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz. Ancak bir kurum var ki onun yeri bu etkinlik açısından bambaşka bir yerde. Türkiye’nin başkenti Ankara Büyükşehir Belediyesi, bilimsel bir etkinliğin duyuru afişlerini toplayarak tarihe bir kez daha bilim düşmanı olarak kendini yazdırdı. Hepimiz hatırlıyoruz, bu anlayış daha önce de bir üniversitenin arazisine göz diktiği için o üniversiteyi yıkma tehditleri ile bu arazilerden pay istemişti.

Biz, bu bilim düşmanlığını bilimsel kurumlara yönelik operasyonlardan tanıyoruz. Bugünlerde TÜBA’ya yönelik yapılan operasyon daha önce de TÜBİTAK’a yapılmıştı. AKP ve uzantılarının bilime, bilim insanlarına, meslek odalarına, farklı düşüncelere olan tahammülsüzlüğü kabul edilebilir sınırların ötesine geçmiştir. Kendi hukukunu, kendi sermaye gruplarını, kendi kadrolarını oluşturan anlayış kendisine biat etmeyen her çabayı yok etmeye çalışmaktadır. Bu otoriter yöntemin adı bellidir.

Şubemiz geçtiğimiz hafta içinde prosedür gereği, Valilik, Emniyet Müdürlüğü ve Belediye arasında mekik dokuyarak etkinlik afişlerinin şehir içi noktalara asılması için izin talep etmiştir. Son olarak yönlendirildiğimiz Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü böyle bir uygulama olmadığı söyleyerek duyurularımızı engellemeye çalışmıştır. Halbuki özellikle Eskişehir Yolu üzerindeki yaya üst geçitleri ve köprüler genellikle etkinlik afişleri ile doludur. Gün geçmesin ki Büyükşehir Belediye Başkanına teşekkür afişleri, asfalt yaması için bile aylarca asılı duran Büyükşehir Belediye Başkanı imzalı “asfaltınız hayırlı olsun” afişleri hepimizin artık kanıksadığı afişlerdir.

27 Eylül 2011 tarihinde Eskişehir Yolu üzerindeki üst geçit ve köprülere astığımız afişler aynı gün öğleden sonra Büyükşehir belediyesi tarafından toplanmıştır. İlginçtir, gerek bizim duyuru afişimizden önce gerekse toplandıktan sonra hâlâ aynı noktalarda asılı duran başka afişler mevcuttur. Afişlerimiz asılırken fotoğraf ve videosu çekilen bu bazı derneklere ait afişler yasal ya da prosedür olarak sakıncalı görülmemiş, ancak 3 saygın Üniversite ve bir Meslek Odası tarafından gerçekleştirilen etkinliğin duyuru afişi “mahsurlu” bulunmuştur.

Şimdi biz bilimin sesine değil ulemaya kulak veren bu iktidarı ve onun uzantılarını teşhir ediyoruz. Bilim ve teknolojiyi kullanan değil ona sahip olan bir toplum olmamızın önündeki engellerden birini daha bütün kamuoyuna ilan ediyoruz. Her fırsatta odalara ideolojik diye saldıran anlayışın ön yargıları ile bu kent ve bu ülkenin önünün nasıl kapatıldığını bir kez daha gördük. Üniversitelerin, meslek kuruluşlarının, kamu kurumlarının, sektör kuruluşlarının bir araya geldiği bilimsel içerikli bir zeminden niye rahatsızlık duyulduğunu bizler gayet iyi biliyoruz. Ancak, EMO Ankara Şubesi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, bilimin yol gösterici ışığında yürümeye devam edecektir. Statükocu ve bağınaz bilim düşmanları karşısında pes etmeyecek, sözünü en gür şekilde söylemeye devam edecektir. Bütün baskılara, yıldırımlara ve engellemelere karşı bilimsel içerikli etkinlikler yapmaya devam edecektir.

EMO Ankara Şubesi olarak, bu baskıcı ve biat etmeyi yok sayan yerel yönetim anlayışına karşı olan herkesi yarın ODTÜ Kongre Kültür Merkezinde saat 10:00’da başlayacak olan ve 1 Ekim Cumartesi saat 17:00’ye kadar sürecek olan Elektrik Elektronik Mühendisliği Günleri 2011 etkinliğimize bekliyoruz.

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi
20. Dönem Yönetim Kurulu

28.09.2011