

AL GÜLÜM VER GÜLÜM ŞURASI İSTANBUL'DA YAPILDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen 1. Enerji Şurası 7-8-9 Aralık 1998 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde toplandı. Hazırlık çalışmaları 'kapalı kapılar ardında' sürdürülen Şurada, özel sektörün beklentileri ve yabancı sermayenin dayatması temel öncelikleri oluşturdu. Enerji sektöründe 1984'ten buyana artan oranda yaşanan yönetim krizi, **TEK'in "yeniden yapılandırma" adı altında gerçekleştirilen tasfiyesiyle** 'özel sektöre ve yabancı sermayeye teslimiyet' politikasının doğal uzantısıydı. Öyle ki, enerji projeksiyonları abartılı hale getirildi. "Karanlıkta kalacağız" nakaratları, neo-liberal politikaların yağma sürecini 'olağanlaştırmasının' gerekçesi haline geldi. Türkiye'yi yönetenler enerji gibi ülkenin kalkınmasında stratejik öneme sahip olan bir sektörün geleceğini planlamak konusunu, yabancı sermaye ve özel sektöre "kaynak aktarmak" misyonuyla karıştırmış bulunuyor. 1. Enerji Şurasını gerçekleştirenler, hazırlık sürecinden itibaren ulusal bir enerji politikasının önemine vurgu yapan TMMOB ve EMO'yu dışarda bırakmayı seçti. Yalnızca özel sektörün beklentilerine endekslenmiş güdümlü bürokratik bir organizasyonun Türkiye'nin enerji politikasında doğru bir hattı açığa çıkarması zaten beklenmiyordu. Enerji Şurasıyla yapılmak istenen; 3096, 4046, 4283 sayılı yasaların enerji sektöründe meydana getirdiği tahribata bir meşruluk kazandırma girişiminden başka bir şey değildi. Önce yarım ağızla, daha sonra pervasız bir şekilde dile getirilen görüş şuydu: "Elektrik enerjisi iletimi, üretimi ve dağıtımı bir kamu hizmeti sayılmamalıdır. Anayasa Mahkemesi ve Danıştay'ın enerji sektöründe özelleştirmeyi engelle-

yici kararlarının önüne geçilmelidir. Anayasa'nın 155. maddesi değiştirilerek, enerji sektörünün uluslararası tahkime olanak verecek bir çerçeveye kavuşturulması sağlanmalıdır. Yerli ve yabancı özel sermayenin bu yağma operasyonundan pay almasına engel çıkaran hukuksal düzenlemeler değiştirilmelidir."

Son bir kaç yıllık zaman dilimi içerisinde gerek 1. Enerji Şurasında, gerekse ulusal ve uluslararası ölçekte daha önce yapıla gelen bütün (Türk- Amerikan İş Konseyi Toplantısı, Enerji Zirvesi, Dünya Enerji Kongresi vb.) toplantılarda uluslararası sermaye, Türkiye'deki enerji ve maden sektörlerine yönelik taleplerini bakanına, bürokratına, hukuksuna dayatıp durdu. Enerji yatırımlarının uluslararası yükümlülükler çerçevesinde yapılması fikrine hapsedilen Türkiye, "iç hukuktan" doğan engelleri aşmak için bu kez de MAİ benzeri düzenlemeleri içeren "Avrupa Enerji Şartına" 'itaat' çizgisine getirilmek isteniyor. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Enerji Bakanı Türkiye'nin dışa bağımlılığını kronik hale getirecek bir yaklaşımı benimsemiş bulunuyorlar. Uluslararası Tahkim her derde deva gibi gösteriliyor. Yıllardır "enerji krizi" yalanlarıyla özel sektöre kaynak transferine zemin hazırlayanlar, enerjinin bütüncül yapısını bozarak Dünya Bankası'nın dümen suyunda parçalamayı seçiyorlar. TEK bu alanda ilk kurbandı. Sırada TKİ, TPAO, BOTAŞ var.

Türkiye'nin ulusal enerji politikasının temel doğrultusunu belirleyecek, çok yönlü katılım sağlandığı bir Enerji Şurası fikri, TMMOB ve EMO tarafından değişik platformlarda, önceden, dile getirilmiş olmasına karşın bu öneri uzun süre görmezden gelindi.

Özelleştirme ile ilgili "hukuksal sorunların" aşılmasına zemin hazırlamak düşüncesiyle kapalı kapılar ardında yazılan Enerji Şurası yönetmeliği 15 Ağustos 1998 tarihli Resmi Gazetede yer aldı. Ancak Şuranın yürütme ve yönetim komitelerinin oluşumunda bakanlık bürokrasisi öncelikli olarak yer alırken, enerji sektöründe örgütlü olan sendikalar, meslek odaları bu sürecin dışında tutuldu. **Özelleştirmeden pay kapma yarışındaki yerli ve yabancı sermaye, bu "al gülüm ver gülüm" tezgahının bütün süreçlerine egemen oldu.** Çünkü emperyalist merkezlere göbekten bağlı olanların özelleştirme ile gerçekleştiren kaosu ve yağmayı görmeye niyetleri yok. Nükleer enerji dünya ölçeğinde çökerken nükleer lobilerin tezlerini biricik hakikat olarak dayatanların eleştiriye dolayısıyla gerçeğe tahammül-leri yok.

Son Enerji Şurasının tek önemi, ülkemizde iş başında bulunanların ruhuna sirayet etmiş olan sömürge ideolojisini bir kez daha açığa çıkarmış olmasıdır. Özkaynaklarına dayalı bağımsız bir kalkınma fikrine yabancı olanların "uluslararası tahkim" dayatmasına teslim olmaları doğaldır. Kamu mülkiyetini uluslararası sermayeye aktaranlar, cumhuriyetin bağımsızlık şiarını anlayabilirler mi?

75 yaşındaki cumhuriyetin -Bayar-Menderes dönemi de dahil olmak üzere- hiç bir döneminde Türkiye yabancı sermayeye bu denli pervasız teslimiyeti savunmadı. "Vatana ihanet" kavramının somut bir tahli-lini yapmak gerekecek olursa özelleştirme talanının kısa tarihi ve yabancı sermayeye koşulsuz teslimiyeti savunanlar 'bu kavram' için eşsiz malzeme taşıyorlar.

M. Metin ÇİFTÇİ



EPLAN ile 3 GÜNDE 1 PROJE



- Klemens planlarını,
- Dolap içi/dolap dışı kablo planlarını,
- Sahada klemens bağlama planlarını,
- Malzeme listelerini,
- Çapraz referanslarını (kontaktör-kontakt, buton-kontakt,...),

TAM OTOMATİK olarak yapmak,

1500 hazır sembol, 800 makro, İngilizce/Türkçe olarak, en yakın alternatifinden bile %400 hızlı bir şekilde.

Tabii ki EPLAN'la

"Dünya çapında 16.000 kullanıcının yaptığı gibi"



mert BİLGİ İŞLEM

Ücretsiz tanıtım disketinizi isteyiniz.

Mert Bilgi İşlem Ltd.
Tic. Sic. No: 270900 / Şişli / İstanbul / Türkiye
Tel: (0212) 694 79 76 Fax: (0212) 695 48 55

