

UNUTMAMALI  
UNUTULMAMALI

**B**ilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz diyen, araştırmacı gazeteci kişiliğiyle , bu güne kadar yeri doldurulamayan Uğur Mumcu 24 ocak 1993'te katledildi, ama temsil edildiği değerlerin ruhu bugün daha güçlü olarak hayatta. Abdi İpekçi, Muammer Aksoy, Çetin Emeç, Turan dursun, Bahriye uçak, Ahmet Taner Kışlalı, Necip Hablmitoğlu, Hrant Dink gibi demokrasi şehitleri adına ve de kendi adına haykırıyor

Ben Atatürkçüyüm.

Ben Cumhuriyetçiyim.

Ben Anti-emperyalistim.

Ben tam bağımsız Türkiye'den yanayım.

Ben özgürlükçüyüm.

Ben insan hakları savunucusuyum.

Ben yobazların, vurgunların, ırkçıların,

çıkarıcıların, düşmanıyım.

Ben bağımsız, özgür ve devrimci bir yazarım.

Diye kendisini anlatan Uğur Mumcu ölümünden 18 yıl sonra bugünün Türkiye'sini işgal eden taptaze ve sıcak gündemler için yine kendisini anlatıyor:

\*Hukuk devleti yargı bağımsızlığına dayanıyor.

\*Bugün çağdaşlık konusunda elle tutulur ne kalmışsa, hepsi Atatürk döneminin eseridir.

\*Bugün türk basını tehlikeli bir gidişin içindedir. Bu tehlikeli gidiş holdingleşmedir. Yayın organlarının holdinglerin, bankaların çıkar kavgalarına araç yapılmıştır.

\*Türkiye'deki kavga Kürtle Türk'ün, inananla inananın, Sünni ile alevinin kavgası değil, egemen sınıflarla emekçilerin kavgasıdır. Bu çelişkilerde yaşadığımız olaylar, faşist diktatörlük için kolları sıvayanların kanlı saldırılarıyla biçimlendirmektir. Temel hak ve özgürlüklerini korumak, anayasa doğrudan doğruya faşist odakların köklerinin kazınmasına bağlıdır.

\*Türk-İslam sentezi , özü ve sözü ile Atatürkçülüğe karşı bir görüştür.

İslamda laiklik ise söz konusu değildir. Laiklik simgesi adım adım yok edilmektedir.

Televizyon bu görüsün aracı olmakta, Acıkoturum adı altında tek görüş sunulmakta, bu görüşün propagandası yapılmaktadır.

\*Bugün türban, yarın cilbab, öbürgün fes, çağdaş uygarlık yolunda çarşaf ve türbanla güzel güzel ilerliyoruz.

\*Çağdaş toplumlarda kimse kimsenin başını açıp açmaması ile ilgilenmez. Bizim yakındığımız konu, genç kızlarımızın başını örtüp örtmemesi değil, bir hint başlığı olan türbanın üniversite ve yüksek okullarda siyasal amaçlarla İslami tesettür gereğiymiş gibi sunulmasıdır.

\*Batılılaşıyoruz diye amerikan-arap sarmalı içine sokulduk. Enflasyonu indireceğiz diye IMF'nin ipoteklerine tutulduk. Atatürkçülük diye diye laiklik ilkesi katledildi.

Birader, parti ve belediye başkanlarının eliyle "ARAP KOMPRADORLUĞU" devlet katında yer buldu.

\*Bunda bir yanlışlık, bir çarpıklık yokmu? İmam hatipliler din adamı diye çalışmayacaksa, neden art arda imam hatip okulları açılıyor? Neden bu okullardaki öğrenci sayısı her yıl bu kadar artıyor? İmam hatip lisesi mezunları neden yetiştirildikleri alanlar dışındaki işlerde görevlendiriliyor? Eskiler "camiye, kışlaya, mektebe siyaset sokulmaz" derlerdi. Bu yasa tasarısı TBMM'den geçerse camilere ve okullara sokulan dinsel siyaset, kışlalara da sokulmuş olacak.

18 yıl önceden söyleyen tüm bu sözlerin güncelliği bizleri derin derin düşündürmeye yönlendirilmeli diyor ve sakıncalı piyadeyi ölümünün 18. yılında özlemlerle anıyoruz.

M. İrfan ATİZEL  
EMO Mersin Şube  
Yön. Kurulu Başkan Yrd.