

## Özgürlük, Kardeşlik ve Eşitlik

### Fransa'da ve Her Yerde



**7 Ocak'ta Fransa'da aydınlanma ve özgürlüğe kara bir leke düştü. Mizah dergisi Charlie Hebdo'ya silahlı saldırı yapan militanlar 10'u dergi çalışanı olmak üzere 12 kişiyi öldürdü. Ardından devam eden rehine almalarla birlikte kayıplar 17'ye yükseldi. Saldırığı gerçekleştirenler İslami referanslarını Yemen El Kaide örgütü olarak açıkladılar.**

Saldırının ardından ifade ve basın özgürlüğüne yapılan bu acımasız saldırı lanetlendi. Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada insanlar, korkmayacaklarını ve yıkıcı bir tepki içinde olmayacaklarını haykırmak için sokaklara döküldü. Paris'te yapılan gösteriye 1 milyondan fazla kişi katılarak özgürlük ve kardeşlik mesajları verdi. Fransız devriminin bu iki ilkesine üçüncü ilke olan eşitliği de katacak şekilde kin ve nefretten uzak, ama bugün birbirlerine yaslandılar.

Charlie Hebdo Türkiye'de de yakından tanınan bir dergi. Dergi her

türlü fanatizme ve ırkçılığa karşı mizahi öne çıkaran yayınlarıyla biliniyor. Hristiyan ağırlıklı bir ülkede yayın yapması nedeniyle en çok Hristiyanlık olmak üzere tüm dinsel uygulamalara ilişkin eleştirilerini ifade özgürlüğü kapsamında yayınlıyor. Özellikle ırkçılık karşıtı görüşleri ve göçmenlere yönelik politikalar karşısında olmasıyla biliniyor.

Ne yazık ki Fransa hükümetleri bu konularda onunla aynı düşünmüyor. Batı özgürlük referansına sahip çıkarken, giderek artan ırkçılık ve yeni sömürge politikalarının sonuçlarını görmezden geliyor. Yeniden ve sürekli paylaşım için ılımlı İslam denilen grup veya rejimleri desteklemesi ve bu ülkelerde estirdikleri bahar sonrası yaşanan yıkımlarla samimiyet testini geçemiyor. Fransa'nın Libya'da yarattığı kaos ve Suriye'deki yasal rejime karşı desteklediği ÖSO ile, şiddeti olağanlaştıran dini görüşleri olumladığı görülüyor. Başta Cezayir olmak üzere yıllardır sömürdüğü ülkelerden

Fransa'ya gelenlerin, eşitlik ve refahtan pay alamamaları ve ikinci sınıf vatandaş olmaktan kurtulamamaları, kızgınlığın şiddete dönüşmesini kolaylaştırıyor. Bu ötekileştirme; yönetenlere karşı sınıf temelli bir dirence dönüşeceğine, içine kapanarak yabancı düşmanlığına karşı din temelli bir savunmaya bürünüyor.

Katliamı lanetlerken "ama" ile başlayan cümleler kuran ve sonunu İslamofobiye getirenlerle, yapılanların İslamla bağdaşmadığını söyleyenler artık bundan bir adım ileri gitmelidir. Afganistan'la başlayan Yemen, Nijerya, Somali, Irak ve Suriye'de devam eden İslami referanslı şiddet herkes tarafından eleştirilmelidir. Milyonlarca insanın ölümüne yol açan, kimi zaman din; kimi zaman mezhepler arasında yaşanan şiddet daha dün Nijerya'da 2 bin kişinin yaş ve cinsiyet gözetmeksizin canını aldı. Bu nedenle tüm dinler için, barış ve vicdan temelli duygu ve eylemlerin her yerde yükselmesi ve dünyayı kaplaması gereklidir.



*Charlie Hebdo mizah dergisine yönelik saldırı İstanbul ve İzmir'de de protesto edildi. Protestolarda basın, kültür, sanat, mizah ve özgür düşünce düşmanlığına yönelik saldırıya karşı biraraya geldiği ifade edilerek düşünce ve ifade özgürlüğünün kişinin özerklik alanının vazgeçilmez bir unsuru olduğunu belirtildi.*