

ÖNSÖZ

Ülkemizin kronik sorunlar yumağıyla karşı karşıya olduğu dönemde 36. Olağan Genel Kurulumuzu yapmaktayız. Çalışma dönemimiz içinde ANAYOL - REFAHYOL ve ANASOL - D diye adlandırılan 3 değişik hükümet görev yapmıştır. Bu hükümetler sorunları çözmek yerine daha da arttırmışlardır. Bu anlamda Genel Kurulumuz hem odamızın hem de üst örgütümüz TMMOB'nin geleceği açısından önemli bir işleve sahiptir.

Türkiye Cumhuriyet tarihinin en ağır ekonomik ve sosyale krizini yaşamaktadır. Ülkemizdeki planlamalar kendi insan gücümüzle değil Uluslararası sermayenin temsilcisi kuruluşların yönlendirmesi ile yapılmaktadır.

IMF ve Dünya Bankası destekli dışa bağımlı ekonomik paketlerin uygulanması sonucunda ülkemiz iç ve dış borç batağına sürüklenmiştir.

24 Ocak kararlarını uygulamakla birlikte siyasi iktidarlar özelleştirme politikaları ile sosyal devlet anlayışından uzaklaşmış sanayileşmeden vazgeçmişlerdir. Sanayi ve teknoloji alanındaki yatırımlar durma noktasına gelmiştir.

1998 yılı bütçesinden yatırımlara % 8 gibi küçük bir pay ayrılması bunun göstergesidir. Ekonominin üretim yerine ranta dayalı hale gelmesiyle sanayinin temel personeli olan teknik elemanlar gözden çıkarılmıştır. İşsiz nüfusumuz 15 milyonu aşmıştır. Gelir dağılımı bözümüştür.

Ülkemizde eğitimden sağlığa, enerjiden iletişime kamu hizmeti kavramı tasviye edilerek kamu yararı düşüncesi ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır.

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş yıllarında gerçekleştirdiği büyük atılımın kaynağı olan KİT'lerin artık bir talan sofrasının iştah kabartan lokmalarına dönüşmüştür.

Ormanlar, limanlar, santraller, et ve süt kurumları, kamuya ait ne varsa verimlilik yalanı öne sürülerek parselenmiş, mülkiyetin tabana yayılacağı yalanıyla tekellere bırakılmıştır. Devleti küçülteceğiz yalanıyla Susurluk çetesine kaynak yaratılmıştır.

Şeffaf özelleştirme adı altında ülkenin geleceği şaibeli ilişkiler ağına itilmeye çalışıldı.

Bu ülkenin bütün enerji varlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı uluslararası tekeller ve onların yerli işbirlikçileri ile birlikte yağmalamaya çalışmışlardır.

Nükleer endüstrinin uluslararası düzlemde tescillenen krizin rağmen Türkiyeyi eski teknoloji hurdayı haline çevirmeye çalışmışlardır.

Ülkemizin telekomünikasyon sektörü özelleştirme furyası ile beraber çıkar kavgalarının odağında kalmıştır. Türkiyenin telekomünikasyon politikasına yüz veren zihniyet kamu yararına değil bir avuç sermaye grubunun çıkarlarını korumaktadır.

Ülkemizin ulusal çıkarlarının gerektirdiği adımları atmaya meslek etiğinin bir parçası olarak gören Yönetim Kurulumuz Neo liberalizmin küreselleşme adı altında Türkiyeye uyguladığı kuşatma politikalarına karşı ulusal bağımsızlık çizgisinin kararlı savunucusu olmuştur. Ülkemize giydirilmeye çalışılan sömürge gömleğine karşı mücadeleye vermiştir. Bu konuda bakanlıklar aleyhine onlarca dava açmış, kamuoyunu bilgilendirmiş, Enerji ve Maden Platformuyla Özelleştirmeye Karşı Platform kurulmasında aktif rol oynamış sekretarya içinde yer almıştır.

Bilginin örgütlendiği, üretildiği yerlerolan üniversiteler hızla paralılaştırılmaktadır. Egemen olan anlayış üretim, eğitim ve istihdam arasında bağlantılar içeren uzun erimli politikalarından yoksun, 'kurabildiğin kadar üniversite kur' şeklinde ortaya çıkmıştır. Bunun sonucunda da gecekondü üniversite furyası yaşanmaktadır. Bilsel ve mali özerkliği olmayan üniversiteler yeterli kaynak aktarılmadığı için ticari işletmelere dönüşmüştür.

Mevcut üniversitelerin araştırma fonlarını ve olanaklarını geliştirmek, öğretim üyesi ve teknik donanım sorunları ivedilikle çözümünü yerine standartlar aşağı çekilerek kalitesizlik kural haline gelmiştir.

'Bilim ve teknoloji alanında devrim' yaşadığı öne sürülen dünyaya ayak uydurulması arzulan Türkiye'de iyi yetişmiş teknik eleman gücüne ihtiyaç vardır. Odamız mesleki standartların yükseltilmesinden yana kararlı bir tutum almıştır. Mühendis ve mühendislik eğitimi konusunda taşıdığı sorumlulukla Kongereleler, Sempozyumlar, Paneller gerçekleştirmiş üniversite, sanayi işbirliğine katkıda bulunmuştur.

12 Eylül yönetimi ve sonraki iktidarların tüm kazandırdığı şeriat yanlısı tarikatlar Cumhuriyet Türkiye'si ile demokrasi açısından tehlike oluşturacak ciddi boyutlara ulaşmıştır. Bugün devlet eliyle oluşturulmuş çeteler ülkemizde yıllardan beri yaşanan kirli savaşın ganimetleriyle palazlanmışlardır. 2 Kasım 1996 tarihinde meydana gelen Susurluk kazasıyla gözler önüne serilen Devlet, Çete, Mafya ilişkileri 28 Şubat MGK kararları ile 'Şeriat mı, Darbe mi' ikilemi yaratılarak unutturulmaya çalışılmıştır.

Çetelerin faaliyetlerine devam etmekte. Halen işkence yapmaktadırlar, halen insanın en doğal hakkı olan yaşama hakkına son verebilmektedirler.

Demokratik değerleri kendi içinde gelenek haline getiren odamız ülkemizin bir çeteler, ırkçı ve yobazlar guruhuna adım adım teslim edilmesine izin vermeyecek olan demokratik değerlerin yanında yer almıştır.

35. Çalışma dönemi bitmeden çalışmaların kaynağının devletten ve sermayeden bağımsız gücünü kendi üyesinden alan, yıllardan beri özenle korumaya çalıştığı özerk ve demokratik yapısını hatırlatmakta yarar görüyorum. Bu anlamda TMMOB'yi devlet güdümüne sokmak isteyenlere mücadele etmeyelim.

İki yıllık çalışma dönemimizde sürdürdüğümüz bu onurlu görevi noktalarken tüm çalışanlarımıza, katkılarını esirgemeyen tüm üyelerimize ve 35. Dönem Yönetim, Denetim ve Onur Kurulu üyelerimize teşekkür ederim.

M. Asım RASAN

TMMOB - EMO

35. Dönem Yönetim

Kurulu Başkanı