

# TESADÜFE BAKIN ! \*

BOTAŞ'ın EÜAŞ ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kuruluşu olan EGO'nun ödemediği borçlarından dolayı zam yapması yeniden doğalgaz krizini gündeme getirdi. TEDAŞ'ın elektrik dağıtım hizmeti karşısında Belediyeler başta olmak üzere diğer kamu kuruluşu abonelerden borçları alamaması nedeniyle TETAŞ'a, TETAŞ ise elektrigi aldığı EÜAŞ'a olan borcunu ödeyemiyor. Dolayısıyla zincirin son halkası olan BOTAŞ'a EÜAŞ borcunu ödeyemiyor. Ödeyemeyince de al yada öde anlaşmalarıyla eli kolu bağlı olan BOTAŞ ise zam yapıyor. Çünkü ülkemiz elektrigini büyük oranda (%43) doğalgazdan üretiyor. Hiçbir AB ülkesinde görülmeyen bir şekilde enerjimiz, % 70 oranında dışa bağımlı olduğumuz doğalgazdan sağlanıyor.

Şubemiz, enerji kaynaklarımızdaki dışa bağımlılığın ülkemizin geleceği açısından stratejik önemine ilişkin değerlendirmeleri her zaman sizinle paylaştı. En son düzenlediğimiz "Elektrik Kesintileri ve Enerji" konu panelimizde yine ülkemizdeki enerji sorununu enine boyuna konuştuk. Panelde ASAM Enerji Koordinatörü Necdet Pamir, enerjinin Ortadoğu'daki stratejik önemine değindi, Pamir, "Türkiye tükettiği doğalgazın % 100'ünü, tükettiği petrolün % 92'sini ithal ediyorsa, sadece bu iki kaleme girdiği için, geçen yıl, 2005 yılında petrol ürünleri dahil yaklaşık 20 milyar dolarlık bir faturamız var. Fiyatları üzerinde de bir kontrol sahibi olmadığınız bu iki kaynağa bu denli yüksek bağımlılık ve son yıllarda bütün

uyarılarımıza rağmen, geçmiş hükümetler döneminde özellikle, doğalgaza giderek artan bağımlılığımız ve doğalgazın çok yüksek oranda elektrik sektöründe kullanılması nedeniyle -tamamı ithal olan bir kaynak olması itibarıyla söylüyorum- Türkiye ciddi bir darboğaza girmiştir. Hiçbir polemik konusu değildir. Çok açıktır. Rakamları soran olursa tartışırız, Abartılı gaz talep tahminleri yapılmıştır. 25-30 yıl erimli al yada öde gaz anlaşmaları yapılmıştır. Bunlar tahkimle maalesef pekiştirilmiştir." diye ifade etmiştir. Bu sürecin sonunda ise "Rusya'nın aktif politikaları nedeniyle biz konuşurken hem kendi kaynaklarını iyi kullanıyorlar hem de ustaca Özbek gazını, Kazak gazını çok düşük fiyatlarla kendi dağıtıcılarına alıyorlar. Türkiye son ayları hesap etmedim ama 1000 m<sup>3</sup>'ü 270, 280 dolardan aşağıya almıyor. Ama Rusya son dönem Türkmen gazını 1000 m<sup>3</sup>'ü 50, 55 dolardan yarısını da barter olarak alıyordu. Elini nasıl güçlendirdiğini, o ülkeye sadece ekonomik değil jeopolitik olarak bir katkı koyduğunu anımsatmak istiyorum." diyor Sayın Pamir. Bu ayki Şube Bültenimizde, dosya olarak işlediğimiz bu panelin konuşmalarında ülkemizin içinde bulunduğu enerji krizinin detaylarını görebilirsiniz. Sorunun temeli bellidir. Enerjide dışa bağımlı politikaların sonunda üzerine birde yönetim krizi eklendiğinde durum kaosa neden oluyor.

BOTAŞ'ın, (EÜAŞ) Elektrik Üretim A.Ş.'in dogal gaz borcunu neden anında tahsil

etmediği anlaşılabilir. Belediyenin borcunu ödemek yerine fiskiyeli havuzlara, ithal ayaçlara ve neden yapıldığı bilinmeyen viyadüklere, ilk yağışta sular altında kalan batıcılara para harcaması yüzünden gelişmiş ülkelerin çöp teknolojisi olan Nükleer Santrallerle yüzyüze kalıyor, sanayicimiz ve halkimizin üzerine bu zamlarla ağır bir yük daha geliyor,

BOTAŞ'ın anında tahsil etmediği borçları kamuoyuna açıklamasının ardından Nükleer Yasası, Bakanlar Kurulundan TBMM'ne gönderiliyor, Ne tesadüf değil mi? Diğer bir tesadüf ise tüm bu gelişmelerin olduğu sıralarda IMF Başkan Yardımcısı Lipsky, kamu ürün ve hizmetlerine zam yapılabileceğini söylüyor. Lipsky, bu durumun KİT'lerin mali performanslarını artırmak için alınacak önlemler arasında değerlendirilmesi gerektiğine işaret ediyor. Tüm bu sürecin sonunda sanki bu akli vermektan başka seçeneği yokmuş gibi görünen IMF, aslında bu süreci ören tahkim gibi anlaşmaları başından koyarak kaçınılmaz olanı kendisi yaratmamış mıydı?

Şu an yaşadıklarımız adeta alacakaranlık kuşagındaki bir dizi formatında ilerliyor, Karanlıktan aydınlığa çıkmak için ülkenin kendi yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ve bu süreci akli ve planlı yönetecek özgür, demokratik bir anlayışa ihtiyaç var.

Hep beraber enerjimize sahip çıkmalıyız.

# Kimdi Bu Adam? \*



7 yaşında babasını kaybetti ve yetim kaldı. 8 yaşında okuldan alındı ve köyde yaşadı...

10 yaşında yüzü kanlar içinde kalacak şekilde, yeni okulundaki hocasından dayak yedi. Ailesi onu okuldan aldı.

17 yaşında hayalindeki okulun istediği bölümü için gerekli not ortalamasını tutturamadı.

24 yaşında tutuklandı, günlerce sorguya çekildi ve 2 ay tek başına bir hücrede hapis yattı.

25 yaşında sürgüne gönderildi...

27 yaşında kendisinden bir yaş büyük meslektaşı kendisinin de üyesi bulunduğu derneğin çalışmalarıyla kahraman ilan edilirken, kendisi hiç önemsenmiyordu.

30 yaşında - kendisi - başka şehirleri düşman elinden kurtarmaya çalışırken, doğduğu şehir düşmanların eline geçti.

30 yaşında amiri, onu kendisinden uzaklaştırmak için başka göreve atanmasını sağladı. Yeni görevinde fiilen işsiz bırakıldı.

Aylarca boş kaldı.

37 yaşında böbrek hastalığından Viyana'da 2 ay hasta ve yalnız halde yattı.

37 yaşında komutan olarak yeni atandığı ordu, dağıtıldı.

38 yaşında Savunma Bakanı tarafından görevinden atıldı.

38 yaşında bir toplantıda giyebileceği bir tek sivil elbisesi bile yoktu ve başkasından bir redingot ödünç aldı. Ayrıca cebinde sadece 80 lirası vardı. 38 yaşında kendisi için tutuklama kararı çıkarıldı.

39 yaşında idam cezasına çarptırıldı.

Sonra ne mi oldu? 42 yaşında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı oldu!

Bu öykü efsanevi lider Mustafa Kemal Atatürk'e aittir.

Sayın Mümin Sekman bu öyküyü, insanoğlunun azmine örnek olarak yazmış. Diyor ki:

"Başarılarınız önündeki engel ne? Paranız mı yok? Atatürk'ün de yoktu!

Sağlığınız mı bozuk? Atatürk'ün de bozduktu!

Çevrenizde sizi çekemeyenler mi var?

Atatürk'ün de vardı!

Bazı yakın arkadaşlarınız sizi arkadan mı vurdu? Atatürk'ün de başına geldi!

Aileniz çok zengin değil miydi? Atatürk'ünki de değildi!

Amirleriniz hakkınızı mı yiyor? Atatürk'ünki de yemişlerdi! "

Bursa Valiliği'nin gönderdiği, 29 Ekim Cumhuriyeti'mizin 83.yılı kutlama resepsiyonu davetiyesi benim için çok anlamlı ve güzeldi. Üzerinde M.K.Atatürk'ün sözü olan ;

"Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak SİZSİNİZ"

yazıyordu. Aynadan yapılmış Türkiye ve Kıbrıs haritası üzerinde ... SİZSİNİZ" yazıyor ve aynada kendinizi görüyorsunuz. - Ayrıca - dün

bir arkadaşımın bana gönderdiği yukarıda değindiğim M.K.Atatürk'ün hayatından bir kesit

olan bu mail beni çok etkilediği için sizlerle paylaşmak istedim. Hep beraber ülke olarak

zor bir dönemden geçiyoruz.Yaşadığımız şu sıkıntılı dönemde dahi hiçbir şeyden

yakınmayın M.K.Atatürk'ün yaşadığı dönemi ve yaşadıklarını bir düşünün. Çaresizlikten

yakınmayın, Çare SİZsiniz...

Ulu Önder Atatürk 125 yaşında kalbimizde yaşıyor .

Unutmadık, unutturmayacağız...



\* 10. dönem Şube Yönetim Kurulu Başkanı Erdal AKTUĞ' un Bursa KENT Gazete' sinde 11 Kasım 2006 Pazar günü yayınlanan köşe yazısıdır.