

# İnadımız, Tavrımız ve Tercihimiz Açıktır: Bu Kervan Yürüyecek!.....

....

*Sana selam olsun  
Sürgünler, mahkûmlar, hastalar  
Alacağın olsun  
Seni İstanbul seni  
Seni Bursa, Çankırı, Malatya,  
Sizlere selam olsun üniversiteler!  
Öğretmenleri alınmış kürsüler,  
Öğretmenler  
Sizlere selam olsun  
Hürriyeti yazan eller, dizen eller  
Sizlere selam olsun makineler  
Entertipler, rotatifler, bobinler  
Bu gülinç, aşâğılık,  
Namussuz şeyler dışında,*

....

*Enver GÖKÇE (Dost)*

## Şimdi Daha Çok Çalışma Zamanı!...

Şubemizin Kurucu Başkanı Kaya Nomaler'in aramızdan ayrıldığı haberi bir sıcak Temmuz gecesini daha da sıcak hale getirdi. Uzun süredir mücadele ettiği rahatsızlığına



**Elektrik-Elektronik Mühendisi Ramazan PEKTAŞ**

*EMO Ankara Şubesi Y.K. Başkanı  
ramazan.pektas@emo.org.tr*

yönelik çabalar yetersiz kalmıştı. Geçen yıl Şubemizin kuruluş sürecini detaylı olarak da konuştuğumuz Kaya Nomaler gerek mesleki çalışmalarında gerekse Oda çalışmalarında yeri zor doldurulacak çalışmalarla anılarımızda ve EMO örgütlülüğünde yaşayacak, saygıyla anıyoruz.



Ağustos'un nefes aldırmayan sıcaklığında, sıcak yaz güneşi ortalığı kavururken telefonla gelen bir haber de yüreklerimizi kavurdu. Turhan Çiftçi başı Hocamız aramızdan ayrılmıştı. İnanmak istemedik ama gerçeği de değiştiremedik. Hocamıza lâıyk olabilmek için daha fazla çaba harcamamız gerektiğinin bilincinde onu bir kez daha saygıyla anıyoruz.

Geçtiğimiz kısa süre içinde yaşananlara şaşmamak elde

değil. Uzunca bir süre parti kapatma davası ile meşgul edilen gündem, iktidar partisinin kapatılmamasıyla demokrasinin oyununda yeni komedilere sahne olurken, en etkili iktidar temsilcisi ile en tekeli medya patronu arasındaki tartışmadan öğrendiklerimizle ağızımız açık kalırken, Kafkaslarda yaşanan kriz ve gerilimlerde daha ne oluyor demeden, bizim(!) temsilcilerimiz bizim adımıza birilerinin yanında esas duruşa geçerken, ölüm insanlarımızın yakınları ise insanlarımızın uzakları. Ölüm o kadar yakındı ki, trafik kazalarında hemen yanı başımızdaydı, kaçak yapılan ve bir gece ansızın yıkılan Kur'an kurslarında gencecik bedenlere düşen tuğlalardaydı, yıllardır süren bir kirli savaşta coğrafyamızın neresinde olursa olsun anaların gözyaşındaydı ve akşam alacasında güneşe el sallayıp onu ertesi sabah görme hayaliyle sokakta yürüyen masum insanlara atılan bombalardaydı.

Ölmek ve öldürmek serbestti, ama özgürlük hâlâ yasaktı. Günümüz çağdaş yaşam anlayışı çerçevesinde anlaşılması güç olan televizyon kapatmak, internet erişimini engellemek, özgür basın ihtimaline bile tahammül yokken sıkı fıkı ilişkilerle basın imparatorlukları yaratmak ve çatlak ses çıkaran herkese aba altına gizlemeye gerek bile duyulmayan sopa

göstermek serbestti. Emekçilere insanca bir yaşam sağlayacak düzeyde gelir istemek yasaktı, ama elektriğe %65, doğalgaza %35 zam yapıp emekçilere %8,5 zammı yeterli görmek serbestti. Eğitimi, sağlığı ve sosyal güvenliği ticarileştirmek, üniversite yıkmak, belediye bütçesini dilediğince kullanmak, halka pahalı ve zehirli su içirmek serbestti. Din sömürüsü yapmak, yardım kuruluşu adı altında bağış toplayıp bunları bölüşmek, üniversite rektörlerini dilediğince atamak, kadrolaşmak, vekil olup iş takipçiliği yapmak serbestti. Ama Hasan Balıkcı davasının sanıklarını mahkemeye getirecek ödenek bulmak yasaktı. TEGA işçilerine saldırmak serbest onları desteklemek yasaktı, grev yapmak deveye hendek atlatmaktan zor, grev kırmak çocuk oyuncu kadar kolaydı. Sahip olduğumuz enerji kaynaklarını çevreye ve insana daha saygılı bir biçimde kullanmak yasak, en küçük dikkatsizliğin geri dönüşmez tahribatlara yol açacağı pahalı ve kirlili enerji kaynağı nükleer santral ihalesine hazırlanmak serbest.

Simgelerin anlamlarının çarpıtılmasını, ampulün aydınlık ile değil karanlıkla birlikte anılmasıyla, deniz fenerinin denizcilere yol göstermek için değil anlaşılması güç ilişkiler ağı ile anılmasıyla film izler gibi izledik. Şimdi daha net görülmeye başlayan odur ki, iktidar olmak ve iktidarda kalmak için inanç sömürüsü yapanların yolsuzlukları ortaya çıkmaya başlamıştır. İş takibinden kazanılan milyonluk komisyonlar, Bosna için toplanan yardımlara benzer biçimde yardım derneklerinden buharlaşan paralarlar, yandaşlara sağlanan kolaylıklar, ihalelere müdahil olmalar, belediyelerden çıkan kokular, yakın çevreye trilyonluk arsa dağıtmalar vs vs vs... Liste uzun, iktidarın ömrü kısadır.

Geçmiş hükümetlerle aynı şekilde davranan mevcut hükümet ve kadroları tarafından

sürekli söylem haline getirilen "devlet bu işleri beceremiyor, özel sektöre devretmemiz lazım" sözleriyle kamu adına çalışması gerekenlerin kimlere hizmet ettiğini içimiz sızlayarak gözlemledik. BEDAŞ ve SEDAŞ'ın sudan ucuz elden çıkarılarak sermaye gruplarına sunulmasına gerek EMO gerekse içinde yer aldığımız Özelleştirme Karşıtı Platform (ÖKP) olarak sesiz kalamazdık. Artık yalana dayalı talan haline gelen "özelleştirme" adı verilen yağmalara karşı daha güçlü ses veriyoruz. Elektrikte EMO oyunların doğalgazda da hız kesmeden sürdürüldüğüne şahit oluyoruz. İnsan odaklı olması gereken her şey IMF politikalarına uygun bir biçimde kar odaklı olarak planlanarak hayatın her alanı sermayenin kar edebileceği şekilde metalaştırılmaya çalışılıyor.

Bütün bu yaşadıklarımız bir kez daha bize anlattı ki, hayatın ve meslek alanlarımızın daha fazla insana gereksinimi var. Bunun için üniversitelerden mezun olan meslektaşlarımızla daha fazla dayanışma içinde olmak, meslek alanlarımızı düzenlemek ve bu yolda sürekli ve etkili mücadele etmek hepimiz için kaçınılmaz bir durumdur. Mesleğe yeni atılan üyelerimizin de bu bilinç içinde oda çalışmalarını içinde yer almaları için gerekli desteği onlara vereceğimizden kimsenin kuşkusuz olmasın. Daha çok erken ama aynı mücadele içinde bugünün güçlüklerine de ihtiyacımız olacak. Yaz okulunda iki grup halinde değişik atölyeler ve aktivitelerle sürdürülen yaz okulunda miniklerimizle güzel anlar paylaştık.

Bu yıl Linux'un 17. Doğum günü partisini düzenledik. Üçüncü kez düzenlenen doğum günü partisinde özgür yazılım dünyasının örgütleri olan LKD (Linux Kullanıcıları Derneği) ve PKD (Pardus Kullanıcıları derneği) ve özgür yazılım severler yani penguenler vardı. Gelecek yıllarda bu kutlamaların gelenekselleştirilmesi ve EMO ile birlikte LKD ve PKD'nin de

bu kutlamalarda düzenleyici olması benimsendi. Sessiz ve sakin geçmesi beklenen yaz ayları beklenenin aksine hareketli geçti. Bu hareketlilik içinde Şubemiz de 29 Temmuz 1992 yılında kaybettiğimiz Cihan Kayıket'in anısını ve mücadelesini "1968'den 2008'e Türkiye'de Demokrasi Mücadelesi" konulu bir panel ile yaşattık. Bu yıl Haziran ayında zamansız ve beklenmedik bir şekilde aramızdan ayrılan Konya Temsilci Yardımcımız İsmail Hasırcı anısına Konya'da düzenlenen Enerji Özelleştirmeleri paneli ve devamında Temsilcilik binasında bulunan toplantı salonuna İsmail Hasırcı Toplantı Salonu adı verilmesi EMO örgütlülüğüne verilen emeklerin unutulmadığını ve unutulmayacağını göstermesi bakımından önemliydi.

Ayrıca sekreteryaya görevinde bulunduğumuz ÖKP adına ya da EMO Ankara Şubesi adına panel ve toplantılarda görüşlerimizi Batıkent'te, Dikmen'de, basın organlarında dile getirdik. ÖKP bileşenleri ile basın açıklamaları, işyeri toplantıları ve el ilanı/bildiri dağıtma aktiviteleri gerçekleştirerek Odamızın ve ÖKP bileşenlerinin görüşlerini halkımıza ilettik.

Hayat sürüyor, Oda çalışmalarımız da hayatın her alanında sürüyor. ÖKP Sekreteryasında, İKK Sekreterliğinde, NKP çalışmalarında sürüyor. Üretim becerisi her kişi ve kuruluşta farklı biçimlerde tezahür ediyor, iş üretebilenler iş laf üretebilenler laf, dedikodu üretebilenler dedikodu üretiyor. İnadımız, tavrımız ve tercihimiz açıktır: Bu Kervan Yürüyecek!..

12 Eylül darbesinin 28. yılında; dayanışmadan, demokrasiden, sevgiden, dostluktan, barıştan, emekten, aydınlık bir gelecekte, yana olanların darbecilerden hesap sorma mücadelesini bırakmadıklarını ve bırakmayacaklarını bir kez daha tarihe not ediyoruz.

Sevgi ve dostlukla