

ANIMSATTIKLARI VE DÜŞÜNDÜRTTÜKLERİYLE HASAN BALIKÇI

Hakkı ZABCI – Yazar

Halkın demokratik örgütlenmesinde, dürüstlük, devrimci önderliğin en büyük ve en etkili silahlarından biridir.

Ersin Toker'in Yalnız Değilsin adını verdiği, Hasan Balıkçı'nın yaşam öyküsünü ve katledilişini ayrıntılı belgelere dayandırarak anlatan kitabı okurla buluştu.

Kitabın yayımlayıcısı TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Balıkçı'nın Elektrik Mühendisi olması ve görev yaptığı TEDAŞ Adana ve Urfa Müdürlükleri'nde büyük işletmelerin kaçak elektrik kullanımına karşı verdiği kararlı mücadele nedeniyle kiralık katillerce öldürülüşü, bu sahiplenmenin doğal gelişimi olarak kabul edilmeli.

Hem EMO'yu hem de Ersin Toker'i, Hasan Balıkçı'yı devrim sürecinden kopmuş ritim bozukluğu içinde by-pass için bir türlü neşter altına yatamayan Türkiye solunun orta yerine bir saatli bomba gibi bıraktıkları için kutlamalı. Kutlamalı, çünkü bu vesile ile sol hem bir değerlendirme yapma, hem de kendini sorgulama olanağına sahip olabilir, olmayabilirlik olasılığı yüksek olmasına rağmen...

Hasan Balıkçı, Adana TEDAŞ'ta görev yaptığı dönemde, bol sıfırlı rüşvetleri reddederek, Turgut Özal'ın "Benim memurum işini bilir" betimlemesinin aksine "işini bilmez" bir kamu görevlisi olarak, tehditlere aldırmandan kaçak elektrik kullanan sanayicilerin üzerine kararlılıkla gittiği için öldürüldü. Olay, basında, demokratik kitle örgütlerinin bildirimlerinde, sivil toplum kuruluşlarının demeçlerinde geniş ölçüde yer aldı.

Görevini yapanın kahraman ilan edildiği ülkede, "dürüstlük", "namusluluk", "cesaret" ve "idealistlik" ve benzeri kavramlarla tanıtılmaya çalışılan Balıkçı'ya birçoğumuzun daha önce bilmediği "**Uluslararası Dürüstlük Ödülü**" verildi, katledildikten sonra.

Dürüst Hasan, adına çalıştığı TEDAŞ'ın gelirini ikiye, üçe katlarken ödüllendirileceğine Urfa'ya sürülerek cezalandı-

rılıyor; cezalandırılanlar ölüsüne de sahip çıkmıyor. Bu çelişki kapitalist sistemin çarpık işleyişini ortaya koyuyor. Mafya, siyasetçi/bürokrat, sanayici üçgenindeki ölüm pazarı, Hasan'ı ortadan kaldırıyor.

Bütün bu gelişmeler, kitapta belgeleriyle, mahkeme tutanaklarıyla, gazete kupürleriyle, ilgililerin anlatımıyla, ayrıntılı bir arka planla birlikte başarıyla ortaya konuyor.

Ersin Toker, sistemin çarpık işleyişinin yarattığı felaketleri lanetleyen basın bir adım ilerisine giderek Hasan Balıkçı'nın devrimci kişiliğini irdeliyor.

Hasan'ın kişiliğine vakıf oldukça, onun gösterişsiz sade yaşantısının derinliklerine gömdüğü devrimci onur, devrimci cesaret ve devrimci ahlaktan beslendiğini kavırıyoruz ve onun onurunu, cesaretini ve dürüstlüğü devrimciliğinden aldığını algılıyoruz.

Bu kitap okunmalı; yazılanların ötesine gitmek için okunmalı.

YAZILANLARIN ÖTESİNDE NELER VAR?

İçinde bulunduğumuz dönemde, emperyalist kapitalist sistem kendini yeniden üretme doğrultusunda çok uluslu sermayenin hegemonik yaygınlaşmasını artan bir biçimde örgütlemeye çalışır. Bu doğrultuda sistem ideolojik boyutu ile ekonomik, toplumsal ve kültürel boyutları arasında yeni dengeler oluşturarak, siyasi egemenliğini devam ettirir. Egemenliğini devam ettirirken hegemonyasına yönelik toplumsal başkaldırıları nötralize etmeye önem verir. Bunun için Dünya Bankası, IMF, Dünya Ticaret Örgütü gibi küresel kuruluşları etkin bir biçimde devreye sokar.

İçinde bulunduğumuz dönemde, yaşanan değer çöküşü ile birlikte pek çok kavramın içinin boşaldığından, hatta kav-