

kitap tanıtımı...

ÇALIŞMAK SAĞLIĞA ZARARLIDIR

Mehmet ATAY

Elektrik-Elektronik Mühendisi
mehmet.atay@emo.org.tr

**Risklerin Alt İşverene Devri — Başkasını Tehlikeye Atma — Onura Saldırı —
Duygusal ve Fiziksel Şiddet — Mesleki Kanserler**

İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi bilgilerine göre 2012'nin ilk altı ayında yaşamını yitiren işçi sayısının en az 366. Ülkemizin dört bir yanında işçiler hayatını kaybediyor, sakat kalıyor ve bilmediğimiz istatistiği bile tutulmayan bir çok işçi de yaptıkları işler yüzünden yıllar sonra hastalıklar gün yüzüne çıkıyor.

“Çalışmak Sağlığa Zararlıdır” eğitimsiz, cahil, köylü, göçmen işçiler”, “kaza, kader, taksirat, kalkınma şehidi” söylemlerini merkezden çıkarıp, “sorumluluk asimetrisi, çalışırken işlenen suçlar, iş organizasyonu bozukluğu, risklerin alt işverenlere ve üçüncü dünya ülkelerindeki yoksullara devri, meslek ve güvenlik belleğinin iş ile birlikte parçalanması, işyerinde kadrolu ve taşeron işçiler arasında ayrımcılık suçu, işçi simsarlığının yasallaştırılması” gibi analiz araçları ve önerilerle geliyor. Bunu yaparken emek/sınıf dilini, uzman dili ile ikame etmiyor.” diyor İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi Üyesi Aslı ODMAN kitap hakkında,

Çalışmak Sağlığa Zararlıdır kitabının yazarı Annie Thebaud-Mony kitapta “insan sağlığının, güvenliğinin, hukuki konumunun, haklarının ve çalışma koşullarının ayrı uzmanlık alanlarına ayrılmasının hepimizin kafasını karıştıran ‘resmin bütünü’ nün nasıl anlaşılmasının imkânsız hale getirildiğini gösteriyor . Yazar Fransa’ daki hem otomotiv, demir çelik, elektronik sektörlerindeki hem nükleer hem de hizmetler sektöründeki çalışma koşulları, verimlilik artışları, ‘rekabet edebilirlik’ adına çalışanların iş kazaları ve meslek hastalıklarına maruz bırakılmasına, iş cinayetlerine değiniyor.

Kendini, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’ na göre konumlayan bu kitap, yedi bölümden oluşuyor: İnsan öldürmenin (birinci bölüm), başkasını tehlikeye atarak işlenen suçun (ikinci bölüm), risklerin alt işverene devrinin (üçüncü bölüm), onura saldırının (dördüncü bölüm), tehlikedeki insana yardım etmemenin (beşinci bölüm) , etki altındaki bilimsel çalışmalarda insan üzerinde deney yaparak işlenen suçun (altıncı bölüm), ve çalışanları, bugün her zamankinden daha çok “ yeryüzünün lanetlileri” ne dönüşmüş ülkelere doğru, iş ölümlerinin

transfer edilmesinin (yedinci bölüm) anlatıldığı bu bölümlerden her biri neoliberal kapitalizmin acımasız kuralları adına, sorumluların bütünüyle cezasız bırakıldığı gerçeğini açığa çıkarıyor.

Üçüncü bölüm Risklerin Alt İşverene Devri kısmında ise “ İşçilerin alt işverenler tarafından çalıştırılması ya da işçi simsarlığı yasaklanmıştır.” (2-4 Mart 1848)” diye başlıyor,

“Alt işveren işletmelere iş yaptırmak, işletmeciliğin ana aracına dönüşür; özellikle de güvenlik, temizlik, yemek gibi üretime bağlı yan işlerde. İşgücünü böyle kullanmak, çabucak yaygınlaşır. Çok sayıda sektörde alt işveren iş ilişkilerine başvurmak, konjonktürün getirdiği risklere karşı en önemli “ düzenleyici değişken” olur. ... Böylece, emir vericilerin en düşük fiyat mantığını empoze etmesine olanak sağlayan ihalelerle alt işverenler , kendi içlerinde

durmadan rekabete sokulur.” Kitabın yedinci bölümünde “yeni kazanç kaynakları yaratılması söz konusu olduğunda , sergilemekten çekinmediği bir arsızlıkla, her duruma kendini uyarlayabilme kapasitesi, kapitalizmin



en önemli özelliğidir. “Üretim yeri değişikliği” [delokalizasyon] içerdiklerine göre çok masum bir tabir, yurttaşlık haklarının ve sosyal hakların tanınmadığı, direnişlerin (yurttaşların, çalışanların, iş müfettişlerinin, entelektüellerin, parlamenterlerin direnişlerinin) şiddetle bastırıldığı ülkelere doğru üretimin önemli bir bölümünün kaydırılması anlamına gelir. Bu ülkelerdeki direnişler, neoliberal ilkelerin uygulanmasının küresel garantörleri uluslar arası finans kurumlarının ve Kuzey ülkelerinin desteklediği kamu yetkililerinin ve/ya da işveren ve yönetici sınıfının marifetiyle bastırılır.” denilmekte ve “Yeni sömürgecilik, küresel sanayi imparatorluklarının güç ve zenginlik biriktirmeye devam etmesini sağlayan kölelik ve yasadışı alanlarının olduğu gibi kalmasının peşindedir; Latin Amerika, Afrika ve Asya kıtalarının bugünkü ve gelecekteki nesillerinin hayatını yok sayma pahasına “ diye de eklemektedir.

Kitapta yine işyerinde takdir yokluğunun kişinin kendisine yönelttiği öfke ve daha ağır olarak da intihar olarak geri dönebilme konusunda söz ediliyor.

30 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası” DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin yaptığı açıklama “AB ve ILO'nun normlarına “uyum”un gereği ‘müstakil’ hale getirilmesinden başka bir “yeniliği” olmayan yasa, bu anlayış ve bu içerikle onar onar gerçekleşen işçi ölümlerini engelleyebilecek dinamiklerin önünü açmamaktadır. Yasa, çalışan sağlık ve güvenliği hizmetlerinin 50 ve daha az işçi çalışan işyerlerini ve kamu çalışanlarını kapsamı dışında ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayacak düzenlemenin çok uzağındadır.” diye değerlendirmektedir.

Thebaud – Mony'nin önerisi “ Ana mesele, bireylerin ya da toplumun yaşam, sağlık ve onur haklarına saygı duyulmasını sağlamak için toplumsal ve politik alanda baskı yaratılmasıdır; hem bugünün çalışanlarının hakları hem de bir azınlığın kısa zamanda zengin olması için düzenlenmiş finansal ve endüstriyel gelişmenin ağır tehdit altında bıraktığı gelecek kuşakların hakları için bu baskı gereklidir.”

Ve kitabın sonunda Seine – Saint- Denis’li gençlerin isyanına yankı ve Önleme ve Telafi İçin Amyant Kolektifi’ nin çağrısından birkaç metinle kitabın tanıtımını sonlandırılm:

‘Seine – Saint – Denis’de iş, sağlık ve onur hakları gibi en temel haklar başta olmak üzere, hakların yok sayılmasının, dışlanmanın ve işsizliğin artmasının tanıyorum. Özellikle göçmen gençlere ve bu gençlerin ailelerine uygulanan şiddeti işi etmek istiyorum:

Şiddet, işe alırken ayrımcılık ve işten çıkarma.

Şiddet, aşığılama, ani kontroller, ırkçı sözler ve eylemler.

Şiddet, insanların evlerinden zorla çıkarılması; elektriğin,

gazın, suyun kesilmesi.

...

Amiscol’ ün atölyelerindeki toz, bıçakla kesilecek kadar kalındı. İş yapılan tüm alanlara ve fabrikanın çevresine de yayılıyordu. Bu toz, fabrikada çalışanlara ve civarda yaşayanlara fibroz ve mezotelyoma hastalıklarını miras bıraktı.

Altmış beş yıl boyunca, bu işletmenin patronları, bütünüyle bilinçli bir şekilde, insanların hayatını tehlikeye atarak zengin oldular.”

Kaynaklar:

- Feryal Saygılıgil, Mesele Kitap Dergisi-Haziran, syf42-43

- http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=32086

- http://www.tmmob.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=8244&tipi=3

- www.yanginkulesi.org

Nükleer lobiler tarafından sürekli enerji temini çözümü olarak gösterilen, ancak farklı tarihlerde yaşanan kazalarla

NKP'den haberler...

“insan eliyle yaratılan felaket” örnekleri olan nükleer santraller AKP eliyle ülkemize de kurulmaya çalışılıyor. En riskli, en pahalı, en dışa bağımlı, en fazla atık sorunlu enerji üretim şekli olan nükleer santrallerin olumsuz sonuçlarına karşı halkı bilinçlendirmek ve gerçekleri kamuoyuna duyurmak için oluşturulan Nükleer Karşıtı Platform(NKP) Ankara Yerel çalışmaları yeniden hız kazanmıştır.

Fukuşima`da yaşanan kazadan sonra bütün dünya nükleer programlarını yeniden gözden geçirirken, AKP iktidarının ‘hukuk yoluyla önlenemeyecek yol’ diye tanımladığı devletlerarası anlaşma yöntemiyle, Akkuyu başta olmak üzere ülkemizin değişik yerlerinde nükleer santraller kurmaya çalışmasına karşı doğru bilgilendirme ve ortak mücadele zemini olarak NKP daha da önemli hale gelmiştir.

Bu çerçevede, 11 Haziran 2012 günü EMO Ankara Şubesi Toplantı Salonunda bir araya gelen NKP karşıtı örgütler NKP Ankara Bileşenleri sekreteryasını oluşturmuşlardır. NKP Ankara Bileşenleri Sekreteryası; EMO Ankara Şubesi, Ankara Tabip Odası ve Tarım Orkam Sen tarafından 6 ay süre ile yürütülecektir. Ayda en az bir toplantı yaparak çalışmalarını sürdürecektir. NKP Ankara Bileşenleri, 16 Haziran 2012 tarihinde Mersin’de yapılan NKP Kongresine de katılım sağladılar.