

Merhaba,

Ecevit ABLAK - *EMO Ankara Şubesi YK Başkanı*

ecevit@ankira.com.tr

Uzun bir aradan sonra Şubemiz Haber Bülteni'nin yeni sayısı ile sizlerle. 2020 yılının başlarında çıkan son bültenimizin ardından bildiğiniz gibi Şubemiz 25. Olağan Genel Kurulu 15-16 Şubat 2020 tarihlerinde gerçekleşti. Üç listenin girdiği seçimleri "Çağdaş Özgürlükçü Demokrat Mühendisler" listesi kazandı. Seçimlerin hemen ardından yaptığımız Yönetim Kurulu toplantısı ile görev dağılımımızı;

Başkan	Ecevit ABLAK
Başkan Yardımcısı	Özgür KARAGÜLLE
Yazman	Yiğitcan ECEVİT
Sayman	Mustafa MUMCU
Üye	Hatice Bilge ALĞIN
Üye	Yavuz BİLGÜTAY
Üye	Kardelen KAMIŞLI

olarak belirledik. Çalışmalarımızı genel kurulda kabul edilen önergeler ve üyelerimize seçim dönemindeki verdiğimiz sözleri tutmak üzere planlamaya başlarken tüm dünyada etkisini gösteren Covid-19 salgını ülkemizde de baş göstermeye başladı. Öncelikle çalışanlarımızın sağlığını korumak ve aynı zamanda da üyelerimizi mağdur etmemek adına bir dizi önlem almak zorunda kaldık. Bunların başında tabii ki yayılımı engellemeye dönük olarak çalışma saatlerinin 3 saat gibi sınırlı bir süreye indirmek ve nöbetleşe çalışmak oldu. Böylelikle hem Şubemiz her gün üyelerimizin hizmetine açık kaldı hem de yoğun kalabalık bir ortamın önüne geçmiş olduk. Uzaktan yapılabilecek her çalışmayı evde kal çağrılarını uyararak evlerimizden yapmaya üyelerimizin ihtiyaç ve beklentilerine

karşılık vermeye çalıştık. EMO Merkezi ile birlikte yapılan çalışmalar sonrası bazı MİSEM eğitimlerini uzaktan eğitim biçiminde yaparak üyelerimizin mağduriyetlerini en aza indirmeye çalıştık. Üyelik belgesi gibi ihtiyaçların ise otomasyon sistemi üzerinden Şubemizde ve bağlı temsilciliklerimizde bulunan üyelerimizin belge vb. taleplerini de yakın zamanda gerçekleştireceğiz. Odamızın ve mesleğimizin ilerlemesine katkı sunan bizlere yol açan ve bu süreçte evlerinden çıkamayan yaşı 65 ve üstü olan üyelerimiz "dayanışma bütütür" adlı kampanyamız kapsamında aranarak hem ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmaya hem de moral ve motivasyonlarını sağlamaya çalıştık. Bir yandan da Şube sınırlarımız içinde tüm temsilciliklerde çalışmalarımızı güçlendirmek ve sürdürmek amacıyla Koordinasyon Kurulu toplantımızı online olarak gerçekleştirdik.

Bizler bir yandan bu önlemleri alırken ülkemizde de salgın ilerlemeye yaşamı derinden etkilemeye başladı. Özellikle sınıfsal farklılıklar daha yakıcı hissedilmeye, mal ve hizmetleri üreten ve fakat bunlara ulaşmada güçlük çeken ezilenler daha da ağır ekonomik koşullara mahkum edildi.

Ülkemizde virüsle mücadelede alınan ilk önlem tüm kademelerdeki eğitim kurumlarının kapatılması, öğrencilerin evde kalması, eğitimin uzaktan eğitim yöntemiyle devam etmesi oldu. Tüm yurttaşların teknolojik donanım ve altyapıya sahip olduğu ön kabulü ile başlatılan bu uygulama okul çağındaki çocukların varolan eşitsizliklerden kaynaklı mağduriyet yaşamalarına neden olmuştur. Zaten kamu ve özel okullar arasında halihazırda var olan eşitsizlik bu süreçte daha da ortaya çıkmıştır. Ayrıca kamuda okuyan orta

ve üst gelir dışında yer alan yoksul ailelerin çocuklarının uzaktan eğitime ulaşacak internet bağlantısı da bilgisayarı da mevcut değildir. Devlet kamusal bir bakış açısıyla hareket etmeli, yoksul çocukların eğitime ulaşmaları önündeki engelleri kaldırmak için Bakanlık, öğrencilerin kullanabileceği donanımı olan firmalarla görüşerek öğrencilere ücretsiz olarak gerekli materyaller sağlanmalıdır.

Covid-19 sürecinin bir başka boyutu da pandemi ile asıl mücadelenin sürdüğü sağlık alanı. Dolayısıyla sağlık çalışanlarının da hastalığa yakalanma riski çok yüksek, bugün binlerce sağlık çalışanı virüse yakalanmış onlarca ise hayatını kaybetmiştir. Durumun ciddiyeti karşısında TTB ve ilgili tarafların yıllardır yaptığı uyarılara kulak verilmeli, en azından salgın sonrası süreçte, "Sağlıkta Dönüşüm" adı altında yapılan düzenlemelerden vazgeçerek, insanı ve çevreyi merkeze alan önleyici sağlık hizmetlerine geçilmelidir. Herkes için eşit ve ücretsiz sağlık hizmeti sunmak devletin temel görevidir. Ülkemizde ilk vakanın görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden itibaren, canla başla görev yapan sağlık çalışanlarına bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Önceki satırlarda söylediğimiz gibi salgın ve beraberinde durdurulmaya çalışılan yaşam, evde kal çağrıları; evde kalamayan çalışmak zorunda kalanları ve evde ama aç kalanları etkiledi. Ülkeyi yönetenler bir yandan evde kal çağrıları yaparken bir yandan da üretimi, çalışma yaşamını durdurmamakta ısrar edince, evine her gün ekmek götürmek zorunda kalan işçiler, hastalığın kucağına günden güne itildi. İnsanlar "aç kalmak" ile "yaşamak" arasında seçim yapmak zorunda bırakıldı. Salgının ilk gününden beri açıklanan ekonomik paketler ile sadece sermaye sınıfı korunurken, çalışanlar, küçük esnaf ve işletmeler için hiçbir önlem alınmadı.

Türkiye Cumhuriyeti "Sosyal bir Hukuk Devleti"dir. Sosyal devlet, etnik, dini, sosyal, siyasal, ekonomik, cinsiyet, yönelim vb. tüm sınıfsal ayrımların derinleşmeyecek şekilde dezavantajlı kesimlerin lehine

kamu imkanını kullanan devlet modelidir. Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunun temeli bu norma göre düzenlenmiştir. Devlet bir an önce anayasaya dayanan "Sosyal Devlet" ilkesine göre hareket etmeli, başta ihtiyaç sahipleri ve çalışanlar olmak üzere tüm yurttaşlara eşit ve adil davranmalı, yaşamlarının devamı için gerekli tüm yardımları yapmalıdır.

Beyaz ve mavi yakasıyla işçi ve emekçilerin taleplerini en güçlü bir şekilde alanlarda hep birlikte haykırdığı

emek, dayanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs'ta sosyal izolasyon ve karantina koşullarında uzaktan buluşmak zorunda kaldık. Neoliberal sistemin sağlıkta yarattığı yıkıcılıktan 1 Mayısımız da nasibini almış oldu. Hangi koşullar altında olursa olsun buruk bir duyguyla da olsa baharın

enerjisiyle buluşmayı başardık, balkonlardan, pencerelerden taleplerimizi haykırdık.

Diyanet İşleri Başkanının "salgın hastalıkların eşcinsellikten kaynaklandığı" şeklinde yaptığı açıklamaya, Ankara Barosu "çağlar ötesinden gelen ses" olarak tepki göstermişti. Hükümet tarafından TMMOB, TTB ve baroların yapısını değiştirmek için yeni bir fırsat yaratılmış oldu. 1954 yılında kurulan TMMOB ve ona bağlı odalar defalarca farklı hükümetlerin hedefine konulmuş, gerek yapısına müdahale edilmek istenmiş gerekte yetki ve sorumlulukları kısıtlanmaya çalışılmıştır. Sanırım uzun uzun neden hedefte olduğumuzu anlatmaya gerek yok. Anlamak istemeyene Kaz Dağları'nda, Salda Gölü'nde, Hasankeyf'te, Soma'da, Ermenek'te, YTH (Yüksek Hızlı Tren) cinayetlerinde TMMOB'un emek ve doğa katliamlarına karşı mücadelede nerede olduğunu göstermek yeterli olacaktır. Bugün mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütü olan TMMOB örgütlülüğünden doğan gücünü, ele geçirmek isteyen olmazsa da pasifize etmek isteyenlere karşı kullanmaktan çekinmeyecektir.

Yaşamımızın her alanını kaplayan Covid-19 salgınının sönmüleneceği zamanlarda çıkacağını umduğumuz bir sonraki sayımızda görüşmek dileğiyle, dostluk ve sağlıklıla...

