



Saygıdeğer meslektaşlarım;

Bir yılı geride bırakıp yeni bir yıla adım attığımız bu günlerde, bültenimizin yeni sayısı ile karşınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geride bıraktığımız yıl hem mesleki anlamda, hem de toplumsal anlamda önemli gelişme ve değişimlerin yaşandığı bir yıl oldu. Özelleştirmeler, sektörde olanca hızıyla başıbozukluğu geliştirirken yanlış enerji yatırımları konusu; özellikle nükleer, Hasankeyf, Munzur, Alliano vasıtasıyla çokça gündemimizde yer aldı. İktidar bu konularda oldukça anlamsız bir şekilde ve hiçbir kesimi dikkate almadan, toplumsal faydayı yok sayarak yolunda yürümeye devam etti.

2000'li yılların dünyasında, artık kirliliğe dayalı üretim modellerini terk eden gelişmiş ülkeler, eski teknolojilerini geliştirmekte olan ülkelere ihraç ediyorlar. Bizim gibi ülkeler de bu teknolojileri alıp gecikmeli de olsa sanayi hamlesi yapmakla övünüyorlar. Bir taraftan elektriğini evde kullanan tüketicilere tasarruf önerirken, diğer taraftan bu eski ve kirliliğe dayalı üretim modellerinden ötürü ortaya çıkan enerji ihtiyacının bir enerji krizine yol açma olasılığını dile

getirip yanlış enerji yatırımlarını karşımıza zaruret diye sunuyorlar; diğer taraftan da küresel iklim değişikliği sürecine bol bol karbon pompalıyorlar. Örneğin bölgemizde, GAP projesinin sulama ayağı tamamlanamadığından sulama dönemlerinde üreticiler, elektrik kullanarak yer altından çektikleri suları kullanarak sulama yapmak durumunda kalıyorlar. Hem yerin altındaki suyu kurutan, hem gereksiz enerji sarfiyatına neden olan bu sistem sulama kanallarının yapılmasıyla birlikte ortadan kalkacak ve ciddi bir enerji tasarrufu sağlanmış olacaktır. Bunun gibi artırılabilir birçok konuda düzenleme ve tedbir olarak yapılacak çalışmalarla enerji ihtiyacı dengeli ve kontrol altında tutulabilir bir sorun olarak kalabilecek senaryolarıyla, nükleer, ılsuyu ya da benzeri yanlışları dayatmak anlamsız ve kabul edilemezdir. Bizler için çok ciddi bir mücadele gerekçesi olan bu konularda sözümüzü söylemeye, doğruları halkımız ve kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz. Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, yerli ve çevreyle dost yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, yanlış ve geri dönüşümlü yatırım süreçlerine son verilerek tarihi, kültürel ve doğal değerlerimizin korunması mücadelesini yükselterek sürdüreceğiz. Özelleştirmelerle yaratılacak tahribatın karşısında durmaya, emekçilerin hakkını savunmaya, karanlığa ve pahalılığa mahkum edilmeye çalışılan halkımızın yanında durarak yeniden kamusal için her türlü çabayı sürdürmeye devam edeceğiz.

Şube olarak, çabamızı sürdürmek adına, bu konuları irdelemek üzere bir etkinlik takvimi geliştirdik. Tartışmayı temsilcilerimize de yaymak suretiyle enerji konusunu değerlendirmeye çalışacağız. Bu çerçevede ilk çalışmamızı 17 Aralık 2010 tarihinde Elazığ'da Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl illeri Enerji Forumunu düzenleyerek gerçekleştirdik. 2011 yılı içerisinde önce Batman'da, Batman, Siirt, Şırnak illerini kapsayacak şekilde, ardından da Van'da Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Ağrı illerini kapsayan bir enerji forumu gerçekleştirmeyi planladık. Urfa ve Mardin illerinde ise birer paneller konuyu değerlendireceğimiz sürecin sonunda, Diyarbakır'da bir final etkinliği düzenleyeceğiz. Yılın sonuna doğru gerçekleştireceğimiz Diyarbakır'daki enerji forumunda enerji alanına giren konularla ilgili kapsamlı değerlendirmeler ve ciddi sonuçlar üreteceğimize inanıyorum.



Sunuş

Sevgili meslektaşlarım;

Geçen yıl gündemimizden hiç düşmeyen bir konu da bazen çözüme yaklaşır gibi olduğumuz, bazen de içimizi karartacak şekilde çözümden uzaklaştığımızı hissettiğimiz Kürt sorunu oldu. Yıllardır ve her yerde ifade ettiğimiz gibi Kürt sorununun çözümünü silahlarda aramak yanlıştır. Sorunu bugüne dek çözememiş olan silahların bugünden sonra da çözmesi beklenmemelidir. Bu yaklaşım bütün halklarımıza ancak gözyaşı getirmiştir. Yıllardır, gencecik bedenlerin toprağa düşmesine ağlamaktayız. Artık yeter, demenin vakti gelmiştir. Bütün mesele insani yaşama koşullarının sosyal, siyasal, ekonomik olarak yaratıldığı, eşit ve özgür bir birlikteliğin tesis edildiği bir süreci geliştirme meselesidir. Bugün tartışılmakta olan ve etrafında fırtınalar koparılan iki dilli yaşam konusuna gösterilen tahammülsüzlük maalesef çözüme katkı sağlamamaktadır. Türkçe'den başka bir dilin varlığını kabullenmenin bile ülkenin bölünmesine neden olacağı korkusunu yaşayanlar, bugün insanların kendi dillerini yaşamlarına yaymalarının böleceğinden korkmaktalar. Bugüne kadar özgürlükler nasıl bölmediyse bugünden sonra da bölmeyecektir. Ama bir halkın dilini ve kültürünü yasaklamak hiçbir şart altında kabul edilmemelidir. Kürtlerin varlığı kabul edilmekte, ancak haklarının olduğu konusu inkar edilmektedir. Bu çelişkidir. Bu çelişkinin karşısına, her zaman özgürlükleri, demokrasiyi, kardeşliği, eşitliği savunarak çıkacağız. Böylece de barışa giden yolun taşlarını döşeyeceğiz. Demokrasi güçleriyle birlikte meydanlarda, salonlarda, sesimizin duyulduğu her yerde demokrasi mücadelesini sürdürmeye, büyütmeye devam edeceğiz. Kısacası 2011 hepimiz için mücadele yılı olacak, hepimize kolay gelsin ve tabii ki başarılılar.

İdris EKMEN

EMO Diyarbakır Şube Yönetim Kurulu Başkanı

