

Bir sorun yok mudur sizce?

Haşim ELMAS

Böyle bir başlık atarak yazıma başlamak istemezdim.Fakat içinde yaşadığım ülkede bazı olaylar ciddi bir şekilde sorunların var olduğunu gözler önüne seriyor.Tabi ki öncelikli şartın gören bir gözün kör olmaması, işiten bir kulağın da sağır olmamasıdır.

Yıllar yılı çözüm bekleyen bazı sorunların görmezden gelinerek karanlığa itilmesi için gündemi yapay olaylarla oyalayıp bu sorunları çözümsüz bırakmak doğru bir yaklaşım mıdır? Yoksa bu, temizlenmesi gereken pisliklerin halı altına itilerek bir süreliğine olsa da ortamı hoş göstermek mi?

Başka ince hesaplar uğruna türbanı gündem maddesi haline getirip bir çok genç kızın tedirgin bir halde sokağa çıkmalarını sağlayanları görmezden gelebilir miyiz?

Türbanı bir özgürlük meselesi şeklinde algılatıp toplumu daha da geriye götürecek tartışmalar ortamına sürüklediğini sezemedik mi? Bazı çevrelerin özgürlük kavramını; sadece kendi çıkarlarına olan konularda savunduğunu ve bunun dışında gerçekleşen en can alıcı noktaların özgürlük sayılmadığını görmedik mi?

Yıllar boyu topluma daha güzel bir hayat vaat edecek siyasi adımların önünü kapatıp engellemelere ,her türlü baskılara göz yumularak susmayı tercih eden siyasetçiler bugün daha da güçlenmelerini sağlamak amacıyla gündemimizde bir karmaşa oluşturmuyorlar mı?

Hiçbir farklılığa tahammül edilemeyen bir ortamda refah düzeyine nasıl ulaşılabilir?

Ülkede yaşa(ma)yan insanların en temel haklarından biri olan sağlık konusunda kısıtlamalar yapmanın mantıksal bir izahı var mıdır? Hasta olupta hastanelere gitme isteğini kıran olgular neden hala besleniyor?

Toplumumuzun daha kaliteli bir hayat elde edebilmesi için gerekli olan eğitim modeli neden uygulanmıyor? Çocukların düşünsel becerilerini geliştirmek yerine ezbere dayalı motiflerin oluşturulması sağlam bir adım mıdır? Yoksa insanların düşünmeyi öğrenmeleri bazılarını korkutuyor mu?

Bazı insanlara yoksulluğu kader haline getirip yaşam standartlarının altındaki bir rakamla ezmek hoş mudur? Bunu kendiniz için de ister misiniz?

Savunduğu bir görüş uğruna (belki haklı belki de haksız) cinayetlere kurban edilen ya da hapishanelerde çürümeyi bekleyen insanlar toplulukları oluşturmadınız mı? Ülkenin bazı bölgelerini açık cezaevi haline getirmediniz mi?

Medyanın desteğini alarak insanları birbirine düşman olarak tanıtıp sevgi temelinde olmayan bir koşullar zinciriyle huzursuz ortamlar oluşturup bu sayede ırkçı saldırılar hat safhaya çıkarılmadı mı?

Neden insanlarımız sokakta rahat gezemiyorlar? Her an uğrayacak bir saldırı ve ya bir olumsuzluk beklemek zorunda mıyız?

Herkesi ilgilendirecek bir konuda dahi sessiz kalınacağını aşılacak,eylemsiz bir birey olarak verilen kararların yalnızca uygulanacağını bildirmek ve bunun aksi durumdaki bir hamlede o birey için aydınlığın bitirilmesini bilmek acı gelmiyor mu?

Her türlü kurumlarımıza hak edecek bir konumla gelmeyip işlerini de isteksiz ve ağır yürüterek insanları çileden çıkaran varlılara göz yummak olur mu?

Çeteler ve bağlantılarını içeren başlığı tek başına işlemeye kalkarsak ciltler boyu yazılar yazmak mümkün olur.

Ayrıca örnek olarak verebileceğim birçok alandan bahsetmedim bile. Bu anlattıklarım düşündüklerimin az bir kısmını oluşturuyor sadece. Tekrardan soruyorum ve sormaya devam edeceğim. Peki listemi sayılamayacak duruma getiren bu döngüde bir sorun yok mudur?

Biz çevremizden sürekli olarak şu lafı duymuşuzdur. "İyi olan şeylerin erdemini ancak zıttına bakarak anlayabiliriz." Ben de diyorum ki; "ARTIK İYİ OLAN BİRŞEYİ GÖRMENİN ZAMANI GELMEDİ Mİ?"

