

BİR DÖNEMİN ARDINDAN

Necati IPEK

EMO Ankara Subesi Yönetim Kurulu Başkanı
necati.ipek@emo.org.tr

24-25 Ocak 2004 tarihlerinde yapılan 17. Olağan Genel Kurulunda sizlerden aldığımız güven ve destekle seçilen Yönetim Kurulumuz, Demokrat Mühendislerin oluşturduğu program ve gösterdiği hedefler doğrultusunda yürüttüğü çalışmaları başarıyla tamamlamış ve bugüne değin tek tek örülen yapı üzerine, bazıları 29 yıllık Şubemiz tarihinde ilk olmak üzere, oldukça olumlu bulunan etkinlikleri hayata geçirmiştir.

Bildiğiniz gibi seçim sürecine ilişkin çalışmalar, ülkemizde az sayıdaki demokratik düzlemlerden biri olan ve ODA'mızın korunması ve saygınlığının artırılması için, ODA'ya gönül ve emek veren arkadaşlarımızın, 1988'de yaşanan acı deney sonrası oluşturulan ve o günden bu yana giderek olgunlaşan Devrimci-Demokrat Platformda el ele, kafa kafaya verilmesiyle başlatıldı. Emeğe saygılı, barıştan, sosyal adaletten, dayanışmadan, eşitlikten, özgürlükten yana, küreselleşmeye, savaşa ve sömürüye karşı bir ODA'yı devam ettirmek üzere bir araya geldik, tek vücut, tek yumruk olduk. Artık; göz alışkanlıklarımızı, kafa alışkanlıklarımızı gözden geçirecek, "bir ortak akılı" yaratmanın, düşüncelerimizi birleştirmemizin geliştirmemizin, "taşları bile yontan suyun 'yumuşaklığı' ile dayanışmanın siyasetini yapabilmenin" zamanı gelmişti. Deneyimlerimizin halkımızla-üyemizle paylaşılması, suya yazı yazmadan birikimlerimizin belleklere konuşturulması gerekiyordu ve unutmuyorduk ki belleksiz bir toplumun geleceği de olmuyordu.

Etkinliklerimizi, programımızı, kararlarımızı; kendi gücümüzle kısıtlamadan birikimi, yeteneği, özveriyle ayırabilecek zamanı olan ve hatta sadece içinde heyecan taşıyan ve isteği olan tüm üyelerimizle ortaklaştırmayı amaçladık. Özellikle genç üyelerimizi sürece katarak bu amacımızda başarılı olduk.

Demokrat Mühendisler olarak; Mesleki Demokratik bir kitle Örgütü olan ve Yasayla kurulan ODA'mızın, kendi özgülünden yola çıkarak Ülkemizin Enerji, İletişim ve Bilişim alanlarında IMF ve DB direktiflerinden bağımsız politikalar üretebilmesini ve kamu yararını öne çıkaracak bu politikaların kamuoyu ile paylaşılmasını önemsedik.

Üyelerimizin toplumda hak ettikleri saygınlık ve buna bağlı olarak elde edilecek yaşam düzeyinin esas olarak sınırlı ekonomik-demokratik hak ve

özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi mücadelesinden geçtiğine inandık.

Emperyalizmin, Yeni Dünya Düzeni programı kapsamında ortaya koyduğu Küreselleşme'nin dayattığı Özelleştirmelere, Ulusal kaynaklarımızın yağmasına, talanına ve Nükleer Santrallara karşı durduk.

Telekom'un satışına, Elektrik Dağıtımının özelleştirilmesine, dışa bağımlı doğalgaza dayalı santralların kurulu güç içinde büyük bir pay almasına karşı etkinliklerin önünde olduk.

İnsandan, emekten, özgürlükten, barıştan, eşitlikten, çevreden, demokrasiden, adaletten, sevgiden yana olma, saf tutma anlayışımızla insani ve toplumsal yarara karşı her türlü yasa taslaklarına, yasalara, uygulamalara karşı yalpalamadan, ödün vermeden karşı çıktık alternatif politikalarla toplumsal direnci örmeye çalıştık bu amaçla Şube ve Temsilciliklerimizde çok sayıda etkinlik gerçekleştirdik, örgütün diğer birimlerince gerçekleştirilen etkinliklere destek verdik.

ABD'nin Büyük Ortadoğu Projesi ve Irak'ı kendi emperyalist çıkarları doğrultusunda işgaline, Ülkemizde yıllardır sürdürülen kardeş kavgasına, iç çatışmalara, TMMOB ve diğer Demokratik Kitle Örgütlerinin AB Sosyal Fonundan yararlanması (?) kisvesi altında Sermaye çevrelerine bağlanmasına ve Özerk yapısının kırılmasına, İnsanın metalaştırılmasına ve sözde vatandaşlığa ve vatandaşın "müşteri" gibi görülmesine karşı olduk.

Karşı olmanın da ancak ve ancak, toplumun dinamiği olan kol ve kafa emekçilerinin ortaklaşmasıyla, birlikte mücadele etmesiyle ve böylece anlamlı bir güç olabilmesiyle bir işe yaracağına bilinci içinde, tüm emek bileşenleri ile kol kola girme yolunda daha ciddi adımlar atılması gerektiğine inandık.

Demokrasi; dönemsel seçimlere indirgenemeyecek kadar karmaşık bir rejimdir. Demokrasiyi korumak ve yaşatmak için yurttaşların toplumsal sorunları tartışmaları, toplumsal yarar yönünde objektif çözümleri zorlamaları yalnızca bir hak değil, ödevdir.

Bu ödevlerden kaçan bireyler, "zararsız ama yararsız" yurttaşlardır. (Perikles). Ve "siyasetle uğraşmadıkları için bir gün siyaset onlarla uğraşacaktır." (Aristoteles)

Sevgiyle, sevinçle, dostlukla ve sağlıkla kalın...