

## Diyarbakır'da Newroz Coşkusu

Mart ayı iyi ve kötü anıları bir arada yaşadığımız; birgün yas tutarken başka gün sevindiğimiz çelişkili bir aydır. Bir yandan 16 Martta yüreklerimizi dağlayan Halepçe katliamının acısını duyumsarken, Bahçelievler katliamının yaralarını sarmaya çalışırken bir yandan da kardeşliğin, barışın türküsünü söylediğimiz Newroz Bayramının coşkusunu hissederek yüreğimizin en derinlerinde.



Newroz iki sözcükten oluşan ve "Yeni Gün" anlamına gelen bir sözcüktür. Aynı zamanda 21 Mart gece ile gündüzün eşitlendiği, mevsimin bahara döndüğü gündür. Bu rastlantıdan yola çıkarak, hep baharın başlangıcı gibi düşünülse de anlamının derinliklerinde, zulmün ve zorbalığın sona erdiği, hak, hukuk ve adalet kavramlarının ön plana çıktığı, yaşanılır ve aydınlık günlerin başlangıcı yatmaktadır. Çünkü efsaneye göre insanlar zalim kral Dehaq'ın zulmünden Demirci Kawa'yla 21 Mart günü kurtulmuştur.

Efsaneye göre Kral Cemşit'in devrilmesi ile yerine geçer Dehaq... yeni kral Dehaq, kısa zamanda etrafa saldırdığı dehşetle adından söz ettirir. Çünkü, bir hastalığa düşmüştür, her iki omzunda, yılanlar peydahlanmıştır. Yılanlar kesilir, kesildikçe yeniden türerler. Korkunç acılar yaşamaya başlar Dehaq. Ülkedeki bütün hekimler çağırılır, ama hiç biri bu derde çare bulamaz. Tek çare acıların dinmesi için, yılanların her gün iki genç insan beyni ile beslenmeleridir. Dehaq adamlarına emir verir; her gün iki genç insan saraya getirilir, başları kesilir ve beyinleri yılanlara yedirilir. Zamanla binlerce gencin ölümü halk arasında büyük tepkilere neden olur. Halk korku ve dehşet içindedir. Bu durumun 30 yıl kadar sürdüğü söylenilir. Bir gün 12 oğlundan 11'ini Dehaq'a kurban veren Kawa adındaki demirci, son çocuğu da istenince buna isyan eder. Dehaq'a saldırır, halkın desteğiyle saldırısı zaferle sonuçlanır, saray ele geçirilir ve Dehaq öldürülür. Devasa ateşler yakılır kutlamalar için. İşte ilk Newroz ateşinin yakıldığı o gün M.Ö. 21 Mart 612'dir.

Bütün halkların tarihinde, coşkuyla kutlanan ve büyük bir anlamı, önemi olan günler vardır. Bu tür günlerde insanlar en güzel elbiselerini giyer, küskünler barışır ve yaşamın daha da güzelleşmesi için dileklerde bulunulur. İşte Newroz Diyarbakır'da bu anlamıyla kutlanır.

Diyarbakır'da Şehrin dışında olan fuar alanına (halkın değimiyle Newroz alanına) gitmek epey bir hareketlidir. Önce arabalarla gideceğiniz yere kadar giderseniz sonrası yaya. Yolda gördüklerinizi bir film şeridinin parçaları sanırsınız yüzbinlerce insan aynı istikamette renk renk



## Diyarbakır'da Newroz Coşkusu



allı pullu kıyafetlerle... yorulmaya başladıysanız korkmayın alana varırken duyduğunuz müzik, gördüğünüz coşku size bütün yorgunluğunuzu unutturur. Gün boyunca festival havasında geçer Newroz. Konuşmalar yapılır, şiirler okunur, türküler-şarkılar söylenir, halaylar çekilir. Orası artık Newroz alanıdır. Newroz gibi, yeni gün gibi, bayram gibi, coşkulu doyusya...

Bu yıl da Diyarbakır'da Newroz yine aynı heyecanla kutlandı, yanan ateşten kapkara kesilene dek halaylar çekildi, aynı coşkuyu yüzbinler yürekte hissetti. Sesimizi duyanlar önümüzdeki sene Newroz'da gelin konuğumuz olun;

Çünkü o Newroz'lardır ki Sezen AKSU'yu "Gülümse'yi" okurken ağlatan, Edip AKBAYRAM'ı hayran bırakan, Civan HACO'YU coşkusuyla saran... Bu coşkuya ömrünüz geçerken siz de tanıklık edin, bir de siz katılın kardeşliğin halayına...

Newroz'unuz kutlu olsun.

Dilara ZOR GÜZELGÜL  
Elektrik-Elektronik Mühendisi

### Newroz Bayramınız, Newroz Bayramımız Kutlu Olsun, Newroz Piroz Be

Zulme ve sömürüye başkaldırının simgesi Newroz ateşini; eşit, demokratik ve özgür bir Türkiye'de bir arada yaşama özlemiyle birlikte ateşlemek üzere buraya geldik. Tüm dünya halklarının barış, kardeşlik ve özgürlük bayramı Newroz'da; savaşa karşı barışı, ırkçılığa karşı halkların kardeşliğini, şiddete ve baskılara karşı demokrasiyi savunmak için buradayız. Bugünün demirci Kawalar'ı ile yan yana, emekçi halklarımızın beynini yiyen zalim Dehakların karşısında olduğumuzu ifade etmek için buradayız. Newroz bayramımız kutlu olsun. Biz adalet, eşitlik ve özgürlük istiyoruz. Biz eşit, demokratik ve özgür bir Türkiye'de insanca, bir arada ve barış içinde yaşamak istiyoruz. Biz biliyoruz: biz bu ülkede demokrasinin ve barışın önünde kimlerin ve neden engel olduklarını biliyoruz. Biz bu ülkede barış olmazsa, emekçilerin, ötekilerin, mağdurların hiçbir hak elde edemeyeceklerini de biliyoruz. Biz bu ülkenin en temel sorunlarından Kürt sorununun sadece ve sadece demokratik ve barışçı yöntemlerle çözüleceğini biliyoruz. Biz bu ülkede çok kimlikli, çok kültürlü bir yaşamın mümkün olduğunu da biliyoruz. Bu ülkede barışı istemek suç sayılır. Biz bu suçu işlemeye devam edeceğiz.

Hemen Barış, Derhal Barış, Şimdi Barış  
Yaşasın Halkların Kardeşliği  
Kahrolsun Emperyalizm

Mehmet SOĞANCI  
TMMOB Başkanı

