

Pusulamız Bilim, Kabemiz Emek

Elektrik-Elektronik Mühendisi **Ramazan PEKTAŞ**

EMO Ankara Şubesi Y.K. Başkanı

ramazan.pektas@emo.org.tr

KİM SUSTURABİLİR?

.....

**Kim susturabilir bizim türkümüzü, kim?
Biz ki Karacaoğlan'ı aşkla,
Veysel'i toprakla yüceltmişiz...
Biz ki Köroğlu'nun narasıyla nice beyleri
Yere çökertmişiz!
Yine de masum bir bebek gibi,
Avuç-avuç sevdamızı,
Kalanlara vasiyet etmişiz...**

.....

Yusuf HAYALOĞLU

Merhaba,

Geçtiğimiz yılın ortalarında başlayan ve yılın sonuna doğru şiddetini arttıran küresel ekonomik krizi fırsata çevirmek isteyen sermaye kesimi, kendi yarattığı krizin bedelini emeği ile geçinen yığınlara fatura etmek için her yolu mubah sayıyor. Emekçilerden kesilerek oluşturulan işsizlik fonunun patronlara kullanılması da dahil olmak üzere ortaya atılan öneriler bir kez daha göstermiştir ki, halk kitleleri hak arama mücadelesini yükseltmek zorundadırlar. Aksi takdirde egemenlerin her konumdaki işbirlikçileri gittikçe vahşileşen küresel kapitalist uygulamaları hayata geçirmekte tereddüt etmeyeceklerdir. Bu toz duman içinde gözlerden kaçırılmaması gereken bir başka nokta ise, ABD başkanlığındaki değişimin sadece ismen bir değişim olduğu, siyah renkli beyaz düşünceli Obama'nın kendi ülkesinde olduğu gibi dünyadaki mağdurları da derf edinmediği gerçeğidir. ABD başkanlığında cumhuriyetçiler ile demokratların tahterevallı oyununda sermaye semirmeye, emekçi halklar ezilmeye devam ediyor.

Başka siyasi tartışmalar da ülkemizde yerel seçimler nedeniyle gündeme gelmekte. Yaratılan tartışma ortamında, yıllardır kamuoyundan kaçırılan bazı karanlık olayların bazı faileri deşifre edilmekte ancak asıl sorumlular ve sorunlar dikkatlice gizlenmektedir. Halk arasında söylenen "turpun büyüğü heybede" sözünü anımsatıcısına, Ergenekon yapılanması oldukça

yüzeysel olarak gündeme servis yapılmakta ancak daha önemli ve derin kısımlarına ise "dokunulmamaktadır". Tabii ki bu "dokunmama" durumu yalnızca Ergenekon yapılanması için değil daha büyük ve önemli çapta Deniz Feneri ilişkilerinde de geçerlidir. Evrensel hukuk kuralı olan "suçu kanıtlanana kadar herkes masumdur" ilkesi Deniz Feneri davasında hemen akla gelirken, yıllardır bazı kesimlerin yargısız infazlarda katledildiği, aykırı seslerin ötekileştirildiği ve fütursuzca suçlandığı, 12 Eylül ile yaratılan hukuksuzluğun meşrulaştırıldığı gözlerden itina ile kaçırılmaktadır. Şimdi bu kervanın başına geçmek isteyen AKP etiketli merkezi ve yerel yöneticiler yeniden hortlatmak istedikleri Mc Carthy paranoyası ile TMMOB ve Odalara saldırmaktadırlar. Ancak TMMOB ve Odalar duruşundan taviz vermemekte kararlıdır.

Bu Ne Yaman Çelişki?

Emekçi kesimlere her fırsatta saldıranların silahları yalnızca ellerine geçirdikleri mikrofonlar değil, aynı zamanda ellerine geçirdikleri koltuklar ve kadrolar olmaya devam etti. Kamuya ait mal ve hizmet üretim araçlarını yağmaya açan sermayenin sadık işbirlikçileri, BEDAŞ'ı da %51 Avusturya kamu şirketi olan Verbund ve %49 Sabancı grubuna devrederek "**yabancı ile Sabancı**" arasında bir fark olmadığını, bizim de yıllardır söylediğimiz gibi sermayenin milliyeti olmadığını gösterdiler. İşleri talan, güçleri yalan olanların 'durmak yok yola devam' değil "durmak yok yola devam" demek istediklerini anladık. En hızlı özelleştirmecilerin, küresel ekonomik kriz ortaya çıkınca "kamulaştırılım" demeleri ise yaman bir çelişki değilse nedir? Buradan çıkarılması gereken sonuç, özelleştirme balonu sönmüştür, kamulaştırma tartışmalarının hemen başlatılması gerekmektedir. Yağmacıların nükleer santral girişimleri ile ülkenin hazinesine ciddi kamburlar eklediğini, elektrik enerji sistemine çok ciddi bir darbe vurduklarını ve daha önemlisi bizim ve çocuklarımızın sağlıklı yaşam hakkına açık bir saldırı düzenlediklerini gözlemledik.

Gözlemlemeye devam ettiğimiz bir şey daha vardı; tüm krizlerin, savaşların, müdahalelerin en çok kadınları üzdüğüydü. Bu sistem Hüzeyin Üzmez'i üzmüyordu ama kadınların gözünün yaşına bile bakmıyordu. Ama kadınlar da "Üzmezlerin" gözünün yaşına bakmamaya kararlıydı. Şubemiz Kadın Komisyonu'nun



yürütücülüğünde hazırlanan bültenimizin dosya içeriği, kadınların sözünü duyulur, yüzünü görünür kılmaya yönelik bir katkıdır. Kadınların birlik, beraberlik ve mücadele günü olan 8 Mart'ı Bültenimizin mor sayfalarından inançla selamlıyoruz...

Dünya bu yılı Darwin yılı kabul etmişken, AKP dümeni ile yol alan Türkiye gemisi, pusulası IMF ve Dünya Bankası, haritası hurafeler olan bir iktidarın elinde karanlık ve sığ sularda tehlikeli bir rotada bulunuyor. Bilim ve teknoloji araştırma kurumu olan TÜBİTAK, dünyanın kabul ettiği bir bilim insanını inkar eden bir noktada durmayı bilimsel bir tavır olarak açıklayabilecek mi bilinmez. EMO'nun pusulası bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bilim ve teknoloji olmaya devam edecektir.

Bizim Pusulamız Bilim, Kabemiz Emek

Pusulası bilim ve teknoloji olan EMO Ankara Şubesi ise gemisine yeni üyeler olarak yoluna devam ediyor. EMO ve TMMOB örgütlülüğünü tanıtmak, Şubemizde yapılan çalışmalarını anlatmak ve gücümüze güç katmalarını sağlamak için her iki ayda bir yeni üyelerle "hoş geldin" toplantısı yapıyoruz. Bu dönem başlattığımız bu uygulama ile EMO örgütlülüğünü daha dinamik bir hale getirmeye çalışıyoruz. Dinamizm deyince elbette Yerel Enerji Forumlarından bahsetmezsek olmaz, çünkü dinamizm sadece yeni üyelerle değil aynı zamanda yeni yaklaşımlarla kendini gösterir. 29 Kasım 2008 tarihinde Kayseri'de başlayan Yerel Enerji Forumları dizisi sona yaklaşıyor. Her iki haftada bir Temsilciliklerimizden birisinde gerçekleştirilen forumlar ile günümüzün en önemli konularından biri olan enerjiyi her boyutuyla tartışmaya açıyoruz. Yerel Enerji Forumlarını bugüne kadar Kayseri, Nevşehir, Konya, Kırşehir, Kastamonu ve Afyonkarahisar'da gerçekleştirdik, bundan sonra yapılacak olanlar ve tarihleri ise şöyle: 4 Nisan Erzurum, 18 Nisan Sivas ve 29-30 Mayıs Ankara. Bunun yanı sıra dönemsel etkinlik olarak üstlendiğimiz "13. Elektrik-Elektronik-Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Kongresi" ve "3. Ağ ve Bilgi Güvenliği Sempozyumu" çalışmalarımız ise titizlikle sürüyor. Şubemizin rutin çalışmaları olan Teknik ve Sosyal Etkinlikler ile Eğitim çalışmaları da aksamaksızın sürüyor. Eğitim

çalışmalarını Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) Eğitimleri ve Mühendislik Geliştirme Eğitimleri (MÜGE) olarak iki koldan sürdürüyoruz. MÜGE kapsamında bu yıl eğitimlerin üniversiteler ve işyerlerine yayılması ile eğitimlere katılanların sayısında ve çeşitliliğinde sağlanan artış sevindirici bir düzeydedir. Üyelerimizin mesleki konularda ihtiyaç duydukları ve MİSEM kapsamında açılmamış eğitimler de oldukça yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Periyodik asansör denetimleri konusunda yakaladığımız yaygınlaşma da oldukça sevindirici düzeydedir. Yerel seçimler erfesinde üç ya da dört il belediyesi ile daha protokol imzalama olasılığımız bulunmaktadır. Bu nedenle asansör denetimlerinde bilirkişi olarak görevlendirebileceğimiz daha fazla üyeye ihtiyaç bulunmaktadır. Bu konudaki gelişmeleri bütün üyelerimizin daha yakından izleyerek çalışmalarda bize destek vereceklerini ümit ediyoruz. Geçen dönem ilkini gerçekleştirdiğimiz Genel Üye toplantısı ile Genel Kurul sonrası bir yıllık çalışmalarımızı üyelerimizin değerlendirmesine sunmuştu. Bu toplantının gerek Yönetim Kurulu gerekse üyelerimiz üzerindeki olumlu etkileri ile de oldukça katılımlı bir çalışma dönemini hep beraber gerçekleştirmiştik. Bu yıl da aynı yaklaşım ile genel üye toplantımızı gerçekleştirdik. Genel Üye toplantılarının örgütsel işleyişimizde bundan sonra daha önemli bir yer tutacağını sanıyoruz. Geçmiş bir yılın değerlendirildiği, gelecek bir yılın ise planlandığı toplantı birlikte yönetme isteğini ve katılımcı yönetim anlayışını net olarak ifade etmektedir.

Birlikte yönetme anlayışının yaşam bulduğu alanlardan biri olan TMMOB bütünselliğine yönelik çalışmalarımızı ise Eylül 2008 tarihinden beri üstlenmiş olduğumuz TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu dönem sözcülüğündeki aktif çalışmalarımızdır. Şubemiz tarafından yürütülen dönem sözcülüğü gözle görünür bir hareketlilik içermektedir. Bu çerçevede TMMOB İKK adına Şubat 2009 içinde "2. Ankara Kent Sempozyumu", Mart 2009 içinde ise "Ankara Su Sorunu ve Suyun Ticarileştirilmesi" etkinlikleri başarı ile gerçekleştirilmiştir. Yerel seçimler öncesi bazı TMMOB birimlerinin doğrudan isim verilerek suçlanmasına karşı da susmayıp sözümüzü söyledik

TMMOB İKK görevimiz nedeniyle, yeni oluşturulan Ankara Emek ve Meslek Örgütleri Platformu içinde de önemli görevler üstlenerek, platformun oluşumuna ciddi emek harcadık ve ilk 3 ay için dönem sözcülüğünü üstlendik. Platform adına kuruluş deklarasyonunu takiben grevdeki TEGA İşçileri ile dayanışmamızı sergiledik, Kot Kumlarna (Taslama) işçilerinde görülen slikozis hastalığına dikkat çektik ve greve çıkan TURKUVAZ Medya çalışanlarına destek verdik, yerel seçimler öncesi yerel yönetimleri nasıl değerlendirdiğimizi bir basın toplantısı ile kamuoyuna duyurduk.

Yaşamın enerjisini EMO'nun enerjisi haline getirerek yaptığımız çalışmalar aynı yaklaşımımızı sergileyerek bundan sonra da sürdüreceğiz." Daha Gidecek Çok Yolumuz Var" demiştik.

Yolumuzda yürüyoruz.

Dostluk ve sevgiyle. ✧