

İLK ASIRDAN SONRA

Namiye SINIRKAYA - *EMO Erzurum İl Temsilcisi & Elektrik-Elektronik Mühendisi*
namiyes@hotmail.com

Kanaatim odur ki sayılar, insanlık tarihi kadar eskidir ve var olma amaçları bir değeri, bir döngüyü, bir birimi en önemlisi zamanı ifade etmektedir.

Yüz yıl, zaman döngüsü içinde kayda değer bir büyüklük gibi görünse de birkaç milyar yıllık dünya tarihi göz önünde bulundurulursa aslında az bir zaman.

Evet, büyük Atatürk yüz sene önce uzun süren mücadelede son noktayı koyacak adımı atmış ve Cumhuriyet demiştir. Onun vizyonerliği tüm dünyayı etkisi altına almıştır. 1934'te kadına seçme ve seçilme hakkı verdikten sonra İngiliz kadınlarının "bizim Türk kadınlarından neyimiz eksik" "dövizleriyle sokaklara dökülmesi bile olağanüstü bir lidere sahip olduğumuzun sağlam bir ifadesidir.

Kısacık ömründe ve kısıtlı şartlarda muhteşem devrimlerle Türk tarihine damga vurması sadece Türk halkının değil tüm dünya halklarının takdirini kazanmıştır.

Peki, cumhuriyetin ilanı tüm dertlerin artık son bulması ve bir milletin ebedi huzura ve barışa kavuşması anlamına mı geliyordu? Öyle olsa ajans haberlerinde her dakika ölümlerden savaşlardan kadına şiddetten çocuklara tacizden dolandırıcılıklar ve kavgalardan başka daha huzurlu şeyleri duyuyor olmalıydık değil mi?

Şimdi esas soru şudur;

Yüzüncü yılında Cumhuriyet Atatürk'ün hayal ettiği noktada mıdır, yoksa bambaşka yerlere mi savrul-



muştur? Her gün her fırsatta malum çevrelerce Cumhuriyetin kurucu kadrolarının sözleri davranışları hatta özel hayatları ile alay ediliyorken, bizzat kurtuluş savaşı liderine, heykellerine her fırsatta saldırılar düzenleniyorken kimsenin tepki gösterme gereği duymadığı ve durumun artık kanıksandığı bir ortamda yüzüncü yıl

marketlere parasını koyacağı bankadan kılık kıyafetine kadar örtülü bir toplumsal bölünme ilk yüzyılda da olmasına rağmen hiç bu kadar göze çarpıcı boyutlara varmamıştı.

Esas soruya dönersek Atatürk'ün hayali olan sekülerizm, çağdaş medeniyet seviyesine ulaşma demokrasi seviyesi, ekonomik bağımsızlık gibi konularda hedef seviyelerinin çok gerisinde olduğumuz yadsınamaz bir gerçektir.

Atatürk'ü anlamak bir resmini eline alıp orada burada bağırarak değildir. Onu anlamak yapmaya çalıştıkları üzerine uzun uzun kafa yormakla olur.

Ve Onun işaret ettiği gibi çağdaş birey olmak istiyorsak işte bu kafa yormalarının ışığında ve tabii ki eleştirel bakış öncülüğünde tabulardan ve dogmalardan arınmış bir düşünce sistemi geliştirmemiz şarttır. Yüzyıl sonra bile olsa bunu yapmak için hala geç kalmış sayılmayız.



hayrına yer gök Atatürk resimleriyle donatılmasını neyi ifade ediyor?

Yoksa yüzyılda bir de olsa herkesin bir günlüğüne Atatürkçü kesilmesinde iyi niyetli bir şeyler mi aramalıyız?

Türkiye toplumu ikinci yüzyıla bütüncül bir toplum olarak girmiyor, seyredilen kanallardan alışveriş yapılan