

başyazı...

MUTLAKA AMA MUTLAKA BARIŞ!

Duygu TOKMAK

Elektrik Mühendisi
EMO Ankara Şubesi 20. Dönem
Yönetim Kurulu Üyesi
duygu.tokmak@emo.org.tr

Eylül ayı hem hüznü hem de sevinçli bir ay. Bir yandan acı hatıralar, bir yandan yazın bitişi, ama bir yandan da barış umudu, yeni başlangıçlar ve yoğun bir dönem için hazırlıklar...

Ülkemizde son otuz bir yıl için ilk akla gelen 12 Eylül olur bu günlerde. Ne de olsa, hızlı yaşamın çok kısa hafızalı insanları için bu kadar eskiyi hatırlayabilmek, ne kadar büyük bir acının yerleştiğini anlamaya yeter. Göstermelik soruşturmalarla unutturulmaya çalışılan bu tarihin unutulmadığı, Ankara'da 11 Eylül'de yapılan "12 Eylül Darbesi'ni Protesto Mitingi" ile bir kez daha gösterildi ve organizasyonunu Şubemizin üstlendiği "Türkiye'de Toplumcu Düşünceye Özgün Katkıları" Paneli dahil bir dizi etkinlikle anıldı.

Unutmamamız gereken bir şey daha var ki, o da barışın mutlaka ama mutlaka bir an önce gerektiği. 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü, senelerdir yaşadığımız gibi barış umuduyla ama yine barışa uzak geçirdik. Sonra Siirt'li kadınlara yönelik yaşananlar ve en son Ankara'da, belki de Şubemize giderken çoğumuzun kullandığı, Kumrular Sokak'ta yaşanan patlama da hepimizi şok etti. Gündem savaş çığırkanlarının sesiyle doldu. Belki de bunu bir yöntem olarak benimsemeyi, barışı zor, savaşı kolay göstermenin yeterli olacağını düşünenler var. Ölümler, yaralanmalar, tutuklanmalar elbette acıyor ama sağduyulu insanlar her daim barıştan yana olmaya devam edecek.

Bütün bu yaşananlara rağmen, 19 Eylül'de TMMOB üyeleri için ayrı bir gündem daha vardı. Herhalde TMMOB tarihinde ilk ama tek olmadığını umduğumuz, önemli bir gün yaşandı 19 Eylül 1979 tarihinde. İlk defa TMMOB üyesi mühendis, mimar ve şehir plancıları, diğer teknik emekçilerle birlikte bir günlük iş bırakma eylemini gerçekleştirmişti. TMMOB 41. Genel Kurulu'nda alınan kararlar, artık her yıl 19 Eylül "TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü" olarak kutlanacak. Elbette TMMOB her zaman emekçilerin yanında olmaya devam ediyor. Ama yanında değil, içinde olduğu gerçeğini daha çok

hatırlamak adına bu günü anmanın ne kadar önemli olduğunu söylemek gerek. Ayrıca, mesleğini kamusal faydayı baz alarak, insan ve yaşam için yerine getirmek isteyen mühendis, mimar ve şehir plancılarını, aldığı çeşitli kararlarla dönüştürebileceğini düşünen hükümet için de TMMOB tarihinin görmezden gelinemeyeceğini göstermek önemli. Bu sene ilki düzenlenen dayanışma günümüzü, Ankara'da, yaptığımız basın açıklaması ile kutladık.

Ankara'daki TMMOB üyeleri için bir diğer önemli gündem de, TMMOB yapısı içindeki en önemli karar mekanizmalarından biri olan kurultaylar oldu. Bu dönemki kurultayların yerel ayakları geçtiğimiz günlerde Ankara'da gerçekleştirildi. Demokrasi Ankara Yerel Kurultayı, Ücretli Çalışan MMŞP ve İşsizlik Ankara Yerel Kurultayı ve de son olarak Kadın MMŞP Ankara Yerel Kurultayı ardi ardına yapıldı. Ne yazık ki, Ankara Yerel Kurultayları, ne örgütlenme süreçleri ne de kurultayların işleyişi bakımından beklentileri karşılayacak düzeyde değildi. Geçen dönem yapılan iki kurultay (Ücretli Çalışan ve İşsiz MMŞP ile Kadın MMŞP Kurultayı), TMMOB tarihinde kendi üye tabanına yönelik en önemli çalışmalarıydı. Artık mühendislik / mimarlık mesleği eskisi gibi ayrıcalıklı meslekler olmaktan oldukça uzak. Yalnızca ücret açısından değil, yaptırılan işler, rekabet anlayışı, cinsiyetçi yaklaşım (bu eskisi gibi olsa gerek), yalnızlaştırma, sosyal hayattan kopuk sadece iş hayatına odaklı bir yaşam zorunluluğu gibi birçok sorunla karşı karşıya olan mühendis, mimar ve şehir plancıları için bu sorunların çözümünü önceleyen bir TMMOB beklentisi var. Geçtiğimiz dönem yapılan kurultaylar bu beklentiyi kısmen karşılar nitelikte, örneğin büyük oranda tabandan doğru bir örgütlenmeyle, üyelerin talepleri gözetilerek ve üyelerin sürece aktif katılımıyla gerçekleştirmişti. Ancak devamında yaşananlar maalesef bu algıyı zedeledi. Gerek 41. TMMOB Genel Kurulu'nda kurultay kararlarının bir kısmının revize edilerek kabul edilmesi veya hiç edilmemesi, gerek yeni dönem kurultayların delegasyon meşruiyeti tartışmaları, gerekse Ankara Yerel Kurultay döneminde

ertelemeler ve örgütlenme sürecindeki sıkıntılar, kurultay sürecini sekteye uğrattı. Daha da önemlisi, bu süreç ve süregelen yaklaşımlar TMMOB'nin tabanından uzaklaştığı izlenimini vererek oluşan güvenin zayıflamasına neden oluyor. Bu durumu engellemek adına, hepimize, TMMOB'nin geleneğine yakışır, üyeleriyle birlikte hareket eden ve onların taleplerini önceleyen bir yaklaşımı hayata geçirmek için çalışmak gibi önemli bir görev düşüyor.

Bu temenniyle, bu görevin kendi üstümüze düşen kısmı için Şubemizdeki çalışmalara bir göz atalım. Şubemiz oldukça yoğun bir dönem içinde. Şube olarak, yaz dönemini tam olarak bitirmedik. Yaz etkinliklerimizden bazıları devam etti, ediyor. "Güzel-Etkili Konuşmaya Giriş ve Fonetik" eğitimi devam ediyor. "Fotoğraf Atölyesi" uygulamaları teorik ve pratik eğitim olarak gerçekleştirildi. Diğer etkinliklerimiz de önümüzdeki günlerde devam edecek. Etkinliklerimiz hem bültenimizin ileriki sayfalarından, hem de web sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Ağustos ayı içinde, yaz etkinlikleri dışında da etkinliklerimiz oldu. Aramızdan ayrılan ve Odamıza büyük katkıları olan değerli üyelerimizden, Şube Kurucu Başkanı Kaya Nomaler ve eski Yönetim Kurulu üyelerimizden Prof. Dr. Türhan Çiftçi ve Cihan Kayıket anısına "Mühendislik Meslek Alanında Tahribatlar ve Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK)" konulu panel düzenlendi. Panelde KHK'ların aslında AKP'nin planladığı yönetsel ve ekonomik dönüştürme planlarının bir parçası olduğu, meslek alanımızdaki hizmetlerle ilgili zaten bilinen bakış açısıyla devam ederek, bununla uyumlu olmayan TMMOB'yi yok saymaya çalıştığı gibi değerlendirmeler ve TMMOB'nin bu dönüşüm sürecinde neler yapması gerektiği üzerine görüşler ele alındı.

9-10 Eylül tarihlerinde Asansör Meslek Alanı Çalıştayı'nı gerçekleştirdik. Basında da geniş yer bulan çalıştay, asansör alanında hemen her konuda görüşlerin yer aldığı, ilgili firmalar, kuruluşlar, dernekler, akademisyenler ve tabii Meslek Odası temsilcilerinin

buluştuğu bir etkinlik oldu. Asansörlerle ilgili teknik sorunlar, üretim süreçleri, mevzuatlar gibi konular yer almakla beraber, özellikle son dönemlerde yapılan düzenlemelerle değişen asansör denetimi ile ilgili tartışmalar da yer aldı. Bildiğiniz üzere denetimin artık belediyelerce değil, belli koşulları sağlayan özel firmalarca, yani A tipi muayene kuruluşları aracılığıyla yapılması ilgili yasal mevzuat içerisinde tanımlandı.

Şubemizin bununla ilgili görüşü daha karar çıkmadan önce de yer almıştı. Denetimin kâr amacı güden kurumlarca yapılmasının doğurabileceği sonuçlar paylaşılmıştı. Fakat, maalesef tüm Meslek Odalarımız aynı görüşte değil ve anlaşılabilir, bundan sonrasında sonuçlarını hep birlikte göreceğiz.

Başka bir mesleki denetim alanı da, yapılmaya başlandığından bu yana sıkıntıları bitmeyen yapı denetimi alanı. Bununla ilgili sorunları tartışmak üzere Ankara'da 16 Eylül'de yerel Yapı Denetimi Forumu yapıldı. Yapı denetiminin tüm tarafları açısından durum değerlendirilmeye çalışıldı. Meslek alanlarımızla ilgili belki de en fazla ele alınması gereken sorunlardan biri denetim süreçleri, çünkü hem yapılması en elzem, hem de en zor süreçler. Bir yandan kamu faydasını gözetirken, diğer yandan üyelerimizin sıkıntılarını en aza indirmek gerekiyor. Bunun en büyük sebebi ticari kaygıya mahkum sistem, çünkü denetimi bağımsızlaştırayım derken kar hesaplarına bağımlı hale getirmek bir çözüm olamıyor.

Yine Şube etkinliklerinden 29-30 Eylül-1 Ekim tarihlerinde Elektrik-Elektronik Mühendisliği Günleri yapıldı. ODTÜ Kültür Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğin teması gelişen teknolojiler ve uygulamaları oldu. Etkinlikte sunum, panel ve bildirilerle alandaki birçok yeniliğin yanı sıra, elektrik-elektronik alanlarındaki mühendislik mesleklerinin tüm boyutları da ele alındı.

8 Ekim'de ise alanlardayız. TMMOB, DİSK, KESK, TTB ve diğer emek ve meslek örgütleri ile birlikte "Emek, Barış, Demokrasi, Bağımsızlık" Mitingi düzenlenecek. Hem insanca yaşam koşullarını bir kez daha hatırlatmak, hem de başta belirttiğimiz gibi barışa olan umudumuzu yitirmemek için 8 Ekim'de görüşmek üzere.

