

Erdal Aktuğ:

Biraz önce bir arkadaşımız elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştideğimişti. Ben bu konuda isterseniz biraz bilgi vereyim. Türkiye karanlıkta kalsın diye çalışma yapılıyor. Türkiye'nin kurulu gücü şu anda 40 bin megawatt durumda. Ürettiğimiz elektrik tükettiğimize yetmiyor. Ürettiğimiz elektriginde yüzde elli oranında doğalgaz ile dışa bağımlı çalışıyor. Bir konuşmacı arkadaşımız az evvel konuşmasında belirtti. Rusya Gürcistan'ın arasındaki gerginliğin durumunu, yine nükleer ile ilgili çalışmalara ilişkin dün bir çok açıklama yapıldı. Türkiye'nin şu anda gerçekten enerjiye ihtiyacı var ama Türkiye'nin kendi enerjisini kendi kaynakları ile üretmeye her zaman kaynak yeterliliği var. Biz bunu hep yıllarca söyledik. Türkiye'de dışa bağımlı kaynakların değil kendi kaynaklarımızın, rüzgarımızın, suyumuzun, kömürümüzün, güneşimizin ve jeotermal ile sıcak suyumuzun hepsinin bize yeteceğini, ancak bunların hayata geçirilmesi için bazı politikaların gerektiğini, genel bir bakış açısıyla bir enerji politikasının oluşturulması gerektiğini hep söylüyoruz. Bu politikalar oluşturulmadığı sürece hem dışa bağımlılığımızın hem de bu zamların sonunun gelmeyeceğini biliyoruz. Bunu yapanlar da biliyor. Fakat yapılanların şu andaki ceremesini onlar değil bizler çekiyoruz. Bunu çekmeye devam edeceğiz. Bu sürecin içerisinde her zaman doğruyu söylemeye devam edeceğiz. Ama bu doğruları söylerken sizlerin de bundan zarar gören ya da görmeyen, ileride olması gerektiğini düşünerek bu çalışma içerisinde olması gerektiğini bir takım çalışmalarla herkese aktarmak gerekiyor. Biz bugün burada farklı bir şekilde bir forum yaptık. Belki ilk defa oldu. Bu forum sayesinde burada konuşulanlar evlerine gittiklerinde daha bir düşüneceğini umuyorum.



İşçi Hakları Derneği Başkanı
Rahim DEDE

Şevki Dükkancılar:

Hepinize iyi akşamlar böyle bir platformda birkaç bir şey aktarabilmek beni mutlu edecek. Bütün değerli arkadaşlarımız hakkaten güzel şeyler söyledi. toplumsal ezilme içinde gidiyoruz. Ben enerjinin bu özelleştirmeye nasıl geldiği konusunda bir yaklaşımım var. Onu açıklamak istiyorum. 90'lı yıllara dönersek Türkiye'de doğalgazla kojenasyonla enerji üretme sistemi gündeme geldi. Daha geçmişi olsa da o yıllar aktif olduğu yıllardı. Ne oldu. Siz öz kaynaklarınızı bırakıp dış kaynaklarınıza giderseniz on yıl sonra bu batmaz içerisine girersiniz. Daha sonra ne yapmak zorunda kalırsınız sizin on yılınız var. Bu on yılı tekrar kazanabilmek çok zor. Özellikle öz kaynaklardan HES'ler gibi yenilenebilir enerji türleri gibi türlerden bu açığı kapatabilme şansız hakikatken zordur. Dolayısıyla parası olana doğru yönelirsiniz. Bu da onların kucağına götürüyor. Özelleştirmelere giden ana sebep bu oluyor. Çıkmazdan çıkmaza girmek gibi bir yaklaşım diye düşünüyorum. Umarım daha kötü günlere düşmeyiz diye düşünüyorum. Bütün arkadaşlar isyan ediyor. Duyarlı olmamız lazım. Belki enerjiyi kullanmamız da duyarlı olmamız lazım, Bireysel olarak da yapmamız

gereken şeyler de var. Benim katkım bu platforma bu kadar. Ama gerçekten enerji konusunda pastadan yanlıs dağıtım var gibi geliyor.

Erdal Aktuğ:

Ben Bursalıların çok sözü vardır sanıyordum ama hep aynı çerçevede kaldı. Bundan sonraki toplantılarımızda yeni yöntemler deneyeceğiz. Mahalle toplantıları yapacağız, kahve toplantıları yapacağız. Özelleştirme karşıtı platformu olarak kendimize hedeflerimizde programımızda da bunlar var.

Salih Beyazhançer (DİSK EMEKLİSEN Bursa Şubesi Başkanı):

HES'ler enerjiyi en ucuz üreten santrallerdir. Yalnız unutmayalım ki o santrallerin su depolarının kapsadığı araziler tamamen tarım dışı kalmaktadır. Şu anda Bursa'da yapılan bir sürü gölet ve barajlar, şehre, yerleşim alanlarına açılmış. Şu anda ülkemizdeki en büyük sorunlardan biri Çoruh nehri üzerinde peşpeşe yapılacak HES'dir. O santraller Artvin bölgesindeki zaten yerleşim yerleri az olan köyler, su altında kalacaktır. Yusufeli gibi ilçeler boşalacaktır. Orası tamamen boş alan nehir boydan boya su havzasındadır. Ama maalesef oradaki zengin maden yataklarını yabancı şirketlere kapatmıştır. Bu santraller suyu da buldukları gibi orayı savunacak insanımız kalmayacaktır. Burası tamamen yabancıların eline geçecektir. Bir de özelleştirmede yap-işlet-devret, hiç enerjiyle ilgisi olmayan şirketler özel elektrik, yap-işlet-devret yöntemi ile Türkiye'deki barajları, su sahalarını kapatıyorlar. Dikkat ederseniz bizim tarihimizde, cumhuriyet döneminde özele verilen bir çok iş Türk yerli sermaye dediğimiz şirketler dahi kendileri komisyoncu konumuna düşmüştür. Bu yap-işlet-devret santralleri de ileride hepsi yabancıların eline geçecek bizim buradaki yerli şirket, özel kendi malımız dediğimiz şirketler maalesef komisyoncu olacaktır. Su da Amasya'da Hayat Su kuruldu. Yerli dedik. Ama Hayat Su'yu kuranlar Danone'ye devretti. Şu anda içme suyunda da aynı sıkıntımız var. Santrallerimizde, enerjide de aynı sıkıntımız var. Dünyanın terk ettiği atom santrallerine, nükleer santralleri terk ediyor. Biz çöplüğe dönüyoruz. Ve buna karşı mücadele verenlere de bunlar bir şeyden anlamaz, iş bilmez ekipler diye dışlıyor. Polisle mücadele ile önleniyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.

Ayhan Kazancı (DOĞADER Yönetim Kurulu Başkanı):

Öncelikle biz de bu platformun içerisindeyiz, bu platforma büyük sorumluluklar ve görevler düştüğünün de bilincindeyiz. Umarım daha geliştirmeye ve büyümeye muktedir olabiliriz. Öncelikle onurlu bir ülkenin insanların olabilmenin koşulu o ülkenin yer altı ve yer üstü zenginliklerinin uluslararası sermayeye ne kadar arz edildiği ile değil var olan zenginliklerin o insanların refahı ve mutluluğu için ne kadar harcadığı, ne kadar kullanıldığı ile ilgili olduğunu düşünüyorum ve maalesef son 20-25 yıldır da bizdeki dengeler çok uluslu şirketlerin lehine bir şekilde bozuluyor. Bu bizim için geri dönülmez sakıncaları olduğunu düşünüyorum özelleştirme anlamında. Bugünkü gazetelerde de enerji bakanımızın açıklamaları var nükleer konusunda nükleerden vazgeçmeyeceğiz şeklinde. Enerjide sanki şöyle bir hava yayılmaya çalışılıyor. Eğer nükleer santralleri kurarsak enerjideki açığı kapatılacakmış gibi bir hava yayılmaya çalışılıyor. Oysa çok iyi biliyoruz ki uluslararası nükleer lobilerin desteği ile yapılacak olan nükleer santraller her koşulda bu ülkeyi daha da fazla uluslararası sermayenin kucağına itecektir. Bu anlamda çözüm nükleer santraller değil insanla doğayla barışık şekilde olacak olan yenilenebilir enerji kaynaklarındadır. Bir çok Avrupa ülkesinde bugün yapılan bizim ülkemizde güneş ve rüzgardan daha fazla yararlanabiliyoruz. Yapılması gerekenin güneş ve rüzgara yönelmek olduğunu düşünüyorum.

Bu anlamda da özelleştirme karşıtı platformun özellikle tüm özelleştirmelerde de enerji özelleştirmelerinde ciddi bir duruş sergilemesi gerektiğine inanıyorum.

Erdal AKTUĞ:

Çok teşekkür ederiz. Ayhan bey söylemişken nükleer ile ilgili de birkaç söz söylemek gerekiyor. Fakat burada yapılan çalışmalarla birlikte tüm ülkede bazı insanları çevreci diye bazıları farklı şekilde yorumlayarak farklı şekle getirmek ve onların tukaka olarak yorumlarının doğru olmadığını