



1954

TMMOB
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ
ODASI
İZMİR ŞUBESİ BÜLTENİ
YIL : 27 SAYI : 300 MAYIS 2015

Ayda bir çıkar.
Elektrik Mühendisleri Odası
İzmir Şubesi
üyelerine ücretsiz yollarır.

**Elektrik Mühendisleri
Odası İzmir Şubesi Adına**

Sahibi :
Mahir ULUTAŞ

Yazı İşleri Sorumlusu
Murat KOCAMAN

Yayın Komisyonu
Avni GÜNDÜZ
Ahmet BECERİK
Mehmet GÜZEL
Mustafa S. ÇINARLI
Murat KOCAMAN

Yayına Hazırlayan
Kamer TÜRKYILMAZ GÜNER

Yazışma Adresi
EMO İzmir Şubesi
1337 Sok. No: 16 K: 8
Çankaya-İZMİR
Tel: 0.232. 489 34 35
Faks : 0.232. 445 49 49
izmir@emo.org.tr
http://izmir.emo.org.tr

Yayın Türü
Yerel Süreli Yayın

Baskı
Altındağ Grafik Matbaacılık
Tel/Faks: 0232 457 58 33

Baskı Tarihi
11.05.2015

Basım Adedi
3850

EMO İzmir Şubesi Bülteninde
yayınlanan her türlü haber
ve yazı izin almak koşulu ile
kullanılabilir. Yayınlanan yazı-
lardan yazarları sorumludur

Pandora'nın Sandığı

Antik Yunan'da Pandora, tanrılar armağanı anlamına gelmektedir. Efsaneye göre 'Tanrıların ve insanların babası' Zeus, balçıktan yapılmış ilk kadın olan güzel Pandora'yı, kendinden ateşi çalan ve bunu insanlara veren Prometheus'un (tanrısal düzene karşı çıkan, insanoğlunu yaratarak onlara ateşi, yani bilimi, uygarlığı, yaratıcılığı veren tanrı) kardeşi Epimetheus'a eş olarak göndermiştir. Epimetheus, kardeşinin karşı çıkmasına karşın Pandora ile evlenir. Zeus, geline hediye olarak topraktan yapılmış bir sandık göndermiştir. Açılması durumunda dünyaya kötülükler yayılmaya başlayacaktır, hemen kapanınca ise umut.

Sandık hakkında birçok hikâye varsa da bunlardan birinde; Haberci Tanrı Hermes Olimpos'a (tanrıların oturduğu dağ) giderken uzaklara götürmesi gereken sandığı Pandora ve Epimetheus'a bırakır. Meraklı Pandora sandığı açınca kendi ve eşinin üzerine kibir, öfke, acımasızlık, tüm dünyaya da çeşitli kötü özellikler yayılmaya başlar. Durumun farkına varan Epimetheus, sandığı kapatarak bu duruma son vermeye çalışır. Ancak sandığın içinden "lütfen beni buradan çıkarın" diye bir ses gelir. "Dışarıdaki kötülüklerin üstesinden ancak ben gelebilirim" der. Bu kez Pandora ve Epimetheus sandığı birlikte açarlar. İçinde bir kelebek olduğunu görürler. Bu kelebek kalan tek umuttur.

Türkiye, 7 Haziran 2015 tarihinde tekrar olağan genel seçim için sandık başına gidecek. Seçim öncesi bu günlerde, sandıklar açıldıktan sonra diğerlerinde olduğu gibi, toplum genelinde bir umut keleşinin uçmaya başlayacağı yanılsamasının hâkim olduğunu görmek mümkündür. Ne yazık ki bu umutlar da keleşin ömrü kadar sürmektedir. Çeşitli endekslere göre yapılan sıralamalarda üçüncü grup olan melez demokrasiler içinde yer alan Türkiye'de demokrasi, meclis için temsilci seçimi dışında yeterince var olamamaktadır. Ki o temsilciler de genelde bir veya birkaç kişi tarafında demokratik olmayan yollarla belirlenmiş, halkı ne denli temsil edebildiği tartışılır isimlerdir.

Yine eski Yunan'dan gelen demokrasi, dimos; halk zümresi ve kratos; yönetim kelimelelerinin birleşiminden oluşturulmuştur. Halkın iktidar olması ve kendi kendini yönetmesi anlamındadır. Kuşkusuz bu da sadece sandığa atılan bir oyla sınırlı kalmamalıdır. Yılın her günü ve saati halkın yönetim mekanizmaları içinde yer alabileceği bir yapıyla olanaklı duruma getirebilir. Farklı kanallar üzerinden de temsiline çoğullanması, bireyin her aşamada karar alma süreçlerine katılımının koşulları yaratılmalıdır. Buna da aracılık edecek olan dernek, sendika ve benzeri demokratik kitle örgütleridir. Bu açıdan baktığımızda da Türkiye'nin melez demokrasiye sahip olmasının temel nedenlerinden biri olarak toplumun örgütsüzlüğünü görürüz. Gelişmiş bir demokraside ortalama kırk, Türkiye'de ise 800'ün üzerinde kişiye bir dernek düşmektedir. Yarısından fazlası cami yaptırma, spor, hemşehri ve benzeri amaçlı olan 80 bin civarında derneğin de ülke yönetimiyle ilgili genel karar süreçlerine katılımı söz konusu değildir. Çalışan kesimin haklarını koruyacak sendikalar ise ancak %20 oranında örgütlenebilmiştir.

Önümüzdeki genel seçimde de örgütlenme ve hak aramanın baskılandığı, halkın yönetim mekanizmalarının dışında tutulduğu bu koşullarda, sandıktan umut keleşinin çıkacağını bekleme yine hayal dünyasının gerçekleştiremeyecek bir olgusu olmaya devam edecektir. Tüm mevsimlerde vadilerinde rengârenk umut keleşlerinin dolaştığı bir ülkeye kavuşma dileklerimizle.

Alpaslan GÜZELİŞ

EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yrd.