

Seçtik Ama !

İzmir'e seçim nedeni ve AKP bağlantılı ziyaretler sürüyor. Önce, kurucusu olduğu gerekçesiyle her türlü tarafsızlıktan azade Erdoğan geldi. Açılışı geciktirilemeyecek kadar aciliyet kesb eden tesislerin açılış programı söz konusuydu. Aşçısından, danışmanına kadar refakatçiler ve abartılı korumalarıyla, İzmir trafiğini kilitledi. Kocaoğlu'nun makamını Erdoğan'a teslimi sonrası ikramlar Erdoğan'ın saray aşçısından. Aynı gün MHP'nin mitingi olması nedeniyle daha tehlikesiz bir seçenek olan havayolu ile Atatürk Stadi'na nakliye. Açılışlar uzaktan kumanda ile buradan yapılacaktır. Açılacak, aç. Kocaoğlu yine orada. Hem de konuşma yapıyor. 4 milyon İzmirli adına Erdoğan'a ne için olduğunu anlayamadığımız teşekkür. Arkasından ısıklıklar. Binali çıkıyor. Bir şeyler mırıldanıyor. Alkışlar. Erdoğan gidiyor. Böylesi siyasi gaf ve ideolojik yetmezlik sahibi Kocaoğlu bize kalıyor. Uydurma delillerle, bürokratları ile birlikte 400 yılla yargılanan, 80'in altına inmeyen Sayıştay denetçisiyle boğuşan sanki kendisi değil. Bu yaşananlardan hiç mi "İzmir'i istiyorum"

diyen eski Başbakanının sorumluluğu olduğunu düşünmüyor. HDP'li Belediye başkanları hatta Adana'nın MHP'li Belediye Başkanı seçim dönemi gelme, siyaseti yönlendirme derken, İzmir'in seçilmişinden teşekkür. AKP odaklı bu gezileri meşrulaştırarak, seçim sonuçlarının manüplasyonuna katkısı olacağından habersiz mi? Partisinin, hem YSK hem de AYM'ne seçim yasaklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Erdoğan'ı şikayet ettiğini de mi bilmiyor.

Aradan on beş gün geçer bu kez Başbakan Davutoğlu'nun yolu İzmir'e düşer. Yine açılış soslu resmi ziyaret ama aslolan Gündoğdu mitingi. Başbakan olarak devletin olanaklarıyla gelir, İBB'yi ziyaret eder. Hop makam bu kez Davutoğlu'na teslim. İBB ziyareti değil sanki 23 Nisan provası. Koltuğu boş gören oturuyor. Başbakan oradan Konak Tüneli'ne geçer. Projesiz, kaçak ve İzmir'in ulaşım planında yer almayan bu tünel için hukuki bir girişimde bulunmayan, yetki alanı içindeki bu gecekonduyu görmezden gelen Kocaoğlu da açılışta. Davutoğlu İBB karşısındaki Merkez Bankası binasının



da "ayarlanan" başbakanlık ofisinin de açılışını yaparak, Kocaoğlu'nun yeni komşusu oluyor. Odasından böcek çıkınca, "benim saklayacak bir şeyim yok" diyen Kocaoğlu için gözetlenme dönemi başlıyor.

Artık, İBB siyasi ve seçmen odaklı bir çalışma programı ivedilikle hayata geçmelidir. AKP tarafından uzun zaman önce açılmış olan ve gizli & açık yürütülen bu "ele geçirme" planının da bildiklerini kentliyle paylaşmalıdır. Dürüst bir bürokrattan fazlası, yerel bir politik merkez gerekiyor bu kente. Açılan savaşın muhatabı 4 milyon İzmirliyle o zaman birlikte olabilecek bir İBB. Özel İdare yağmasından, Vali ve atanmışların İzmir'e İzmirliye tahakkümüne, rant ve çevre düşmanlarına kadar bütün bir cephede daha güçlü ve geniş siyaset yürüten bir İBB. İzmir'in çoğulcu ve demokrat yapısı, muhafazakârlık, hemşerilik ve "sivil" yapılarca yok edilmeden, aydınlık, özgürlükçü, onurlu insanlarıyla Güzel İzmir'e sahip çıkmanın şimdi tam da sırası. Yetki devri yapmadan!



TMMOB'ye bağlı odaların İzmir Şubelerinin 7 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirecek olan genel seçimler öncesinde Türkiye'ye dair görüş ve önerilerini içeren seçim bildirgesi yayınlandı.

Tüm üyelerimizi ve halkımız, eşit, özgür, demokratik, laik sanayileşen bir Türkiye, planlı, sağlıklı, güvenli bir kentleşme hedefiyle broşürde yer alan görüş ve önerileri çalışma programına yansıtacak, yaşama taşıyacak kararlılıktaki parti ve adaylara destek olmaya çağırıyoruz.

Bildirgeye <http://www.tmmobizmir.org/secim.pdf> adresinden ulaşılabilir.