

Rusya ile yapılan Nükleer anlaşmanın detayları:

- 1- Fiyat açısından sömürü fiyatı 12,75 cent/ kwh (15 yıl alım garantisi var).
- 2- %100 hisseyle kurulacak. Hisse payı hiçbir zaman %51'in altına düşmeyecek. İstenildiğinde ilave arazi verilecek.
- 3- Yabancı personel çalıştırma ve kamulaştırma konusunda kolaylık sağlanacak,
- 4- Rus şirketi vergi vermeyecek,
- 3- 15 yıl alım garantisi var,
- 4- Türkiye'ye sadece % 20 kar verecek,
- 5- 1976 yılında verilen yer lisansı ile kurulacak,
- 6- 25 km güneyinde Ecemiş fay hattı bulunmakta,
- 7- Radyo aktif atıkların uzun vadeli depolama sorumluluğunun kimde olduğun belli değil,
- 8- Rus menşeli kullanılmış nükleer yakıt, Rus federasyonunda yeniden işlenebilir hükmü yer alıyor. (Yasak olan nükleer silah üretimi mümkün)
- 9- Türkiye açısından, kendisi bir ülke olup, sahibi bir başka ülke olan dünyadaki ilk santral.

Akkuyu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci:

Bugün ülkemizde kurulmaya çalışılan Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesine ilişkin, kapsam ve özel format belirleme toplantısının bir kandırmaca amacıyla yapıldığını gördük. Her türlü çevresel etkiyi taahhütlerle geçiştirmeye çalışan mevcut ve zaten sorunlu olan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci, sağlıklı yürütülmektedir. Bu kadar büyük bir yatırım, içi boşaltılmış, alınacak önlemlerin açıklanmadığı bir formaliteye dönüştürülmüştür. Gerçek çevresel etkinin değerlendirilmediği böyle bir ÇED süreci hukuksuzdur. ÇED Yönetmeliği gereği 29 Mart 2012 tarihinde yapılmak istenen göstermelik halkın katılımı toplantısında halk nükleer santral istemediğini açıkça ortaya koymuştur.

Toplantıya katılanların proje hakkındaki görüşlerinin olumsuz olduğunun toplantı divanı tarafından anlaşılması üzerine toplantı bitirilmiştir. Resmi toplantı tutanağında bile bu durum ifade edilmektedir. Toplantıya katılmak isteyen kişiler daha toplantı girişinde fiziksel şiddete ve tacize maruz bırakılmışlardır. Toplantıda bulunanların tamamının nükleer santral istemediklerini bildirdikleri basın yayın organlarında çıkan haberlerde bile açıkça görülmüştür. Halkın katılımı toplantısında halkın görüşü yok sayılmıştır. Halkın görüşünü dikkate almadan ÇED sürecine devam edilmesi hukuksuzluktur. Meşruiyetini yitirmiş, hukuki dayanağı kalmamış, sadece yapılması gerektiği için yapılan bu tür toplantıların bir an önce iptal edilmesi gerektiğini söylüyoruz.

Toplantıya 60'a yakın kamu kurumunu çağırarak bakanlığın yönetmelikte yer almasına rağmen meslek odaları, sendikalar, birlikler, sivil toplum örgütlerinden temsilcileri komisyon toplantısına çağırılmamışlardır. "Bu durum farklı sese tahammül edemeyen iktidarının kendi ileri demokrasisini göstermektedir" Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi hakkında yayımlanan 2012/8 Sayılı Başbakanlık

Genelgesi' nin halkın görüşü ne olursa olsun projenin hayata geçirileceğinin açık göstergesi olduğunu belirterek, genelgedeki "Projenin gecikmeye mahal vermeden zamanında tamamlanabilmesi için, kamu kurum ve kuruluşlarımızca her türlü iş ve işlemler ivedilikle sonuçlandırılacaktır" ifadesi önemlidir.

Daha Kaç Nükleer Santral Kazası Olmalı ki, Nükleer Santrallerden Vazgeçilsin,

Çernobil'in yıldönümünde; kaza sonrası 3 milyon çocuğun, reaktörün üstünün kapatılmasında çalışan 600 bin insanın tedavi görmesi gerektiği, kaza sonrası tiroid kanserine rastlanma olasılığının on kat arttığı, 2,5 milyon hektarı aşkın zengin tarım toprağının kullanılmaz hale geldiği, çöken bağışıklık sistemleri nedeniyle zamanla ölen on binlerce insanı unutmadan, yarın benzer felaketler olmasın diye hatırlamak insan olmanın gerekliliğidir.

NKP çalışmaları devam ediyor,

16 Haziran Cumartesi günü saat 9.30'da Mersin de başlayacak NKP Kongresi programı kapsamında açılış konuşmasının ardından Divan oluşturularak çalışmalar başlayacak. Sonuç Bildirgesi Komisyonu'nun oluşumunun ardından davetli konuşmacılara söz verilecek. Örgütler ve yerel NKP'ler sunumlar yapacaklar, Program kapsamında "Nükleer Karşıtı Mücadelede Nasıl Bir Örgütlülük" konusunun ele alınacağı forum yapılması planlanırken, sonuç bildirgesinin okunması ve düzenlenecek konser etkinliği ile kongre çalışmalarını tamamlayacak.

Yanlara Kanmayacağız,

İnsanlık bu son yüzyılda sağladığı gelişmeler ile umudun hep var olduğunu bizlere göstermiştir. Çare tükenmemiştir. Bugün coğrafyamızda yaşanan savaşların, halkları birbirine düşman edenlerin eşgali bellidir. Kendi zenginliğini arttırmak için enerjiye ihtiyaç duyan uluslararası sermaye ve işbirlikçileri giydiği deli gömleğini halkların ve emekçilerin üzerine geçirmiş, enerji için insanlığı boğazlamaktadır. Ne için üretildiği belli olmayan malları, reklamlarıyla anlaşmalar yaptığı hükümet, bürokratlarıyla yoksul halklara satmakta, temel ihtiyaçları ise alınıp satılır hale getirmektedir. Nükleer santraller ülkemiz için zorunluluk değildir, yıllarca vatandaşımızın sırtından şirketlere para aktarmak için kurulacak olan her anlamda kirli ilişkilerin aracıdır. Bu ülkenin nükleer santrallere ihtiyacı yoktur.

İhtiyacımız, tüketimi değil tasarrufu özendiren, gelir ve kar paylaşımını değil, maliyet bazlı ve gerçek ihtiyaçları karşılamayı amaç edinen, kamu eliyle üretilen ve işletilen bir sistemdir.

Dün dedik, bugün yine diyoruz.**Vazgeçin!**

26 yıl önce gerçekleşen bir kaza, daha geçen yıl bir daha olmaz denilen ama Çernobil ile aynı büyüklükte gerçekleşen Fukuşima ve yarın kim bilir hangi ülke, hangi kıyı, hangi meyve, hangi bulut radyasyona bulanacak?

Vazgeçin,

Uydurma anlaşmalarınızın, göstermelik ÇED toplantılarınızın, paralarınızın, bankalarınızın tek getireceği 300 yıl giremeyecek topraklardır. Sakat doğan çocuklardır.

Vazgeçin,

Bu halk ne ülkemizde ne dünyada nükleer santral istemiyor, insanlık sizlerin olmadığı bir dünyada kendi kullanacağı enerjiyi kendi ihtiyaçları için fazlasıyla üretecektir, buna tek engel sizlersiniz.