

Bayramdan Sonra İçimize Çöken Hüzün

Hâlbuki 2008 'i uğurlamaya ve yeni bir yılı karşılamaya ramak kalmıştı. Aralık başında Sevgili Mehmet'in rahatsızlığına ilişkin belirtilerin artması üzerine anjiyo tetkikleri için ikna edildiğini, hastaneye başvurduğu haberini almıştık.

İlk tetkiklerinden alınan sonuçlardan, durumun ciddi olduğu bilgisi ulaştığında EMO camiası olarak gerilmiş, ameliyatla tıkalı kalp damarlarının değiştirilmesi sonrasında Mehmet'in sağlığına kavuşması ve tekrar aramızda göreceğimiz beklentimizi paylaşır olmuştuk.

Halk deyimidir. Kötü haber tez gelir derler. Ne acıdır bu kez de böyle oldu. 15 Aralık Pazartesi günü TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşımız Emir Birgün'den aldığımız bir mesajla donup kaldık! Mehmet'i kaybetmiştik..

Acımızı kucaklayıp, son görevimizi yerine getirmek için Bursa, Mudanya'da Mehmet'in ailesi ve dostlarıyla ona yakışır bir törenle sonsuzluğa uğurladık.

Sevgili Mehmet; meğer ne çok sevenin varmış! Ülkenin uzak coğrafyalarındaki dostların törene katılmayanlar hala seni anlatmaktalar.. Sen ki; sessiz ve umarsız, öne çıkmak kaygısından arınmış rafine insan. Zaman zaman telefon görüşmelerimizde kelimelerinin çoğunu kaçırdığım, bazen ne anlattığını diğer kelimelerinin üzerinden anlamaya çalıştığım sıcak sesin sahibi.. Özlüyoruz seni...

TMMOB ve EMO'nun sürdürdüğü mesleki ve toplumsal mücadelenin daima içinde; kararlı, inançlı bir duruşla yer alan Mehmet, EMO Bursa Şubemizin odamıza kazandırdığı ELECO başta olmak üzere, Elektrik Tesisleri Topraklamalar Yönetmeliği, Yıldırımından Korunma Yönetmeliği, Proje Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği gibi daha sayamadığım birçok çalışmanın mutfağında yer alarak unutulmaz katkılar sunmuştur.

Mehmet Şen içimizden biriydi. Kumaşı pırlı pırlı, Oda kumaşiydi. Sıkıntılar ve zaman zaman bunalımlarıyla boğuştuğu anlarında nadiren de olsa aramızdaki güven duygusuna sığınarak dertleşirdik. Son birkaç yıldan bu yana çok bunaldığını, yönetsel anlayıştan kaynaklanan yaklaşımlardan ötürü odadaki görevinden ayrılma noktasına kadar geldiğini aktardığında, bana düşen moral vermek, aktardığı sorunların ardında bir art niyet olduğunu düşünmediğimi söyleyerek onu rahatlatmaya çalışmaktan öte bir katkı da olmamıştı.

Bu bana insan olarak iç dökmeye neden zaman ayıramadığımızı, buna duyulan gereksinimin kavranabilmesi için dostlarımızı yitirmemiz mi gerektiğini düşündüğümü itiraf etmeliyim.

Mehmet Şen'le ne yazık ki çok fazla birlikte zaman geçirme fırsat ve olanağım olmadı. Buna rağmen aramızdaki dostluk ve arkadaşlık bağlarının bu kadar sıcak olmasının tek bir açıklaması olabilir. Mehmet Şen'in sıcak, çalışkan ve insani yanı.

Bu satırlarla onu sonsuzluğa yeni uğurlamış olan arkadaşları olarak, yüzündeki gülümsemesiyle, çalışkanlığı, üretkenliğiyle daima hatırlayacağız.

Dostların, mücadele arkadaşların olarak yüreklerimizdeki gömütlüğe yatacağın. Emeğinle, özverinle ve dostluğa açık insani değerlerinle sahip çıktığın meslek örgütün EMO seni daima mücadelesinde yaşatacak. Adınla, mücadelele, duruşunla yarattığın herşeyin önünde saygı ile eğiliyorum.

Arkadaşın, meslektaşın ve dostun.

Musa ÇEÇEN
EMO Yönetim Kurulu Başkanı

Arkadaşımız, Dostumuz, Meslektaşımız, Müdürümüz..

Sanki bir yaprak dökümü idi 2008 benim için. Önce Babam sonra Mehmet Şen. İkisi de karıştı ağaçtan düşen kurumuş sonbahar yaprakları arasına.

Hani demiş ya birisi "Her ölüm erken ölümdür" diye insanın inanası gelmiyor, belki de konduramıyoruz kendimize çok yakınımızdakilere ölümü.

Geçirdiğimiz her günün, her dakikanın ne kadar önemli, aldığımız her nefesin ne kadar anlamlı olduğunu ancak kaybedince anlıyoruz. Zaten öyle değil midir kaybedilince anlaşılmaz mı değerler?

Meslektaşımız Mehmet ŞEN, Odamızda yıllardır meslektaş ve meslek onuru için çalışan, çıkarılan bir çok kanun ve yönetmelikte alın teri, göz nuru, emeği olan bir amatör profesyoneldi O;

Arkadaşımız Mehmet ŞEN, Ne zaman bir arkadaşımızın başı sıkışsa, bir problemi olsa, bir şey öğrenmek istese herkes onun çok hızlı konuştuğunu, anlayamadıklarını söyler ama yinede önce Oda da Mehmet'i arar onunla çözmeye çalışırdı. Ondan bilgi almaya çalışırdı, hepimizin arkadaşı idi O;

Dostumuzdu Mehmet ŞEN, Belki de birçoğumuzun oda dışında da imdadına, yardımına koşan, elinden geleni yapmaya çalışan, acı ve tatlı günlerimizde bizimle birlikte olan iyi bir dosttu O;

Müdürümüzdü Mehmet ŞEN, Bizlerin bulunamadığı, olamadığı her yerde bizim yokluğumuz hissettirmez bize destek olurdu. Tüm çalışma arkadaşlarını çok sever hatta onların işlerini kendisi yapmaya çalışırdı. Zaten aramızda çıkan tartışmalarda, işleri delege etmemesinden, kendisini çok yordüğundan dolayı çıkar, ama en sonunda yine ben hallederim der ve bir şekilde hallederdi.

Yanlış yapmak, yaşamda seyirci değil oyuncu olduğumuzun bir göstergesidir. Sevgili Mehmet de bu yaşamda bir oyuncu idi, bizler de. Hastanede geçirdiğimiz kısa zaman dilimlerinde de yine oda ile ilgili şeyleri bana söylemeye çalıştı ve kendi adı ile özdeşleşen ELECO 2009'dan bahsetti. Elinden bırakmadığı sigaranın dumanı kadar değil ama dumanlı idi kafası yine. Zeytin bahçesinden, küçük kedisinden ve arılarından bahsetti. Hastanenin 1. katındaki pastanede çay içerken "Hayat çok kısa başkan bak babanı gördün genç yaşta gitti kalpten saat 4 dedi mi bırakacaksın çalışmayı, kapatacağın telefonu, stres'ten kurtaracaksın kendini yoksa bu işlerin sonu boş" diyerek bana mı yoksa kendisine mi bir şeyler anlatmak istiyordu? Anlamamıştım. Ama şimdi gayet iyi anladım onu.

Mücadelen mücadelemizdir kaldığın yerden devam edeceğiz sevgili Mehmet.

Erdal AKTUĞ
EMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı