

BİR ŞAFAK VAKTİ KARANLIĞIN KENARINDAN...

...
**YÜRÜMEK;
DOST OMUZBAŞLARINI
OMUZLARININ YANINDA
DUYUP,
KELLENİ ORTA YERE
YÜREĞİNİ YUMRUKLARININ
İÇİNE KOYUP
YÜRÜMEK!.. ***

Yürümek deyince çekip gitmek, yığınlık yemek, küsmek değil; daha güzel, daha yaşanılır, başka bir dünya ve Türkiye mücadelesindeki adımlarımız anlaşılın isteriz. Malum, beğenmediklerine kapıyı gösterenler, çek git diyenler var. Kaygı duyulması gereken, ülkemizde dine dayalı bir yönetim biçiminin egemen olması değil, totaliter bir yönetim tarzının egemen olmasıdır aslında. Nasıl "benim memurum işini bilir" sözleri ve köşe dönmeçi toplum yaratma hevesleri 20-25 yıl sonra sonuç vermeye başlıyorsa, bugün ekilen ötekileştirme tohumlarının da, gelecekte daha hoşgörüsüz, agresif davranışların olağan sayıldığı ve kanıksandığı bir yaşam biçimine yol açma tehlikesinin, şimdiden (çok geç olmadan) değerlendirilmesi gerekmektedir.

İki ay sonra yeni sayıyı sizlere zamanında ulaştırabilmenin kıvancındayız. Geçtiğimiz iki ay, yaz mevsimi olmasına karşın ülke gündemindeki seçimler, Cumhurbaşkanlığı, elektrik kesintileri, susuzluk

Elektrik Elektronik Mühendisi Ramazan PEKTAŞ
EMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
ramazan.pektas@emo.org.tr

gibi tartışmaların yoğun olarak yer aldığı bir süreç oldu. 80'li yıllarda kimilerince marifetmiş gibi sunulan apolitikleştirme politikalarının sonuçlarının yaşanmaya başladığı günümüzde, ülke geleceğinin belirlendiği seçimler yapıldı. Her siyasi partinin ayrı telden çaldığı, sağılar diyalogu şeklinde geçen, politikaların değil sığ atışmaların sonucunda halk tercihini yaptı. Basını büyük ölçüde ele geçirenler istediklerini aldı. Bu süreçte EMO Ankara Şubesi olarak görüşümüzü kamuoyuna bir basın açıklaması ile duyurduk.

Elektriksizlik ve Susuzluk

Elektriksizliğin ve susuzluğun üst noktaya çıktığı günlerde belli sesler bildik cümleleri gene sıklıkla tekrarladı; enerjimizin yetmediği, kamunun bu işlere kaynak ayıramadığı, özelleştirmenin bu nedenle şart olduğu, nükleer santrallerin zorunluluk olduğu, kuraklık nedeniyle barajların boşaldığı, suların çekildiği... Ancak burada gözden kaçırılmaya çalışılan noktalardan bazıları da gören gözler için bir kez daha ortaya döküldü. Şöyle ki; birkaç yüz milyon dolarlık zorunlu işler, revizyonlar ve bakımlar için kaynağı olmadığı söylenen kamu, milyar dolarlık nükleer macerasına zorla sokulmak

isteniyor. İşte tam o zaman kamu birden milyar dolarlara hazine garantisi vermeye zorlanıyor ama birkaç yüz milyon dolarlık baca filtreleme, rüzgâr santrallerinin bulunduğu bölgelere yapılacak iletim hatları, daha verimli işletme için yapılması gereken teknolojik dönüşümler veya bakımlar söz konusu olunca bu kaynaklar aynen suyumuz gibi aniden ortadan kayboluyor. "Görünmeyen eller"(!) herhalde...

Küresel ısınma sadece Ankara'yı etkiledi. Su deyince; geçtiğimiz iki ay içinde önemli gündem maddelerinden birini oluşturan ve uzun süre daha gündemi meşgul edececeğiz benzen su(suzluk) konusunda kamuoyunun genellikle yanlış(ş) bilgilendirildiğine tanık olduk. Yıllardır altyapı konusunda adım atmayan yerel yönetim, bütün dünyanın geçtiğimiz yıldan beri gündeminde olan yağış azalmasına karşı kulaklarını tıkamış ve gerekli yatırımları yapmamıştı. Barajların dibi görününce de alelacele Kızılırmak suyuna yönelmiş, bu zehirli suyu Ankaralı'ya içirmekten çekinmeden şeffaf olmayan ihaleler yapmış ve 125 km mesafeden su getirmeye girişmiştir. 20-30 yıllık master planları elinin tersiyle bir kenara itenlerin, Kızılırmak'ın projelendirme ve ihale

aşamasını gürültüye getirerek neler yaptıkları bir gün mutlaka ortaya çıkacaktır.

Gerede/Işıklı projesini yıllardır engelleyen, bu konuda her türlü spekülasyonu yayanlar, başkenti 10 gün susuz bırakmanın hesabını vermek yerine TV kanallarını dolaşarak gerçekleri kamuoyundan saklamaya çaba harcamışlardır. Eski ve yetersiz şebekede suyun %50'sini kaybedenlerin önce bunun açıklamasını yapmalarını beklerdik. Niye bugüne kadar bu konuda adım atılmadığını, peşin ödediğimiz su paralarının nerelere harcandığını bilmek isterdik. 70 günlük su kaldı diyenlerin kesintiler başlayınca 200 gün yetecek suyumuz var demelerindeki niyetleri öğrenmek isterdik. Susuzluk tartışmalarının bidon ve depo imalatçılarına önemli bir gelir sağladığını artık sağır sultan bile duydu. Basından izleyebildiğimiz kadarıyla, Ağustos ortasından sonra bu konudaki nöbeti İstanbul yerel yönetimi tarafından devralınmış durumdadır.

ŞUBE'DE YAPTIKLARIMIZ

Artık gelenekselleşen Yaz Okulu'nu, bu yıl da Temmuz ve Ağustos aylarında iki grup halinde gerçekleştirdik. Üyelerimizin 7-14 yaşları arasındaki çocukları, kütüphane gezileri, müze gezileri, piknik, atölyeler ile dolu dolu vakit geçirdiler. Küçüklerimiz yaz okulunda hem eğlendiler hem de öğrendiler.

15 yıl önce kaybettiğimiz 11. dönem Yönetim Kurulu Üyemiz, sevgili dostumuz Cihan Kayıket'in mücadelesini bu yıl Ortadoğu ve Enerji Savaşları Paneli ile sürdürürken, aramızdan ayrıldığı gün olan 29 Temmuz'da mezan başındaydık.

Rutin aylık danışma kurulu toplantılarımız ve 3 ayda bir yaptığımız şube koordinasyon toplantımız da bu dönem

içinde zamanında yapıldı. Koordinasyon toplantımızı, Akşehir'de gerçekleştirerek hem bu temsilciliğimizi ziyaret etmiş hem de kurumaya yüz tutmuş, Nasrettin Hoca'nın zeki esprilerine ilham veren Akşehir Gölü'nü (çölünü) yerinde görmüş olduk. Aynı manzarayı Kırşehir'de bulunan Seyfe Gölü'nde de ne yazık ki gördük. Küresel ısınmanın insan eliyle yaratılan (yapay) en büyük felaket olduğunu üzülerek gözlemledik. Sanırz terminolojimize doğal afet kavramının yanı sıra **yapay afet** kavramı da girecektir. Bu gözlemi, 3 Ağustos günü Kırşehir Temsilciliğimizin açılışı için gittiğimizde yaptık. Kırşehir'de EMO Temsilciliğinin bir hizmet binasına sahip olma sevinci Seyfe Gölü'nün içler acısı durumu karşısında ne yazık ki tam anlamıyla yaşanamadı.



Geçen yıl Sinop'ta kaybettiğimiz Öner, Soner ve Güneş'i TMMOB ve bağlı odalardaki dostlarımızla birlikte anarak onları unutmadığımızı gösterdik. Tıpkı 11 Temmuz'da Teoman ÖZTÜRK'ü unutmadığımız gibi.

27-30 Eylül tarihleri arasında Bilkent Üniversitesi'nde ve 14-18 Kasım tarihleri arasında Eskişehir'de yapılacak UYMS'07 ve 12. Ulusal Kongre çalışmalarını aksatmadan sürdürdük.

Gerek 22 Temmuz Hızlı Tren Kazası gerekse Ankara'da Susuzluk konularında yaptığımız açıklamalar yazılı basın, görsel basın ve internet

sitelerinde oldukça yaygın olarak yer aldı. Bunun yanı sıra Şubemizin elektriksizlik ve susuzluk konularında, enerji darboğazı gibi konulardaki görüşlerini kamuoyuna aktardık.

Bu yıl da geçen yıl olduğu gibi, Linux'un doğum gününü kutlayarak, bu kutlamanın gelenekselleşmesi doğrultusunda adım attık. Gelecek dönemlerde de bu yaş günü kutlamalarının sürdürülmesi EMO Ankara Şubesi kurumsal kimliği ile başarılabilecektir inancındayız.

Bu dönem, ikinci kez şubemiz üyelerine şube iradesi dışında gönderilen ve üyelerimizle kurduğumuz iyi ilişkileri zedeleyebileceğini düşündüğümüz e-posta mesajında ifade edilen konulara üyelerimiz tarafından itibar edilmediğini gözlemledik. Bu konuda, şubemizce aynı kanal kullanılarak polemik yaratılmamıştır. Ancak söz konusu mesajda ifade edilen konuların Mart ayında yapılan Genel Üye Toplantısı sırasında tartışıldığını, zaten bu konuların tartışılabilmesi için Genel Üye Toplantısının düzenlendiğini ve tartışma yerinin e-posta değil toplantı salonu olduğunun üyelerimiz tarafından kabul edildiğini gözlemlediğimizi belirtmekle yetinelim.

Bütün üyelerimizi, üyesiyle daha güçlü bir EMO mücadelesinde, Eylül ayında yapılacak Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumunda ve Şubemiz tarafından gerçekleştirilen etkinliklerde yanı başımızda görmek dileğiyle...

...
**YÜRÜMEK;
YOLUNDA PUSUYA
YATTIKLARINI,
ARKADAN ÇELME ATTIKLARINI
BİLEREK
YÜRÜMEK... ***

* NAZIM HİKMET RAN