

# Özgür Yazılım Köşesi

Hazırlayan: İ. İzlem GÖZÜKELEŞ

## Kabus Şimdilik Sona Erdi!

Avrupa Parlamentosu (AP), Yazılım Patentlerini bir kez daha reddetti; hem de 648'e karşı 14 gibi ezici bir çoğunlukla. Yazılım Patentleri, büyük bilişim firmaları ile özgür yazılım dünyasını karşı karşıya getirmiş; her iki taraf da Avrupa çapında yoğun lobi ve propaganda faaliyetleri yürütmüştü. Parlemtentonun bu kararı Özgür Yazılım dünyasında sevinçle karşılandı.

## Ancak Richard Stallman, Özgür Yazılım dünyasını uyarıyor:

Zaman, gevşeme ve kutlama zamanı değildir; patent karşıtı hareket bir sonraki saldırıya hazırlıklı olmalı.

Eğer AP yazılımın patentlenebilirliğini sağlayan önergeyi kabul etseydi bu patent savaşının sonu olacaktı.

Fakat Stallman'ın Guardian'da belirttiği gibi Avrupa Parlamento'sundaki oylama sadece geçici bir süre nefes almamızı sağlayacak; ama kimsenin şüphesi olmasın, yazılım patentleri taraftarları yeniden karşımıza çıkacak. Bir diğer deyişle, patent taraftarları henüz kesin yenilgiye uğratılmadı, sadece geri püskürtüldüler. Tekrar ne zaman saldırıya geçecekleri belli olmaz, ama bir dahaki sefere yıllarca alışlagelene metodlarından farklı şeyler deneyecekler. Dolayısıyla patent karşıtları için kazanılan sadece zaman.

Stallman, yazısında Avrupa Birliği'nin anti-demokratik yapısına da değinmeden geçmiyor. Uzun yıllar süren mücadelenin gösterdiği, sistemde kararların bürokratlara alındığı ve halkın bu kararları tersine çeviremediği. Stallman'ın buna karşı önerisi seçimsiz işbaşına gelen ve iş dünyasının kontrolü altında olan Avrupa Komisyonu'nun AB önergelerinde hiçbir rol üstlenmemesi ve bu işin halk tarafından seçilen Avrupa Parlamentosu'na verilmesi.

Ayrıntılı Bilgi için: <http://www.guardian.co.uk/online/comment/story/0,12449,1540984,00.html>

## Debian GNU/Linux 3.1: sarge

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Özgür Yazılım

ve Linux Şenliği'nin panellerinden biri de Debian'a ayrılmıştı. Paneldeki konuşmacılardan ikisi Debian GNU/Linux kullanıcılarının yakından tanıdığı Recai Oktaş ve Serdar Aytekin'di. Üçüncü konuşmacıyı ise yalnız Debian'lılar değil, mizah dünyasını yakından takip edenler de tanıyordu: Selçuk Erdem.

Bir dinleyici kod adı Sarge olan Debian GNU/Linux 3.1'in kararlı sürümünün ne zaman çıkacağını ve gecikmenin nedenlerini sordu. Recai Oktaş Debian süreçleri hakkında ayrıntılı bir bilgi verdi. Sonra Selçuk Erdem söz aldı. Böylesine daha çok teknik içerikli bir konuda Selçuk Erdem'in söz alması ilginçti. Ancak yanıtı, GNU/Linux'u salt teknik bir olguya indirgeyenler için iyi bir dersti. Sarge'in gecikmesine bir bakıma sevindiğini söyledi. Çünkü Debian çeşitli testlerden geçiyordu; daha iyi, daha kaliteli bir işletim sistemi için bekleniliyordu. Selçuk Erdem, bir sanatçı olarak, zaman baskısıyla yapılan işlerde kaliteden ödün vermek gerektiğinin farkındaydı; yazılım geliştirenlerin de farkında olduğu gibi. Piyasa baskısının olmayışı sanatçı (yazılımcı) ve ürün arasındaki ilişkiyi de farklılaştırıyordu. Özgür Yazılım/Açık Kaynak Kod her ne kadar kapitalizm içinde varolsa da, birey ve emeğinin nesneleşmesi olan ürünü arasındaki ilişki farklı kuruluyor.

Bu bağlamda Debian, diğer GNU/Linux dağıtımlarının yanında bir adım öne çıkıyor:

"Debian GNU/Linux, dünyanın dört bir yanındaki sayıları bini aşkın gönüllü tarafından Internet üzerinde yardımlaşarak geliştirilen özgür bir işletim sistemidir. Özgür Yazılıma adanmışlığı, kâr amacı gütmeyen tabiatı ve açık geliştirme modeli Debian'ı diğer GNU/Linux dağıtımlarına nispetle benzersiz yapmaktadır."

Ve 6 Haziran'da yeni sürümü çıkan kod adı Sarge olan Debian GNU/Linux 3.1 duyurusunda da şöyle denmektedir:

"Gönüllük esasına dayalı olması, Debian Sosyal Sözleşmesine bağlılığı ve mümkün olan en iyi işletim sistemini sunma gayreti, Debian projesinin en güçlü yönlerini oluşturmaktadır.

Debian 3.1 bu yönde atılmış bir diğer önemli adımdır."

\*\*\*

GNU/Linux'un genellikle kullanıcı dostu olmadığı iddia edilir. Slackware ve Gentoo gibi GNU/Linux dağıtımlarının dostlarını seçtikleri, yalnızca bilgisayardan anlayan ve onla uğraşmayı seven dostlardan hoşlandıkları bir bakıma doğrudur. Ama Debian GNU/Linux dostlarını seçmez, herkese dost canlısı davranır. Dost canlısı olmakla övünen malum işletim sistemi gibi sürekli kitlenmez, periyodik formatlar istemez :).

Türkiye'de de geniş bir kullanıcı çevresi olan Debian GNU/Linux'u bir deneyin, vazgeçemeyeceksiniz.

## Flaş...Flaş...Flaş

Internet öküzün boynuzu üzerinde dönüyor:



## Kompo Teorisi: Derin GNU/Linux

GNU/Linux ile Türk Mizah dünyası arasında derin bir ilişki var.

GNU'nun simgesi Öküz.

Linux'un simgesi Penguen.

Öküz eski bir mizah dergisi, penguen yeni...

Acaba sadece rastlantı mı? Hayır!

Selçuk Erdem'in de GNU/Linux kullanıcısı olması ile bu derin ilişki deşifre oldu.

Türk Mizah dünyası ve GNU/Linux arasındaki bu işbirliği dünyamızın ciddiyetini tehdit ediyor; dünyamızla dalga geçiyorlar.

Yetkililere duyurulur.