

başyazı...

BARIŞ, SAĞDUYU VE HOŞGÖRÜDEN YANA, EŞİTLİKÇİ VE ÖZGÜRLÜKÇÜ BİR ANLAYIŞ HER ZAMAN VAR OLACAK

Duygu TOKMAK PITIR

Elektrik Mühendisi
EMO Ankara Şubesi 21. Dönem Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
duygu.tokmak@emo.org.tr

Her sene Mart ayının gelişi birçok konuyu akla getirir: Baharın gelişi, bunun müjdecisi kutlamalar, Nevruz, Hidrellez, Tıp Bayramı, Dünya Tiyatro Günü, Dünya Su Günü, Dünya Kadınlar Günü... Dahası da var ama ilk akla gelenler bile Mart'ı muhtemelen en şenlikli ay yapmaya yeter. Önemli günler, bayramlar ve şenlikler bize işeyleri hatırlatmak içindir, onları kutlamak kadar. Yani hafızamızı en çok çalıştırdığımız ayın içindeyiz.

Peki hafızamız bize neler diyor? Diyor ki en aldatıcı aydayız, ilk cemreler düştü derken tekrar karla karşılaşabiliriz. Bazen Dünya Kadınlar Günü'nde bir kadın üç-altı-dokuz yerinden bıçaklanır veya kutlama yapmak istediğinde, polislin veya taraftarın saldırısına maruz kalır. Bazen Tıp Bayramı'nda bir sağlık çalışanı bir hasta yakını tarafından saldırıya uğrar. Bazen Dünya Tiyatro Günü'ne tiyatro sahnelerinin satılması fikrini sindiremeyerek girersiniz. Bazen de Dünya Su Günü'nü, ülkedeki suları en iyi kârla satarak ülkesine ne büyük fayda sağladığına inanan yetkililerle ve bu yetkililere canı gönülden destek veren bir kısım insanla paylaştığınızın şaşar kalırsınız.

8 Mart bu yıla belki bir kadının ölümüyle damgasını vurdu. Fakat zaten tam da bu sebeplerden sesini yükseltmeye başlayan kadınlar daha da çoğalarak yola devam ettiler. Her sene olduğu gibi talepleriyle meydanlarda yer aldılar. Sadece meydanlarda değil elbette birçok platformda 8 Mart'la ilgili birçok program yer aldı. Evde, işyerinde, sokakta, medyada... Zaman zaman kutlama havasında, zaman zaman da kadın-erkek eşitsizliğinin istenmeyen sonuçlarının hatırlatılmasıyla. Bu sene yine olması gerekenin çok uzağında olmakla beraber, şiddete yönelik yasalarda bazı değişiklikler yapılması gibi olumlu gelişmeler var. Tabi yandaş medyanın bol bol bahsettiği "şu kadar kadına koruma sağlandı, ne de çok kadın korundu" haberlerine uzak bir gerçeklik var. Geçen 8 Mart'tan bu yana "şiddet,

ölüm, taciz ve tecavüz azaldı, istihdamda kadınlar erkeklerle eşit şartlara kavuştu, kadın mühendislerin sayısı erkek mühendislerle çok yaklaştı" diyemiyoruz. Bilakis, kadınların erkeklerle eşit olmadığını savunan bir anlayışla yönetildiğimiz için hep başka türlü kadın politikalarıyla karşılaşılıyor.

Kadın ajandasında son bir yıla damgasını vuran olaylara bakalım. Tüm toplum yapısına yönelik bir değişimi hedefleyen, fakat en başta da kadınları etkileyecek olan 4+4+4 eğitim sistemini ele alalım. Çocukluk-ergenlik-gençlik yaş aralığının değişmesi mi, 5 yaşında okul sorumluluğu mu, eğitimin uzaktan yapılabileceği mi, hele ki böyle bir sistem değişikliğinin yangından mal kaçırır gibi kabul edilmesi mi, neresinden ele alınırsa el kalır bir mesele. Kadınlar açısından ise, ilk 4 yılın bitiminde çocukların örgün eğitim yerine açık öğretim yapabileceği şeklindeki düzenleme bir soru işareti doğurdu. Açık öğretim yapılmasının özellikle kız çocuklarına yönelik bir düzenleme olduğu ve çocuk gelin sayısında artış olacağı kaygısı dile getirildi. Fakat düzenleme sadece açık öğretimin ikinci 4 yılın sonrası yapılması olarak, yani 9-10 yaş yerine 13-14 yaş olarak değiştirildi. Vakit kaybetmeden sistem uygulanmaya başlandı. Ve ilk veriler; 136 bin 115 çocuğun okulu bıraktığı haberini okuduk! Daha ilk etkiler görülüyor ve ilerisi için endişelenmemek mümkün değil.

Geçen senenin bir başka vakası; bir RTE vecizesi olarak başlayan ve etkisini bugünlere kadar sürdüren Kürtaj Yasa Tasarısı'na ne demeli? Kürtajı cinayetle eş tutan Başbakanımıza anında destek geldi, bir yasa tasarısı hazırlığı başladı. Kadının bedenine de hüküm sürmek amacıyla, zaten çocuk sayısı zikriyle başlayan baskı, çocuk doğurma kararına hatta nasıl olacağına varana kadar devam etti. Tecavüz mağduru kadın hamile kalırsa, devletin bu çocuğa bakacağı bile söylendi. Tabi ki birçok kesimden tepkiler geldi. Kadınlar ayaklandı, imzalar toplandı, çeşitli eylemlilikler gerçekleştirdi.

Kadınlar 'Benim bedenim, benim kararım' dedi. Sonuçta bu mücadele ile yasa taslağının geri çekilmesi sağlandı. Fakat son günlerde gündemde yine Üreme Sağlığı Yasa Tasarısı var. Öyle ya, yaptım-olmadı diyemeyeceklerine göre? Tasarıda isteğe bağlı kürtaj süresi aynı, 10 hafta olarak kalırken, hem kürtaj yapmak isteyen kadın, hem de hekim üzerinde daha caydırıcı olması hedeflenen bazı maddeler mevcut.

Hayatın diğer alanlarında da kadınlarla ilgili ilginç haberler almaya devam ettik. THY'de hosteslerin kıyafetlerini inceledik, TRT'deki kadın konukların giyimine müdahaleye rastladık. Hapiste takke takıp, sakal bıraktığı için iyi hal indirimi alan tecavüzcü bile gördük.

Mühendislerin gündemine bakarsak; Mart ayı başında Şubemizde bir Genel Üye Toplantısı gerçekleştirildi. Her dönem, geçtiğimiz bir yılda yapılan çalışmaların bir değerlendirmesi yapılarak hem de önümüzdeki yapılacak işlere dair fikir alışverişinin gerçekleştiği bu toplantıda, Oda yapısındaki büyük değişimler özel bir yer aldı. Meslek Odalarına dair önce TMMOB Yasası'nda yapılmak istenen değişikliklerle, ülkenin mühendislik-mimarlık-şehir plancılığı ilkelerini insan-doğa-bilim üzerine kurgulayan, bu uğurda hukuki ve siyasi yollarla ülke kaynakları ve hizmetlerinin rant ve talan amacıyla sömürülmemesi için çalışmalar yapan TMMOB'nin yapısını tamamen değiştirilmeye çalışıldı. Şimdilik bu değişikliklerin rafa kaldırılması gündeme gelmesine rağmen, halen bütün hızıyla süren kent ve enerji kaynaklarına yönelik yasalar, genelgeler, yönetmelikler ve kamu kurumlarındaki değişiklikler bu konudaki anlayışın değişmediğini, aynı zamanda meslek odalarımızın bu konudaki mücadelesine ket vurmak için devam edildiğini gösteriyor. Kentsel dönüşüm, 2B yasası, otoyol geçişlerinin özelleşmesi, Enerji Bakanlığı'na bağlı kurumlarında yapısal değişiklikler derken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bir dizi yönetmeliğiyle karşılaştık. Yapı sektöründe sicil durum belgesinin Meslek Odalarınca düzenlenmesi kaldırılarak Oda-üye ilişkilerinin zayıflatılması hedefine, yapı denetimde de Meslek Odalarının konumunu asgari düzeye indirmek eklendi. Genel Üye Toplantısı'nda "Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" başta olmak üzere bu

yönetmeliklerin ayrıntılı değerlendirmeleri yapıldı.

TMMOB'de son dönemde gerçekleştirilen en önemli çalışmalardan biri de SGK ile yapılan protokol. Bu protokolle beraber ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plâncılarına SGK primleri gerçek ücretten ya da en azından belirlenen mühendislik-mimarlık asgari ücretinden yatırılacak. Elbette bu protokol sadece ilk adım. Bu konuda hem üyelere, hem Odalara ve tabii hem de SGK'ya büyük görev düşüyor. Uygulama aşamasında ne gibi durumlarla karşılaşılacağı, hukuki yönden neler yapılabileceği gibi konularda bilgilendirme çalışmaları yapılarak bu sürecin sağlıklı işlemesi hedeflerimiz arasında.

Şubemizde devam eden eğitim, teknik gezi, firma sunumu ve fuar gezilerinin yanı sıra yapılacak etkinliklerimizin hazırlıkları da devam ediyor. EMO-Genç'lere yönelik Haziran ayında artık gelenekselleşen Bitirme Projeleri Sergisi ve İlk Bildiriler Konferansı gerçekleşecek. Öğrenimi devam ederken aklındaki fikirleri uygulamaya geçiren ve bunları meslektaşlarıyla paylaşmak isteyen gençleri sergiye davet ediyoruz. Genç araştırmacılarımızı, bilimsel çalışmaların bu dönemdeki önemini bilincinde olarak, mesleğe dair akademik çalışmalarını sunacakları yeni bir alan olan İlk Bildiriler Konferansı'nda görmeyi bekliyoruz. Tüm meslektaşlarımızı belki de Meslek Odamızın en önemli işlevlerinden biri olan meslek alanlarına dair doğrudan etki eden Hizmet Üretimi ve Örgütlenme Çalışmaları'na bekliyoruz. Meslek alanlarımızın belirlenmesi, meslek alanı ve meslektaş haklarının korunmasına dair fikirlerimizi paylaşacağımız bu çalışmaları Eylül ayı içinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ekim ayı içerisinde yine önceki yıllardan hatırlayacağımız Elektrik-Elektronik Mühendisliği Günleri yapılacak. Bu sene de Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanını bilimsel, akademik, hizmet, meslek alanı, enerji politikaları, eğitim gibi birçok yönüyle ele alacağız.

Önümüzde yapılacaklar çok, hatırlayacaklarımız da çok. Neyse ki biliyoruz ki bazen değil her zaman barış, sağduyu ve hoşgöründen yana, eşitlikçi ve özgürlükçü bir anlayış da var olacak ve bazen olanlara karşı her zaman mücadele verecek.