

Önce Osmanlı, Sonra Osmanlıca

Elk. Müh. Mehmet Güzel
mehmet.guzel@emo.org.tr

Uzun zamandır "Yeni Türkiye" olarak dillendirilen muhafazakâr politikalar özündeki ümmetçi ve fetihçi manevra alanını artırarak yeni bir aşamaya geldi. Zorunlu Kur'an kurslarından, kızlı erkekliye, kürtajdandan, kadının eşitsizliğine ve her daim fitrata kadar yaşama müdahalelerin son halkası, zorunlu Osmanlıca. Emir, hemen yandaş "gazeteciler" tarafından görev kabul edilerek meşrulaştırılırken, bilim insanları, mezar taşı okumaya yarayacak bu sözüm ona dilin yaşamda karşılığı olmadığını anlatmaya çalışıyorlar. Milli Eğitim Şurası'nda legal hale getirilen, istesek de istemesek de öğrenilecek Osmanlıca.

Osmanlıca boşuna seçilmedi elbette. Yeni Türkiye'yi kazıyınca ardından çıkacak Yeni Osmanlı'nın Osmanlıcası. Sıfır sorundan, değerli yalnızlığa dönüşen ama hiçbir zaman terk edilmeyen yayılmacı politikanın güç üzerinden yeniden üretimi.

O halde biraz tarihe gidelim ve bakalım bu gücün "kudretine": 622 yı-

lık bir zaman diliminde ortalama her 14 yılda bir, vezir-i azam (günümüzün Başbakanı) idam ederek toplam 44 vezirinin idamını sığdırmış bu süreye. 36 padişahın 13'ü zorla tahttan indirilmiş, IV. Mustafa, Genç Osman, Sultan İbrahim, III. Selim hükümdarken öldürülmüş, kardeş katliamı Nizam-ı Alem adına bir ferman ile yasallaşmış. Değil halkın, padişahların, şehzadelerin vezirlerin yaşam güvencesinin olmadığı, hırs entrika ve mutlak saltanat içeri-sindeki bir Osmanlı'dır konuşulan.

İşte bu nedendir ki yeni nesil ecdadını öğrenmelidir. Ama Osmanlıca'ya sıkıştırılmadan. At sırtında fetih ya da işgalle, o topraklarda emekle yaratılan değerlerin, gasp edildiği (öyle ağaç dalına falan para bırakmadan) ürünlerin yağmalandığı daha önemlisi insanlara el konulduğu, ailelerin parçalandığı ve kimliklerin yok edildiği bir geçmişi öğrenmelidir. Akıl sağlığı yerinde olmayan

Sultan İbrahim'in defalarca tahta çıkarıldığını, dizilerin şimdiki kahramanı Kanuni'nin iki oğlunu, altı erkek torununu ve yeğenlerini öldürdüğünü öğrenmelidir. Köleleri ve cariyelerle birlikte haremleri de.

Bugün, geçmişte kalan imparatorluk hayallerinden ve emperyalizminden zımnı olurlu bölgesel liderlik rüyasından uyanmak herkesin eşit ve özgür yaşayacağı dünyada, önce komşularımıza, mezhep ve etnik köken ayırımı yapmadan sarılma zamanıdır.

Kaynak : Aydın Tonga

