

## FALCININ KRİSTAL KÜRESİ

Sektörümüzdeki çarpıklıklara göz attığımızda aşağıdaki konular dikkat çekiyor.

- Rüzgar başta olmak üzere alternatif enerji kaynaklarının kullanımı karlı hale gelmiş olmasına karşın yatırımcılara izin verilmemektedir.
- Önceden kojenerasyon tesisi kurmuş firmalar düşük maliyetlerle üretim yaparlarken bugün aynı yatırımı yapmak isteyenlere izin verilmemekte, onların haksız rekabete uğramalarına neden olunmaktadır.
- Kojenerasyon tesislerine sahip işletmelerin enerji fazlasını satın almaktan, hatta mahsuplaşma yapmaktan vazgeçilmiş, bu firmaların da hesapları alt üst edilmiştir.
- Aniden yeni bir tarife sistemine geçilmiş, 150 kws/ay üzerinde tüketim yapılması teşvik edilerek elektronik sayaç talebinin önü kesilmiş, bu sayaçları üretmek için yatırım yapmış olan firmalara zarar verilmiş, elektronik sayaç almış bir kısım tüketiciler kayba uğratılmış, ülke bazında kaynak savurganlığına neden olunmuştur.
- Bir takım firmalara Botaş'tan doğalgaz satış garantisi, TEAŞ'tan elektrik enerjisi alım garantisi (hem de hazine) verilerek üretim tesisleri kurmaları sağlanmış olup yaptıkları fahiş fiyatlı satışlarla ülke ekonomisi zarara uğratılmaya devam edilmektedir.
- Sekiz yıllık satın alma antlaşmamızın olduğu Bulgaristan'dan enerji alımı aniden durdurulmuş, bu ülkeden gelen heyetlere ve dünyaya karşı mahcup durumlara düşülmüştür.
- Yakın geçmişte nükleer santral ihalesi açılarak dev konsorsiyumlara teklifler hazırlanmış ve kamuoyu meşgul edilmiş, ihale aniden ertelenerek yaklaşık doksan milyon A.B.D. doları tutarında telafi bedelleri ödenmiş olup hem itibar, hem servet kaybedilmiştir.

Vesaire, vesaire.

İlginçtir ki tüm bu çarpıklıkların kökeninde tek bir problem bulunmaktadır.

Bu problem elektrik enerji talebini doğru tahmin edememektir. Problemin nedeni yönteminin yanlışlığıdır. Maalesef ülkemizde hala daha basit istatistiksel regresyon ile geçmiş yılların talep düzeyleri ilerletilerek tahmin yapılmaktadır.

Gelişmiş ülkeler ise ekipman stoğundaki değişimlere bakarak kestirimde bulunmakta ve gerçeğe çok yakın sonuçlar elde etmektedirler. Bugün Avrupa ülkeleri ve A.B.D. bırakın ülke bazındaki çalışmaları, şirketler düzeyinde bile regresyon yöntemini terk etmiştir.

Eğer biz de modern tahmin yöntemleri kullanmaya başlamayacaksak bari boşuna bu işi yapanlara para vermeyelim. Ya falcılara gidelim, ya da zar atalım.

Çünkü daha kötü tahmin olamaz ve en azından da kamu personelinden tasarruf ederiz.

Halefsan Sümen