

Değerli Nükleer Silah ve Santral Karşıtları ve Değerli Japon Halkı,

Nazım Hikmet'in bir şiirinden bir bölüm ile başlamak istiyorum:

JAPON BALIKÇISI

Balık tuttuk yiyen ölür.
Elimize deşen ölür.
Bu gemi bir kara tabut,
lumbarından giren ölür.

Balık tuttuk yiyen ölür,
birden deşil, ağır ağır,
etleri çürür, dağılır.
Balık tuttuk yiyen ölür.

Elimize deşen ölür.
Tuzla, güneşle yıkanan
bu vefalı, bu çalışkan
elimize deşen ölür.
Birden deşil, ağır ağır,
etleri çürür, dağılır.
Elimize deşen ölür...



Hiroşima'ya Nagazaki'ye atom bombası düştüğünde bu benzersiz acıyı sizlerle yaşadık, bizimde yüreğimize ateş düştü; acı yüreğimizden şiirlerimize, ağıtlarımıza döküldü. Fukuşima felaketinden sonra yüreğimiz bir kez daha yandı. Dört yıldır gözümüz, kulağımız sizde, okyanusa radyoaktivite ile kirlenmiş su sızıntılarını duydukça bizde endişeleniyoruz, sizlerle bekliyoruz felaketin kontrol altına alınmasını. Dursun artık bu felaket.

Nükleer silah ve nükleer santral teknolojisi siyam ikizleri gibi birbirine bağı yıkıcı teknolojiler. Nükleer santralların yaşamla yan yana olmasının imkansızlığını Fukuşima felaketi ile bir kere daha gördük.

Bizler yıllardır "Nükleer Santrallara İhtiyacımız Yok" diyorduk, Fukuşima'dan sonra elektrik ihtiyacınızın neredeyse üçte birini karşılayan nükleer reaktörlerinizi durdurdunuz. Tekrar devreye alınmasına henüz tekrar izin vermediniz. Bütün dünyaya nükleersiz de hayatın aksamadan sürdüğünü gösterdiniz.

Diğer nükleer facialarda olduğu gibi Fukuşima'da da kazanın bedelini Japon halkının ödediğini gördük. Nükleer santral kurulsun mu diye sorulmayanların öldüğünü, hastalandığını, evlerinden, yaşadıkları yerlerden göç etmek zorunda kaldığını, acı çektiğini gördük. Kazanın bedelini halkların ve doğanın ödediğini ve ödemeye devam edeceğini gördük. Kazanın mali bedelinin halkın sırtına yıkıldığını gördük, toprakların denizlerin kirlendiğini gördük, yiyeceklerinizin kirlendiğini gördük.

Sizler Hiroşima'dan, Nagazaki'den sonra "**Dünya Barışı**" için binlerce turna kuşu katladınız, turna kuşları sizlere umut oldu, direnç oldu. Bizler de Fukuşima'dan sonra "**Yaşanabilir Bir Dünya**" için turna kuşu katladık.

Bizler, Türkiye'deki nükleer santral ve nükleer silah karşıtları, yıllardır mücadele ediyoruz. İhtiyacımız olmadığı halde, halka sorulmadan bizim ülkemizde de muktedirler Sinop'ta ve Mersinde nükleer santral kurmaya çalışıyor. Sinop için Başbakanınız Abe ile el sıkışmışlar. Hem nükleer silah faciasını hem de nükleer santral faciasını yaşamış bir ülkenin başka bir ülkeye nükleer santral kurmaya talip olması anlaşılır gibi değil.

Sinop'unda içinde bulunduğu Karadeniz kıyılarımız Çernobil'den en çok etkilenen bölgemiz. Karadenizli insanlarımız kanserden acı çekiyor, yaşamlarını kaybediyorlar. Bizler ülkemizde ikinci bir facia istemiyoruz. Sinop, Fukuşima olmasın diyoruz. Kaza olmasa bile santralin soğutma suyunun denizlerimize vereceği zararlar balıklarımızın ölmesini diyoruz. Topraklarımız, denizlerimiz kirlenmesin, bizler dahil tüm canlıların yaşamlarının nükleer santral tehdidi altında olmasını istemiyoruz.

Bizler, nükleer silahların ve nükleer santralların bedelini canlarıyla ödeyen halklar, bizler dünyamızı bu iki illetten arındırabiliriz. **Ne Akuyu'da, ne Sinop'ta ne de dünyada nükleer santral istemiyoruz.** Tüm dünyamız nükleerden kurtuluncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz. 11 Mart 2015

NÜKLEERE İNAT, YAŞASIN HAYAT

Nükleer Karşıtı Platform -İstanbul