## YİNE BİR TOHUM ATTIK TOPRAĞA VE YENİ FİLİZLER BOY VERDİ...

Selam Yüreği sevgiyle atanlar, Selam yarına umutla bakabilenler Ve umudu çalınmışlar. Selam Doğusundan Batısına Ayrımsız kucakladığımız Ülkemiz...

Uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz. Bu sükûnet sürecinde sanılmasın ki asosyal, apolitize olmuş bir Emo Genç yaşadı. Soluk aldık, her doğan güne umut taşıdık, güldük, eğlendik, düşündük, konuştuk, tartıştık ve sustuk. Bazen susmak en büyük anlamdı. Sustuk ve dinledik dünyanın suskunluğunu. Anlamlar yükleyip bakışlarımıza, dimdik durduk. Vicdanlarımıza sığmamıştı yapılanlar ve sığmamıştık kabımıza. Bizde saf tuttuk iyinin ve güzelin yanında. Haykırdık, "durdurun "dedik.

Her şeyden önce bölümümüze yeni gelen ve bu sene ilk defa ağırladığımız hazırlık sınıfıyla üst sınıftaki arkadaşları tanıştırmak, kaynaştırmak, yeni gelen arkadaşlara Emo Genci tanıtmak, Emo'nun ve Emo Gencin ne olduğunu, neler yaptığını anlatabilmek için her sene dönem başında yaptığımız Tanışma Kokteyl'ini bayramdan dolayı gecikmelide olsa yaptık.

Bir diğer geleneğimizi de yerine getirdik; Futbol turnuvası. Her sınıftan oluşturduğumuz iki takımla herkesi bu etkinliğe dahil ettik. Amacımız rekabet yaratmak yerine, dostça renkli bir oyun oynamaktı. Ki bunu da çok iyi bir şekilde yapabildiğimizi düşünüyoruz.

İçtiğimiz su, soluduğumuz havayı paylaşmak için Elazığ Emo Genç'ten arkadaşlarımızı ağırladık. Onlarla tanışmak, deneyimler paylaşmak, fikirler çarpıştırmak için buluştuk. Önce Diyarbakır Emo Genç olarak neler yaptığımızı, neler yapacağımızı, hayat karşısındaki tavrımızı anlattık. EmoGencin üretmek, direnmek, değişmek ve değiştirmekle eş değer olduğu konusuna değindik. Ve sonra Amed'in küçelerinde beraber gezip tarihin puslu acı sesini dinledik. Oluşturulan bu dostça diyalogun ikinci bir adımı olarak "d\_emo" adlı gmail grubunu oluşturmayı kararlaştırdık. Diyarbakır - Elazığ - Malatya Emo Genç'lerini buluşturacak ve çok güzel projelerin üretileceğini umduğumuz bir hareket olarak görüyoruz.

Geçen sene başlattığımız ve arkadaşlarımızın bu sene de çok iyi organize ettiği "Mesleki Paylaşım ve Deneyim Günleri"miz var bir de. Mühendislerin ne yaptığını, hangi yerlerde ne gibi görevler alabildiğini, kendilerini nasıl geliştirdiklerini, hangi zorluklardan gecip bugünlere geldiklerini alanında yetkin kişilerden dinlemek ve merak ettiklerimizi sormak için Müh. Mim. Fak. Dekanını ve Telekom Bölge Müd. Yrd. ağırladık. Hazırlığından dördüncü sınıfına kadar herkes büyük bir merakla ilgili gösterdiler. Salonu doldurup iştahla dinledik. Yetmedi, haberleşme ve GSM ile ilgili meraklarımızı giderebilmek için bölümce gidip yerinde ziyaret ettik meslektaşlarımızı. Önce Turkcell'e uğrayıp bizim icin hazırlanan slayt gösterisini izledik ve aktarılan bilgileri dikkatle dinledik. Sonra da Talaytepe'ye cıkıp Amed ovasını hayranlıkla izledik. Ve bu büyülenmişlikle dinledik yetkili arkadaşın aktardıklarını.

Geçen yıl arkadaşlarımızın gerçekleştirmek için epeyi çabaladığı fakat dilekçelerine bir türlü cevap alamadıklarından hayata geçiremediklerini bu sene Dekan ve Bölüm Hocalarımızın gösterdiği ilgi sonucunda mutlu sona ulaşabildi. İkinci dönem başında Bölüm Başkanlığı- Dekanlığın bize tahsis edeceği yerde "Sinema Günleri"ne başlıyoruz. Bu sosyal aktiviteyi başarabilmenin mutluluğundayız ve listemiz simdiden hazır.

Bölümümüzdeki kız arkadaşlardan gelen talepler doğrultusunda bu yıl ilk defa kız arkadaşlara yönelik bir "Tenis Turnuvası" düzenledik. Başarılı bir şekilde sonlandırıp dereceye girenlere hediyelerini verdik.

Bireysellikten uzaktık. İnsanlarla aynı evreni paylaşıyoruz ve dünya küreselleşiyor. Biliyorduk ve görebiliyorduk dünyanın nasıl hoyratça kullanıldığını. Bir ucundan da Biz tutmalıydık hayatı kurtaranların yanında. Sorumlu ve duyarlı kimliğimizle Geri Dönüşüm Projesini planladık. Orman Müdürlüğünden alacağımız Geri Dönüşüm kutularıyla toplayacağımız katı atıkların depolanması ve taşınması henüz tam netleşmemiş olsa da Rektörlükten projemiz için onay aldık.

Bugüne umut diyelim, yarına barış... Hadi, hep birlikte bugüne sarılıp yarını düşleyelim... Masmavi, Ölümsüz...

Fırat ERDOĞAN



## EMO Genç

## DÜNYA'DAKİ KİRLİ OYUNLAR!!!

İnsanın var oluşu bugün bir yok oluşla karşı karşıya mı acaba!!!

Savaş! Kabil'den bu yana insanlığın özenle ve gurur duyarak geliştirdiği acımasız olgu... Sosyal, kültürel, dinsel, ahlaki, yapısal farkların çekememezlik ve dengesizlik noktasına ulaştığı an. Kabil'in evlatlarının birbirine üstünlük kurmaya çalıştığı hayvani fark.

Günümüzde sömürünün yok etme, imha, inkar, göçertilme, ihmal şekillerinde fark edilen yüzü tüm insanlığı tehdit edecek duruma gelmiştir. Belki de İsrail'e bu zulmü durdur demek yerine dünya halkına bir çağrı yapıp İsrail'e somut bir tepki gösterilebilir. Ya da dünya halkına barışı öğretmek gerekir. Çünkü bugün sadece Filistin de değil tüm Ortadoğu da bir çatışma ve kaos söz konusudur. Filistin deyince akla hep gözyaşı, kan, ölümler ve zulüm geliyor. Tarih boyunca hep böyle olmuştur. Sanki bu toprakların kaderi kanla yazılmış. Bu çatışma ortamı ancak her iki tarafında birbirinin dini ve kültürel olgularına saygı göstermeleriyle sağlanabilir. Ortadoğu'daki barış elçiliğini de ancak bir ortadoğu ülkesi yapabilir. Bu ülke de Türkiye gibi görünüyor! Fakat "kendi içinde bir türlü barış ortamı sağlayamayan bir ülke nasıl olurda Ortadoğu barışını sağlayabilir..." diye bir soru da sorulabilir.

Dünyanın değişik yerlerinde olduğu gibi ülkemizde de kendini soğuk yüzüyle hissettiren ırkçı-imhainkar politikaları bugün Filistin'de de yaşanıyor. Ve AB, İsrail'in sürdürdüğü çok kıyımlı Gazze işgaline karşı "İsrail'in yaptığı saldırı değil savunmadır" açıklaması büyük bir çaba ve becerilerimizi harcamaktan kaçınmadığımız bu kıyımları durdurmak için ne kadar aciz ve vicdansız kaldığımızı göstermektedir.

Şu an gelinen nokta bireysel, kurumsal ve vicdani olarak insanlığa yapacağımız etkiyi ne kadar tartışma konusu yapabildiğimizi ve bu konuda duyarsız kalışımızı kınıyorum...

Filistin de olup bitenler aslında bizim yarınlarımızın minyatürize edilmiş hali...

Gelin, bütün gülüşlerimize bulaşmadan kan, almadan elimizden güzellikleri "DUR" diyelim bu kıyıma...

Firat KAN

Dicle Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Öğrencisi

